

15.12.975

Sayın Selman Bey,

Ekim ayında Meydan Dergisine yazığınız bir yazıda, Şinasi hakkında yayınlanan makalemin bazı hususlarını tereddükle karşıladığınızı bildirmiştiniz. Size ekim sonlarında uzun izahat veren bir mektup yazmıştım. Meydan Dergisi de adresinize muntazaman birer sayı yollamaya başladı. Bugüne kadar dergi idaresine de bana da mektup kadar dergileri de aldığınızı bildirir herhangi bir işarette bulunmadığınız için merak ettim. Yazımı alamamış olmanız ihtimalini göz önünde tutarak, mektubumun müsveddesini, Şinasi broşürünün bir nüshasını, bu sefer taahhütlü olarak tekrar gönderiyorum. Dergilerin muntazamen gelip gelmediğlerin bildirmenizi rica eder, saygılar sunarım. Bu vesile ile de kurban bayramınızı tebrik ederim.

Ziya d. EBÜZZİYA

27.10.975

Muhterem Selman Bey,

Meydan Dergidinde Şinası hakkında çıkan yazımı okumak zahmetine katlandığınız ve sizi tereddüde düşüren hususlar hakkında da mektup yazmak külfetine girdiğiniz için bilhassa teşekkür ederim.

Şinası nin hayatı ile ilgili olduğunuz için size ufak bir broşür takdim ediyorum. Ebuzziya Tevfik merhumun Şinası için yazdığı ve hır kısmını benim Meydan Dergidi ne naklettiğim iki makalenin tamamı bu broşürdedir. Makaleleri bugünkü dile aktarırken mümkün olduğukadar aslina zarar vermemeğe çalışmıştım. Ancak díp notlarının temamı benim olmadığı gibi tashihini de görmedigimden kalmış bir hatalı yanlış var. Bunları mazur görmeni rica edeceğim.

Sizi tereddüde düşüren misra Şinasının dir. Misra yanlışsız olarak şudur :

"Milletim nev'i beşerdir, vatanım ruy'u zemin "

Bu misra Şinasının herhangi bir kaside, manzume veya şiirinde bumunan bir misra değildir. Bu misra Divan - i Şinası mesarı (misralar) bahsi içinde müstakil misra olarak verilmiştir.

Kaynaklar eski yazı : Divan-ı Şinası, Kitaphane-i Ebuzziya cüz 15 - 16 Sene 1303 (1885) sahife 54 . (Bu eserin başında "Müşarı ileyhin (yani Şinasının) işbu divanile Fransızcadan mütercim asar-ı manzumesi ikinci defa 1287 (1870) tarihinde kendi marifetile ayrı ayrı temsil edilmiş idi" ibaresi bulunduğu göre, söz konusu misra daha 1870 de yazılmıştır demektir.

Keza Namık Kemal İbret gazetesinde çıkan meşhur "Vatan" makalesinde hu misralı, Şinasının ismini vermeden aynı kullanmıştır. Ibret gazetesi sayı 121 , tarih 10 mart 289 sahife, 1 , sütun 3 .

Yeni yazı kaynaklar :

Şinası : Müntehebat-ı eş'ar. Dün, bugün, Yayınevi, Ankara 1969, Sah. 111 Şinası, Hayatı, sanatı eserleri. Hazırlayan Hilmet Dizdaroğlu. Varlık Yayıncılık (2.baskı) 1970 Sah 55.

Tevfik Fikretin aynı manadaki misralına gelince, bu şú beyittedir :

"Toprak vatanım, nev'i beşer milletim... İnsan
"insan olur ancak bunu izanla inandım."

- 2 -

(Burada Fikretin kullandığı kelime BUNU dır BUNA değildir)

Beyit "Haluk'un Amentüsü" isimli şiirinin ikinci beytidir. Halukun Defteri eserindedir. (Haluk'un Defteri. Naşiri Hasan Tahsin, İstanbul Tanın Matbaası, 1327 (1911). El yazması (Fikretin kendi yazısı) olan eser taşbaskısıdır. Lüks kağıda basılmış ve sahifelere numara rakkamı konmamıştır. Ancak Haluk'un Amentü sü 27. sahifeyi teşkil etmektedir.

Görülüyorki Şinasının misrai 1287 (1870) de, sağlığında basılan divanında, sonra da 1303 (1885) de Ebuzziya'nın basıldığı Divan'ı Şinası de görülmüştür. Bu tarihlerde Fikret henüz Galatasarayında talebe bulunuyordu, oğlu Haluk doğmuş olmak şöyle dursun Fikret evlenmemiştir bile. (Fikretin Galatasarayından mezuniyeti 1888 dir).

Şinasının misrainın vezni : Failâtün feilâtün feilâtün feilün dür. Fikret'in kinin vezni ise : Mefülü mefailü mefailü feulün dir.

Fikret'in bu misrainı Şinasiden aldığı, misralı tırmak içinde vererek belirtmesi lazım gelirdi diye düşünülebilirdi amma, Fikret aynı vezni kullanmadığı ve dolayısı ile misrai asılidan farklı verdiği için buha lüzum görmemiştir.

Gelelim Şinası nin namazı kılınmadan gömülü olması endişenize.. Her halde yaşıınız genç olmalıdır ki bu endişeye kapıldınız. Şinası' nin de her müslüman gibi namazı kılınmıştır.

Elinizdeki Meydan Dergisi nin 38. sahifesinin ilk sütununda yukarıdan 34, 35, 36 . satırları aynen söyledir : "...icine almıştı. Müftü Efendi bizi de tezkiye yerine gönderdi. Biraz evvel kapının önü nde birikmiş olan güruh tabutun etrafını almıştı...." 40 ve 41 inci satırlar ise şudur : "İمام Efendi TEZKİYE ye dair soru cümlesini söyleyince, lehinde ŞEHADETTE bulundular...." İşte bu cümledeki TEZKİYE ve ŞEHADET kelimeleri namazının kılındığının ifadesidir.

1 - TEZKİYE nin manası, birinin ahvalini onu tanıyan larından soruşturarak ahlak ve eyi hâl sahibi olduğunu meydana koymaktır. Ölüyü TEZKİYZ etmek ise, naaş kefenlendikten sonra (ki ancak gusul

dan yani ölü yıkandıktan sonra yapılır) Cezede hazır hâlde hazırlanan Müslüman cemaata ölüün halini sormak, yani : merhumu veya merhumeyi nasıl biliyorsunuz sualını sormaktır.

40. satırdaki imamın tezkiyeeye dair soru cümlesinin manası, imamın "Şinası'yi nasıl bilirsiniz ?" diye , cemaate, cenaze namazı kılındıktan sonra sorulan suali sorduğunu gösterir. (Bu hususla te 35. müracaat : Şemsettin Sami, Kamus'u Türkî. Tezkiye kelimesi, sahife 402 (1317 İkdam Baskısı)
Yeni yazı ile, Hayat, Büyük Türk Sözlüğü, Sah. 1174

2 - 35. satırda "Müftü Efendi bizi de tezkiye yerine gönderdi" demesi, cenaze namazının kılınacağı yere gönderdi demektedir.

3 - 41. satırdaki "lehinde şahadette bulundular" demek te, imamın cenaze namazını kıldırıp, hazır bulunan müslüman cemaata "merhumu nasıl bilirsiniz " sualını sorduğunu ve hazır bulunanlardan "eyi biliriz " cevabını aldığı anlatır.

Su hususa da sırası gelmişken işaret edeyim, bugün bilhassa camilerde kılınan cenaze namazları, öğle ve ikindi namazlarından sonraya düşürmek adeti çıkarılmıştır ki cenazede fazlaca cemaat bulunsun. Namazınıeda edip camiden çıkan cemaat sevap olduğu için cehaze namazına da katılır. Ancak bunların mühim bir kısmı ; namazı kılınan mevtanın ismini de cismini de bilmemiği halde imamın sorusuna " eyi biliriz"diye şahadet ederler. Bu hal, bilmeyen bir kimse hakkında yalan yere eyi biliriz demek değildir. Dinimize göre her müslüman eyi insandır. Mademki müslüman cenaze namazı kılınmaktadır şu halde lehine şagadet şarttır. Ölen çok kötü olarak bilinen bir kimse dahi olsa, dünyadaki kötü haretketlerini hesabını, ölümünden itibaren Allah'a vereceği için, o ef'al ile kul ilgilenemez ve artık olduğunu göre hakkında hüküm vermez, vermesi dinen caiz değildir)

4 - Eskiden cenaze namazları nadiren camilerde kılı-

nirdi. Ekseri büyük şehirlerdeki Türk evleri de bahçeli idi. Apart man hayatı yoktu. Ölü evin gusulhanesinde veya taşlığında yıkandı. Cenaze namazı, sabah ezanı ile akşam ezanı arasında herhangi bir anda ~~kuşlunu belli hâlinde~~, bahçe kapısının yanında, evin önünde sokakta kılınır ve doğru mezarlığa götürülür defn edilirdi. Camiie götürmek mecburiyet sayılmazdı. Eğer ölen çok tanınmış bir Devlet adamı ise, büyük merasim yapılması istenitorsa, büyük bir cemaati evin önüne veya bahçesine toplayabilmek güçlüğü düşünülerek camiie götürülür ve oradan kaldırılırdı. Keza pek fakir kimsesiz, evinde ne gusul ne kefenleme yapılması imkânı olmayan kimselerin de naaşı camiden kaldırılır hem duasına cemaat sağlanmış, hem de mezara kadar tabutu taşıyacak hayır sahipleri bulunmuş olurdu. Zira o zamanlarda cenazeyi taşımağa at arabası bile kullanılmaz omuzda taşınıraka götürüldürdü.

Hünkârların cenaze namazları bile camilerde değil, Topkapı Sarayının Bab-ı Hümâyûn denen kapısı önünde, o kapıya bakarken hemen sağ tarafta hâlâ yerinde duran asırlık gînar ağacının altında kılınır. Hemen hemen bütün hünkârların cenaze namazları burada kılınmıştır. (Şimdi biz kadir bilen insanlar da aynı noktada, İstanbul Festivali sırasında, sahne kurmakta ve tiyatro oynatmaktayız, sanki koskoca Topkapı Sarayının bahçelerinde başka yer yokmuş gibi). Bu da tarihimize, mazimize ve büyüklerimize gösterdiğimiz sonsuz saygının hiçbir millete nasibolmayan parlak bir örnegidir.)

Size yanıldığınız noktalar hakkında kısaca bilgi verebilirdim. Ancak yukarıda dediğim gibi, hem yazımı okumak hem de tereddüdüüzü mektupla sormak zahmetine katlanmanız meraklı olduğunuzu gösterdiğinden, işinize yarar ümidiyle tafsilat verdim. Herhangi bir hususta soracağınız bir şeyler olursa bilgim dahilinde cevap vermeye çalışırım. Saygılar sunarım.

Ziyad EBÜZZİYA