

No. 4 Mayis 1967

Havada (Ank)

SOHBET

BURHAN SADIK YALÇIN

Konfor medeniyeti

Elli kürsür yıl önce, bir gazeteci filozof Rıza Tevfik'e medeniyetin ne olduğunu sormuş, o da bu soruyu «Medeniyet Konfordur» diye cevaplandırmıştı.

Bu cevabı, o zaman gazetelerde uzun dedikodularla ve hattâ sert tartışmalara sebep olduğunu, bizden eskileri muhakkak hatırlıyacaklardır.

Medeniyeti yalnız insan mutluluğuna hizmet eden makinelerin çoğalması, insanların muhteşem kâşanelerde, ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmadan yaşaması yolunda tarif etmek, sathî bir görüş olur.

Cünkü insan, ruhan geri ve yalnız hayvan içgüdülerine uyarak yaşayan bir yaratık, medeniyet değerini ve devamlılık kabiliyetini kaybeder.

Tam medenî insan, maddî hayatı tâlîlastırımıya yarıyan konfora paralel olarak ruh tarafını, düşünice ve duygularını daがらştırmış insan demektir.

Bugün toplumun eğilimlerine bakıyorum da, yaşama idealleri, sadece konforlu hayatı dikişleniyor.

Konforlu hayatı ulaşamamış ailelere, tepeden bakan ve onları küfürmeyenlere de rastlamak, acı acı güldürüyor insanı.

Oysaki medeniyet, bu dar ve katı ölçü içinde hapsedilemeyecek kadar güzeldir ve makine niyeti değildir sadece.

Düşümme ve arama kabiliyetinden yoksun, hemcinsine ve bütün iyi, güzel, doğruyle karşı hasbi sevgileri olmayan, sanat tabiat güzelliklerini duymayan insan, endeki dekorun kıymeti ne olursa olsun, medenî insan sayılmamak gereklidir.

Evet, medenî sayılamaz.

Cünkü her medenî araç, kendinden başalarını düşünen yüksek fikir ve iradeli, büyük zekâlı ve idealci bir insanın eseridir.

Rıza Tevfik'e itiraz edenlere göre medeniyet, daha ziyade fikirlerin ve ilmin ilerlemesi demekti. Faraza kafaca geni kalmıştır kösele yahut demir kıraklı, milyonlar iayesinde etrafına yiğdiği konfor vasıtalarına rağmen ateşsiz odasında eserini yazan büyük şairden veya tavan arasındaki hücresinde gözük camî temizliyen Spinozadan medenî olamazdı.

Konfor, medenî nimettir.

Fakat, konforlu hayat yaşayan her insan medenî insan demek değildir.

Medenî insan, konfora lâyik olan insanıdır.

Para ve refahı buldukları zaman azan insanların hamurunu bilirim. Memleketteki konforlu hayat yaşayanların çoğu bu kıratta insanlardır.

Öküze kostüm giydirmiştir.

Neye yarar bu kostüm?

İnsan kilar mı onu?

Konfor medeniyetiyle toplum medeniyeti aynı hızda olmayan ve aynı aydınlatıcı çizgi üzerinde bireleşmemiş ülkelerde medeniyet, bir lüks ve süs sınırının içinde kalmıştır.

Bir kaba egoizm mi var memlekette?

Sebebi:

Bedevinin konfora ulaşmasında, medenînin de konfora ulaşamasındandır.

Bu çelişmeyi ortadan kaldırırmak için bedeviyi medenîleştirmek ve medeniyi değerlendirmek gereklidir.

Filozof Rıza Tıfikle Konuştu

tullah sayesinde asla gecim sıkıntısı çekmedim. Vatan hasreti, içimi kemirip durmamış olsaydı, Cünyede geçirdiğim aşude yılları ömrümün en mesut devresi diye anmaktı tedium etmiyecektim. Ancak harbin ilanından sonra, yaşamışımızın düzeni bir parça bozuldu. (Cünye) nin askeri kuvvetler tarafından işgal, fiatların birdenbirer tahammül edilmez bir derecede yükselmesi ve daha bir takım can sıkıcı sebepler, rahatımıza kaçırdı.

— Siz vaktinizi boş geçirinmeği sevmeyiniz, Orada da boş durmamızısrız elbette...

— Evet, Bos durmadım. Kâh şîr yazdım, kâh felsefe ile mesgul oldum. Ara sır, eski hocalığım aklıma geldi, mesleğime dair konferanslar vermeye başladım. Hazırlamakta olduğum büyük felsefe kamusu da günlerimin hemen varisini alıyordu. Kamusun 1Kİ cilde yakın bir kısmı tamamen hazırır. Hepsi on cilt olacak. Belki ömrüm vefa etmez diye en müthim kelimeleri yazdım. Fakat kehile deyiş geçmemen, içlerinde öyleleri var ki, izahlari için yazılan şeyler bir risale doludur.

— Yazdırınız son silsilerden bir tanesini bize okunaz misiniz?..

— Hafızam mîsaade etseydi okurdum. Fakat, bounların hepsi sandıkta kaldı. Açıp birer birer bakmak, aralarında hoşuma gidenlerin seçip ayrılmak lâzım. Bunlar ancak, iyileştikten sonra düşünülecek şeyler. «Akdeniz ufkunda gîneybetarek, bir de Hemserim» başlıklı iki uzun silim var. Silasi gelince, nesrederim. İnşallah...
— Cünyede kaç sene kaldınız?..



Karısı Bayan Nazlı, I

bir çocuk gibi okşuyor...

— 12 sene kadar... İstanbul'dan ayrılp kendimi Misir topraklarında bulduğum sulararda, 12 - 13 yaşında iken tamidim Emir Aptullah, Sarkîyûl Erden Emiri olmuş ve bu sıfat undesinde olduğu halde İngiltereden Kahireye gelmişti. Ben bunu haber almca ziyaretine gitmezi bir vazife bil-

dim. Yalnız değildim, Yanında öteki arkadaşlarımda da vardı: Şeyhîslâm Sabri, âyandan Zeynel Abdin, Mustafa Natîk Paşa...

Emir Aptullah, bizi büyük bir nezaketle kabul etti. Bir kaç gün sonra da babası Serif Hüseyîn'den gelen bir teografı gösterdi. Serif, hepimizi birden Hicaza davet etti. Bu davete icabet etmezi töbîf camimizde minnet bildik ve gösterilen alâkaya teşekkür ederek, Emir Aptullah'ın temin ettiği parayı yol harçlığı yaparak Hicaza geldik. Biz Mekke toprağına ayak bastığımız sularında Hac mevsimi de yaklaştı, kadim adet tizere, Kâbenin içini büyük ihtiyâf ile yıkamak lâzım gelmişti. Ben de tîzrik ettiğimiz bu hizmet, hayatımın en muakked bir hâerasıdır.

İhtifâl kısaca anlatayım: Basta Serif Hüseyîn olmak üzere hepimiz sıra ile Kâbenin eşliğini öperken içeri girdik. Kâbenin dahili, ancak sekiz kişi alabilecek genişlikte bir yer! Zemini, basit mermer ve taş parçalarla örülümlü ve tavan kusarı da genis bir tülle örtülmüştür. Bu örtü, duvarların her tarafını kaplamaktadır, yalnız bir metrelük bir yer açık bırakmaktadır. Ortada sandal ağacından yapılmış iki direk vardır. Bu direklerin arasında yerinde bir masa duruyor, masanın üzerinde gümüş bir hamam taşı ile bir kaç destimal, bir miktar da sipesler içinde gül suyu bulunuyordu.

Yataka da hic durmadan okuyor...

Filozof, hep o dikkatli bakışla

Türk vatannın 21 yıllık hasretli filozof Rıza Tevfik Böyükbaşı aynı Kadıköyünün gürlütsüz bir mahallesinde, kuzı Münse Hamdi ile hakiki kara gün dostu olan karısı Nazlının sevgi ve ihtimamı yatağından başucunda paylaşarak, ayağa kalkacağı günü bekliyor. İçeri girdiğim zaman onu başı yastıklara, gözleri elinde tuttuğu ıngilizce bir kitabın sırlarını arasında gömülmüş buldum.

Beni görünce kitabı bıraktı. Ve maruf nezaketi ile:

— Çok sükr, geldiğim günden farklıym. Biraz dereden tepeden konuşabilirim dedi.

Fakat, tam bu surada, bayan Nazlı kâpida göründü. Kasları hafifçe çatılmıştı.

Doktorun tavsiyesini umuttunuz galiba!

Filozof kendisini iyi hissettiği işin sevgili karısının fazla konuşmamak tavsiyesine, bu defa boyun eğmedi:

— Yok, Nazlıcığım, Merak etme, dedi bana daha bir şey olmaz. Ölüveririm diye恐め...

Yüzüne o kadar heybetli bir manzara veren sakalı kestirdikten sonra, en az on yıl gelenleşen filozof, sadece biraz halsizdi. Fakat konusurken, o halsizliği de pek belli olmuyordu.

Kendisine ilk sular olarak sunu sordum:

— 21 yıl suren gurbet hayatınız, nasıl geçti?

Rıza Tevfik, acı acı güldümsedi:

Maddi bakımdan, son derece mükemmeli. Büyükk bir Türk dostu olan Emir Ap-



Rahatsızlanan Filozof oğlunun kolunda gardan okuyor.



Bir rahatsızlık geçirdikten sonra...

Emir, benni hizmetine alınmak için, uzun boylu düşünenme lüzum görmemi. Cünku verdigi vazife bir ünvan tevâlidinden ibaretti. Divan tercihimdir. Hakikatî, benim Emir nezdinde hiç bir resîf sıfatım yoktur. Bütün hayatmda, — inanın buna — Emir Aptullah kadar kerim adam görmemi. Beni gurbet diyarında kimseye muhtaç etmedim. Öteye beriye seyahat ettiğim zamanlar, mutlaka adamlarından birle ve içi yolculuklar dileğle birlikte 70-80 Mîsnî İhsan ederdi. Ben bu ilîfata karşı tesekkür ettiğim zaman adeta utanılacak bir is yemin ettim:

— Rıza bey, kusura bakma, henüz kendimize gelemediğim...

Kudüste iken, bir aralık sıtmaya yakalanmıştım. Bir Yahudi hastanesinde yatıyordum. Emir, bunu haber alınca, hemen hüsusi hizmetinde bulunan Ebîlîhüddân'ı oğlu Hasan beyi — sonrası Başvekil olmuş.

(Lütfen sahifeyi çeviriniz)





Filozof, karısının sefkat ve ihtimamı altında.

tu — hastaneye kadar göndererek hem hâbitimi sordurmuş, hem de belki ihtiyacım olur diye bir hâli de para göndermişti.

İnsafî olduğu kadar müsamahamızın ve her hâlle kâbir bir zattr. Bu sefer, memlekete dönmek üzere iken veda için gitmemiştim. Beni saatlerce yanında alkoyduktan sonra, seyahatimi râhaîca yapabilemekliğim için, lütfümüzde hâfta fazla İhsanda bulundum ve:

— Ne vakit bir seye ihtiyacım olursa, bana yaz. Sakın unutma! diye sık sık tebhib etti.

Ammânda tam yedi sene kaldım, Amerika'ya gidiş geldim, orada bulundugum zamanı raslar. Dönüşte Emirden tekaüllüğüm istedim. Arzumu derhal yerine getirdi ve Bayrutun Cünne kasabasında oturmak ligâmına müsaade etti.

Rıza Tevfik Emir Aptullahî kâsi, minnet ve sükrân hislerini böylece ifade ettiğten sonra, bir müddet basını dinlemek ihtiyacı ile

— Hele su kâhvelerimizi soğutmıyalmı dedi.

Ben dayanmadım:

— Kahve mi dediniz, aman üstâdim.. Biz, burada kahveyi vesika ile buluyoruz! Eli-nizdeki kahvenin kıymetini bilin.

Filozof, bu bahis üzerinde işi büsbütün filozofluğa vurarak:

— Adaam sen de, kahve içmesem de olur, dedi, memleketime yeniden kavustuktan sonra kahve değil, su bile içmeye bilirim!

Ben, muhaverenin bu yola dökülmesini fırsat bilerek: «Cınaraltı» yi görüp görmediğimi filozoftan sordum:

— Kim eikarıyor? dedi.

— Orhan Seyfi, cevabını alınca, elini sağaına dayayıp düşündü:

— Orhan Seyfeddin, Daha doğrusu E.

Abdülhak Hâmidin, memlekêt-i mînevverlerinden daha bir göklarının hakkındaki takdirkâr mektupları yanındadır. Fırsat bulunca, — daha doğrusu lüzum gördükçe — bunları birer birer nesretmek niyetindeyim. Yazdığım seyler, his bakımdan tamamen kendime aittir.

Başkalarından kelime alıp kendine nai etmek bahsine gelince, herkes, başkasının kelimelarını kullanabilir.

Rıza Tevfik, burada birdenbire çıktı:

— Ben hoşuma gittiği gibi yazıyorum. Heyecan geldiği zaman, gökten yağmur daması düşer gibi iki kaflye ile bir sır karalamam.

Filozofun tekrar, mevzuu değiştirdiğini görince ona en önemli suali sordum:

— Biraz evvel, Mekke'de Kâbe temizliği, bizat istirât ettiğiniz anlatınız. Bu yazısı okuyanların dinî akidenizin kuvvetlenmeye süpheleri kalıymayacaktır. O halde, sorabili miyim, büyük bir kuvvette yani Allâha inanıyor musunuz?

Rıza Tevfik, ilkın gayet kısa, şakat o nispette kesin bir cevap verdi:

— Elbette inanıyorum!

Fakat bu kadarnı kâfi bulmuyarak, felsefenin tarifini yapmakla ise girdi:

— Bence, «felsefe» dedığımız şey, tâmanen faraziyelere dayanır. Felsefe, asla, hâkiki bir ilim olamamıştır. O, olsa olsa, kör düküm olmuş bir takım muammalara iyi köfti farazîye uydurmak ildir.

Cünkü, hangi taşı kaldırırsanız, muammalar, Ebûlhevâl (Sfenks) gibi karşınıza çıkar.

— O halde müsaade ediniz de din hakkında ne düşündüğünü sorayım.

Üstat Rıza Tevfîğin, bâi bahis üzerinde hassasiyeti fazla idi:

— Kanaatimi açıkça söyleyiyim, dedi; ben iki asurda da yasamağa muvaffak olmuş,

rim.. Vaktile, benim ligin «Rıza Tevfik, koşmalarını aşık bilmem kimden almıştır», diye yazmışım. Halbuki, nîcîn saklıyorum, daha doğrusu neden lüzumsuz bir tevazu gösteriyim, ben dinînanın bütün medeni dillerinde yazılan en güzel sîrleri okumus, o dillerin bâzaları sîrlar yazmış, hepsinden ayrı ayrı zeyk almış olâ adammı, tylesip kendime gelirsem. Orhan Seyfi'ni yanında sakladığım o yazısına cevap vereceğim.

Sımdilik su kadarnı söyleyelim ki, benim yâbancı memlekette gördüğüm hürmet ve mühabbet tezâflerini, bugünde hâmet ve sâlikârîn hâmetlerini, her gününde gördüm. Üstat Rıza Tevfîğin, bâi bahis üzerinde hâsi bir Sâlikârîna nasp olmamıştır. Bunu tevkik eden beş binden fazla mektubu birlikte getirdim.

— O halde müsaade ediniz de din hakkında ne düşündüğünü sorayım.

Üstat Rıza Tevfîğin, bâi bahis üzerinde hâsi bir Sâlikârîna nasp olmamıştır. Bunu tevkik eden beş binden fazla mektubu birlikte getirdim.

— Adaam sen de, kahve içmesem de olur,

dedi, memleketime yeniden kavustuktan sonra kahve değil, su bile içmeye bilirim!

Ben, muhaverenin bu yola dökülmesini fırsat bilerek: «Cınaraltı» yi görüp görmediğimi filozoftan sordum:

— Kim eikarıyor? dedi.

— Orhan Seyfi, cevabını alınca, elini sağaına dayayıp düşündü:

— Orhan Seyfeddin, Daha doğrusu E.



Cihâti ve nesibi varına gelen filozof düşünceleri

RIZA TEVFİK'den Seçmeler

BİR MECHULEYE

HUMMAYI AŞK

Hastâyım, yâlmâzım, seni yâmlâ
Sanıp ta bahtiyâr olmek isterim.
Mahmûr-u bahtiyâm: câmî lebîden
Kanîp ta bahtiyâr olmek isterim.

Bir olmaz emelin duşüm pesine
Vuruldum hisnâniñ sen günesine.
Kara gözlerimin aşk atesine
Yanıp ta bahtiyâr olmek isterim.

Tâlibîn kahri var her hevesinde,
Boğulmuş figânlar titrer sesinde.
O nazî ismîni sen nefesinde
Anıp ta bahtiyâr olmek isterim.

Bebek, ağustos 1328

UDUN TESİSİ

Çırağan devrili getirdi yâde
Sundugun pîyle lâle mi nedir?
Lebînde titreyen cîz-i bâde,
Gonca gül üstünde lâle mi nedir?

Fîsin-u hînî var desti narında,
Edayî hasret var söz-i sazunda.
Gönâller inliyor hîntzinda
Udunun nağmesi nâle mi nedir?

Söyle ey genelîn tao-i gûruru!
Nedendir ruhnumuz gîzli súru?
Kumral saçlarının hande-i nûru
Mehtab-i hîsnînde hale mi nedir?

2 Eylül 1333

KASVETLİ YÂGMURLAR

Vürül. Hey bi vâta herçâi güzel.
Gönlüm o sevdadan vaz geldi geçti.
Soldu acımadan gonca-i emel,
Sonbahara erdik yaz geldi geçti.

Sama serh ederken hieran-ı askî,
Dizinde okudum destan-ı askî.
Buselerle aldum peyman-ı askî,
Unutmal. Arada söz geldi geçti.

Hîsnüne bu kadar niceñ ögündün?
Bir yanar atestin sineme; söndün!
Ahî iî peyman ettin sözünden döndün
O da bir hevesim! Tez geldi geçti.

18 Eylül 1931

Bebek, 23 ağustos 1331

(Sonu 15inci sahifedir.)

Rıza Tevfikle konuşştuk

— Bastraah 8inci sayfada —

nimler sahasında, bazı yeni keşfler vukuşeldi. En başta, su glandların vücutumuzun gelişmesindeki rolleri! İki urak mercimek tanesi kadar şeyin, vücutumuzun ihtiyaci nispetindeki kireci tam ölçüsü ile ve (doz) una göre, ne fazla, ne eksik veriş gibi bir takım sırrına aklı ermez incelikler, arak tesadüfe hamledilemiyor.

Hele şu kandaki beyaz kürelerin hastalık mikroplarla mücadele başı başına bir mucize değil midir?..

Diyelim ki hulkatın başlaması, yokluğun umadanışından tekevün eden Esirin hulusile väkipidir. Peki ama bu kimliğidayı, yanın kim?

İste ebediyen meşhul kalacak surlardan biri daha! Bu meghule Allah demekle başka bir ad vermek arasında fark yoktur. Beşer vüdani, varlığın en büyük muammasıdır; Allah da oradan geliyor.

Atomun parçalanması, nazaryesinden şüpheli ki; Madde sandığınız şey, madde olamayanın kadar küçük cümleceklerden mürekkep birer kuvvet kumumasıdır! İşte Allah telâkkisini doğuran başlıca себep...

Siz sorarım, rica ederim, insan dediğimiz mahlûkun duyusunu, aklını, idrakını, ve meselâ felsefeye meraklısı, silre kabiliyetini, müzikse muhabbetini, dâha buna benzer ve ibnezemez, bedîfî yahut gayri bedîfî bir çok hislerini elektronların boşluğu arasında nereye sıkıştıracağ? Tasavvur edilebilir mi ki, bir büyük camiu yığınının içertisi olan Küremizde bir mahlûk eksiksiz, Türtü hulkat esrarını düşünsün. Sevin, kın besleyin. Allahı tanışın, yahut inkâr etsün. — Cünkü ikisi de bir kapıya çıkar — Fakat her halde müşüp, menfi bir duyguya sahibi olsun. Sonra bu varlık sadece bir madde yığınından ibaret bulunsun?..

Son keşfler meydana çıkardı ki, ilim'in ise eli yetmiyor. İlim, yalnız hayatımız ve refahımız için lâzım olan kâidelei öğretiyor bize. Bundan üzerine aklı ermıyor.

Su muhakkak ki: Kâinat, kendi kendine işleyen bir oyuncaktan ibaret değil! Onun elbette bir kurucusu var.

— Bey babacığım. Üzüldüğünüz, Yerlisi artıktır..

Bunu söyleyen karşı bayan Nazlı idi. Kollarını, filozofun boynunda halkalıyarak, ona şılı piti bir kız gibi böyle hitap ediyordu.

Fakat, istat, susmağa razı olmadı. Değam ejti:

— Bayezit Bistam'ının bence en güzel sözü sudur:

«Sübhanî mâ âzâmi şâni»

Varabbi, benim şanım ne kadar büyükmiş. Bistamî gibi bir din adamı kendi kendini öğmez. Buradaki «şan» büyük, tâbîni,

nefsine değil, doğrudan doğruya onu bu kadar mükemmel bir varlık halinde yaratın Allâh'a râcîdir.

Koca Şirâzî Hafız, yedi yüz su kadar sene evvel nasıl da kestirip atmıştı:

«Vücudu ma muammaş Hâfîz

Ki tefîre fîsiunestî fesane.

«Bîzim vücudumuz bîz muammadır, ey Hâfîz! Bu muammanın tefsiri ise sîhir ve masâidân şebertir.

Allâhın bîzîn sıfatları var. Dervîş ise bu sıfatları hic birinde Tanrı'nın varlığını temsil kudreti görmez. Sadece «Hû» deyip keser. Hû, Yani «O», her şey odur. Ne varsa, bu «Hû» da gizlidir. Bütün dünya, muhakkak ki gitgide tasavvufa dönüyor.

Filozof, burada sözü birdenbire «Peyâmi Safâ, in Tasvîri Efîkârda çikan «Gelen hanîgi Rıza Tevfik'tir?» başlıklı yazısına getirdi. Ve ben sormadım:

— Peyamîye cevâbını kısa olacak, dedi: Ben o doğduğu gece, babاسının evinde misafirdim. Simdilik bu kadar. Yânilâz, bana gatmak isteyenlere surâsını hatırlatıymış. Ki bu sefer kimse ile kavga etmek niyetindeydim. Bu yasta memleketteki doneñ adam, ancak helâllaşma gelir. Ben de aralarında Peyamînin de bulunduğu dostlarla helâllaşma geldim. Tendit etmeye kalkışınlar onlara onla da emri ifernâ Hâzreti men lehûl emrindir, deyip geçeceğim.

Bu bahsi daha fazla uzatmamak için sözü değistirdim:

— Sizin bize malum olan bir kaç şahsîyetin var: Filozof, şair, âlim, sporcu, müsiki ve güzel sanatlar âsîsi Rıza Tevfik.. En fazla zevki, bunlardan hangisi ile mesâl olurken duyarısınız?

Filozof, bir sâniye düşündükten sonra cevap verdi:

— Benim asıl benliğimi ortaya koyan şey, şairlik tarâfındır. Sürlerimi kim okuyup sevmisse, beni ancak o anlamsın. Felsefe akîdeleri, bir kararda kalmış. Bugün kurulan bir naâzireye yarın değişimdir. Ve o akîdeye bağlanıp kalmış olanların bütün kymeti bir anda sıfırına iner. Yayıdığı fikirler, müzelik olur. Fakat sîr, birbirine bağlı gelmiş bir hayat silsilesinin ifadesidir. Benden sonra yaşayacak olanlar, bunlardır. Elbette ki şîre istigâli, öteki mesgûlîyetlerimin hepsine tercih ederim. Çünkü, felsefeye dalmak sadece bir muamma ile uğraşmaktadır. Spor, tamamen maddî. Müsiki iptâsi ise şâhi.. Benimle birlikte bu dünyadan gitmeyecek olan şey yalnız sîrdır. Gazetelerde giikan karikâtürlerde baâkâr hakkunda hükmü vermek isteyenlere sözüm yok. Ben, beni anlıyanlarla konuşurum.

— Hâbirâlarımı yazzınız mı?

— Yazdım. Fakat henüz tasrif etmeye valit bulamadım. Elim değerde, hepsini bir araya toplayın kitap hâlinde nesretmek niyetindeyim.

— Gurbette en heyecanlı giimniz?..

— Beyrutta ilk konferansımı verdigim gün.. Sûryenin o zamanki Maâfir Nazîri Bûnur ile daha birçok Fransız ve hemen bütün yabancı konsoloslar beni dinlemeye gelmişlerdi. Konferansımı bitirdikten sonra Bûnur yanuma sokuldum:

— İki saat 20 dakika konustumuz, dedi. Hem de en getin bir felsefe bahsi üzerinde. Bugüne kadar, hic bir ilim adamı tanımiyorum ki, felsefe tabâirlerini sizin kadar yerdile kulinâbilsin!

Sonra tanımadığım, daha başka zâdâ da gelip ayrı, ayrı elimi sıktılar. Bir Türk filozof sıfatla gurbet dîyerunda, yalnız bu konferans vesilesi ile değil, daha birçok fırsatlarda, her sınıf halktan gördüğüm saygı ve sevgi, ömrümün bütün açılarını karşılıyacak kadar kuvvetlidir.

— İstanbul'un en çok neresini begenirsiniz?..

— Simdilik içinde oardıgum evi, her semte tercih ediyorum. İstanbulda gezip görmediğim birçok yerler var. Ayaga kalkabilsem, hepsi ayrı ayrı dolasacağım.

— Mecmualara filan yaz ya yazacak misiniz?.. Mesela Cînaraltı..

— Evvelâ, su Cînaraltı'ni bir görelim. Mülâkat çikan nîşâhayı, bana gönderirseniz memnun olurum.

Filozofun etrafında bulunanlar, bu kadar uzun konuşmasının, sâhihi bakımından doğru bulmuyor, ne zaman kalkacak diye benim gözümün içine bâkyorlandı. Vakti hayli ilerlemisti. Fakat istat, bu sefer de «Mehmet Akif» den bahsâ etti:

— Vaktile bana kifrettiği halde, sonradan onunla ne kadar iyi anlaşmıştık. Çünkti, Mehmet Akif, doğru, mert, ağık kalblî adam. Kimseini emmî bir sey yapmaz. Ondan darılmak kimin elinden gelir ki? Misir'da hastalandığı, sîrada ziyaretine gitmiştim. Bana hediye ettiğî «Safâhat», hâkîmda ne iltifâî sözler yazmışım. Zaten her kim hâsinas ise, benimle yarın saat konusun, hâkîmda verdiği hâkîm mutlaka değiştirecektir.

Rıza Tevfik sözlerini söyle bitirdi:

— Orhan Seyfeddin ve Yusuf Ziya belyere selâm söylevin. Beni hatırladıklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Dersiniz ki filozofu gördüm.. Kendisi demansız ama, genesi, eskişî kadar kuvvetli. İylesirem kimbilir, belki bir gün Cînarâltâda bir fincan kahve içmeye gelirim.