

Pek saygıdeğer Ziyad beyefendi :

Galatasaray Lisesinin üniversite veyahut Fakülte olmasının getireceği felaketin ne olacağı hakkındaki açıklamanızı hayranlıkla okudum.

İnsan istedikleri bütün gazetelerde damarlarında Türk kanı akan yüksek münevverler sizin gibi feryadetselerdi, Mahzurları sizin gibi dile getireselerdi, Fakat nerede sizin gibi fazilet devrimizin yaşayan abidesi, Türk asıllı milli münevverlik?

Beyefendi:

Atatürk 675 yabancı lisanında tedrisat yapan okulu kapatmıştı, Bin seneyi aşkın bir zamandan beri değer verilmeyen Türkçeyi şeref tahtına oturtmuştu, Sokaklarda Türkçenin dışında lisan konuşmak yasaklanmıştı, Lozanda azınlık hakkı verilmiş olan Ermeni, Rum ve musevi okullarında bile tedristanı Türkçe yapılması şartı vardı, Wendel Wilki adlı bir amerikalının yazdığına göre Amerikalı ve Fransız Cumhurbaşkanlarının ricası karşısında Atatürk Robert Koleji, Tarsus Koleji ve Talas Koleji ile Galatasaray lisesinin kapatılmamasına, fakat bu okullarda da bütün sosyal bilgi derslerinin Türkçe okutulması şartını koymuştu. 1960 senesine kadar Türkiyedeki Eğitim sistemi bu düzen içerisinde tedristat yaparak münevverlik yetiştirmişti, Bunun yanında Tarih, Türkçe ve edebiyat derslerinde Türk milliyetçilik şuuru ve bunu verecek şair, edip ve yazarların eserleri ders kitaplarının ana konularıydı, Cennetmekan Ziya Gökalp'ın

Türklüğün imanı bir
Dini bir vicdanı bir

Fakat hepsi dağılır
Olmasa lisanı bir

23-4-1992

Pek saygıdeğer Ziyad beyefendi,
Galatasaray Lisesinin üniversite veyahut Fakülte olmasının
getireceği felaketin ne olacağı hakkındaki açıklamanızı
hayranlıkla okudum.

İnsan isterdiki bütün gazetelerde damarlarında
Türk kanı akan yüksek münevverler sizin gibi feryadetseler
di, Mahzurları sizin gibi dile getirselerdi, Fakat nerede
sizin gibi fazilet devrimizin yaşayan abidesi, Türk asıllı
^{Milli} münevverlik?

Beyefendi:

Atatürk 675 yabancı lisanla tedrisat yapan
okulu kapatmıştı, Bin seneyi aşkın bir zamandan beri değer
verilmeyen Türkçeyi şeref tahtına oturtmuştu, Sokaklarda
Türkçenin dışında lisan konuşmak yasaklanmıştı, Lozanda
azınlık hakkı verilmiş olan Ermeni, Rum ve musevi okulların-
da bile tedristanı Türkçe yapılması şartı vardı, Wendel
Wilki adlı bir amerikalının yazdığına göre Amerikalı ve
Fransız Cumhurbaşkanlarının ricası karşısında Atatürk
Robert Kolej, Tarsus Koleji ve Talas Koleji ile ^{Nofre dam Desyon} ~~Galatasaray~~
lisesinin kapatılmamasına, fakat bu okullarda da bütün
sosyal bilgi derslerinin Türkçe okutulması şartını koy-
durmıştı. 1960 senesine kadar Türkiyedeki Eğitim sistemi
bu düzen içerisinde tedristat yaparak münevverlik yetiştir-
tirmişti. Bunun yanında Tarih, Türkçe ve edebiyat ders-
lerinde Türk milliyetçilik şuuru ve bunu verecek şair, edip
ve yazarların eserleri ders kitaplarının ana konularıydı.
Cennetmekan Ziya Gökalp'ın

Türklüğün imanı bir
Dini bir vicdanı bir

Fakat hepsi dağılır
Olmasa lisanı bir

şiri ve benzerleri ders kitaplarının baş sahifelerini işgalediyordu. 1944 senesinde İsmet Paşanın Türk milliyetçiliğini irkçılık, Turancılık olarak değerlendirmesi ve Türk milliyetçiliğini (dilini, tarihini, gelenek-göreneğini) savunanları (şair, edip, ilim adamı, asker) tutuklatarak tabutluklara doldurması, Milli Eğitim Bakanı yaptığı Hasan Ali Yücelin vasıtasıyla Atatürk devri milli müfredatını ders kitaplarından alıp attırması, bir taraftan Türkçeyi, yani devletin sahibinin dilini efendilik tahtından aşağı etmiş, diğer taraftanda Kürtçü ve Marksist münevverlik yetişmesi yollarını açmıştı. Artık Üniversite ve yüksek okullar emillilikten çıkıyordu. Üniversitelerde Marksizim; müsbet felsefe olarak verilmeğe başlamıştı. Nazim Hikmeti, Sabahattin Âlileri, Şefik Hüsnüleri, Tan Gazetesi sahiplerini protesto için sokaklara dökülen onbinlerce Üniversite öğrencisi ve münevverliğe hasret bir devir başlamıştı, 1950 de iktidara gelen Demokrat Parti liderleri Bayar ve Menderes rahmetli de bunları takdir edemediler, Hatta yeniden faaliyete başlayan milliyetçi ~~Me~~ derneklerini onlar da kapattılar. Bu durumun Kürtçü ve komunist bir münevverliğin gelişmesine sebep olacağını düşünmediler ve on sene içinde gelişen kürtçü ve komunist münevverlik prof ve öğretim üyelerinin önderliğinde sokaklara dökülerek 27 Mayıs İhtilalinin yapılmasına sebep oldular. Türkes ve çevresindeki bir kaç şuurulu kurmayın dışında 27 Mayısçılar milliyet felsefesini bilmiyorlardı.

~~1961~~ Türkeş ve 13 arkadaşı sürgüne gönderildikten sonra İsmet Paşanın müsaadesi ve tavsiyesile Atatürk devri Anayasasının kaldırılmasına ve yeni Anayasa yapılmasına karar verildi. Üniversitenin meşhur hukukçu prof. ları çağrılarak yeni Anayasa yazılması teklif edildi. İşte prof. ^{veya} hukukçular 1961 Anayasasını yazdılar ve 11 nci maddesinin ikinci bendine şunu koydular:

- Hürriyet, dini ve milli ahlaka aykırı ve milli güvenlik bakımından mahzurlu da olsa kısıtlanamaz, Yani vatana hiyanet bile edilse buna hürriyet ve demokrasi denilecekti. Bu maddenin kabulünden sonra Menderesin kapattığı ve adalet önüne çıkarttığı 75 kürtcü ve komunist liderler serbest bırakıldılar ve 65 senesinden itibaren anarşi yine sokakları sardı. 1961 Anayasından sonra Atatürkün kapattığı yabancı okulların yerine biz Anadolu liselerini açtık. Çocuk ilk okuldan yeni mezun olmuş, Türkçeyi ve kurallarını hakkıyla bilmediği halde, Anadolu liselerine yönelttik ve hazırlık sınıfında Türkçe ^{yerine} ~~ok~~ haftada 35 saat yabancı dil verdik. Bugün bu liselerin sayısı binin üzerine çıkmıştır. Bunun dışında sömürgeymişiz gibi bugün sekiz üniversitemizin 27 fakultesinde bütün dersler İngilizce veriliyor. Türkçe atılmıştır. Bugün yüzyirmi bin yüksek münevverimiz fakir Türkiyenin parasıyla okuduğu halde, yabancı diyarlara giderek tabiyetimizden çıkmış ^{ve} yabancılarla hizmete diyor. Bunun 17 bini doktördür,

Lütfen söyleyiniz benden başka bunun feryadını yapan kimse var mı? Devlet adamlarından kimse bunu dile getiriyor mu?

Bunun için de Anadolu lisesini kazandığı halde torunumu
gitmekten menettim. Baban mı, Annen mi, dayın mı, teyzen mi
Anadolu lisesinde okudu dedim. Sen Türkiye'ye mi, İngiliz ve
Amerikalılara mı hizmet deccesin dedim?

Türküstan, Azerbaycan, Kafkaslar~~ın~~, hatta Bosna Hersek'in
kendi sahibi sandığı, meded beklediği, Türkiye'miz bu felaket
denizi içindi sarsılıp duruyor, Televizyonun yüzde doksan
dizileri, müziği yabancılar^{alıyor}dan ^{olan} film ve dizilerde. Bu
dizilerde hanımlarımızın yatakta bile bize göstermedikleri şehvet
sahnelerini TV gençliğimize ve çocuklarımıza gösteriyor.
Turist diye gelen kadınlar^{da} çirıl çıplak sahillerimizi
deldürürse, bizim kızlarımızı da bu duruma özendirirse, bi-
zim milli ahlakımızın^{yokolacağı ve} yok olduğu bir hakikattir. Milli ahla-
kını, diliⁿⁱ, gelenek^{ye} göreneğini atan bir münevverlik tabii
olarak devlet ve milletini savunmayacaktır. Biz bugün bu
haldeyiz.

60 seneyi aşkın bir zamandan beri tarih yazarla-
rımız Kürtlerin Türk olduklarını yazarak bizi onlara karşı
şefkate zorlarken, bütün okulların kapılarını onlara açmak
la birlikte devletin her makamını ellerine teslimettiği-
miz halde; Cumhurbaşkanı yaptığımız adam bile Türklüğü
kabületmiyor. Demarında Kürt kanı akıyor diyor. Kürtlerle
federasyonu bile konuşa bilirim diyerek anarşistlere göz
kırptıyor. Kürtçe serbest bırakılsın, yani Kürtçe okul açılsın
yayın yapılsın, ikinci bir dil olsun diye üç sene önce
Bakanlar kurulunda kabülettiriyor Millet Meclisinde 400 üş
üzerinde Türk asıllı millet vekilinden kimsenin isyan sesi
işitilmiyor. Türklerin vatani Ortaasyadır, burası bizim vata-
nımızdır diyerek TBMM de bağırlıyorlar, bunları kimse sustur-
muyor. Dokuz seneden beri Güney doğuda
başlatılan harpte binlerce er ve subayımız şehid

edilmişken,

iken yakaladıklarımızı insan hakkı diye sallandırmadığını -
zın getireceği felaketi dile getiren var mı? Katile, devleti
ve vatani parçalamak isteyen haine insan hakkı varsa, şehi-
de, duluna, yetimine insan hakkı yok mu diye hükümetlerden
soran var mı?

Evlerinde şehid edilen generallerimizin katil-
 lerini bile idametmedikten, Türk ceza kanununu tatbiketme-
 dikten sonra, anarşiyi önlemenin imkanı var mı?

Son olarak Özalin Televizyonda Kürtçe yayın yapılmasını
 teklif etmesi, Anayasanın ihlali demek deyil mi? Bir devle-
tin başındaki Türkiyenin bölünüp parçalanması için korkma-
dan, çekinmeden bunları yaparsa ve Ördü büyüklerinden
tutmuşta, iktidar ve muhalifet partilerinden kimse bunla-
rın hiyanet olduğunu dile getirmesse biz kurtula bilir mi-
miyiz?

Sayın Ziyad bey:

Bugünkü iktidar PKK ve anarşinin liderle-
 rini İrakta, Suriyede ve İranda aramaktadır ki, bu en büyük,
 aynı zamanda kimsenin inkâr edemeyeceği ^{bir} hatadır. Anarşi ve
 PKK nin liderleri TBMM de, Bakanlar Kurulunda ve hatta
 daha yüksek makamda bulunmaktadır. HEP partisinden olan
 milletvekilleri HEP in eski başkanı ^{fehmi Çetkin} ~~ve~~ bugün TBMM si baş-
 kan yardımcısı ^{ve} ~~ve~~ Nevruz'u bahane ederek
 silahlı isyana kalkan Güneydoğudaki Kürtlerin teşkilatçı-
 ları ^{ve} isyanı basdırdı diye Ordumuzu katil diye suçlayan
 milletvekilleri, aynı zamanda damarımızda Kürtkanı akıyor,
 Kürtlerle federasyonu bile konuşabilirim diyen Bakanlar
 Kurulunda Kürtçenin serbest bırakılmasını kabuletiren
 ve TV de Kürtçe yayın teklifinde bulunan zat, PKK ve

bölücülerin savunucusu ve kapı arkasındaki liderleri deyil-
ler mi? PKK bunlardan kuvvet almıyor mu? Şirnakta, İdil'de,
Cizrede, Diyarbakır, Urfa, Siirtin kaza ve sokaklarında
nümeyiş yaparak devlet ve ordumuza yumruk sikanlar, binler-
ce subay ve erimizi, hatta generallerimizi şehidedenler
bunlardan kuvvet almıyorlar mı? Katil ve vatan hainleri-
ne tatbikedilmesi gereken idam hükümlerini on seneden beri
Tatbik ettirmeyen
kaldıran bunlar deyiller mi?

12 Eylül'den buyana devletle silahlı savaşa girenlere,
Kürdistan diye bağırarak TBMM de tehdid savuranların çıkış-
larına demokratik hürriyet diyerek ceza kanununu tatbik
ettirmeyen bunlar deyiller mi? Eğer böyle olmasaydı
bu pervasız hainlerin dokunulmazlıkları kaldırılarak
adalet önüne çıkarılmaları sağlanmaz mıydı?

- PKK bizim Kürt varlığımızı savunuyor, PKK biz zat biziz
diye bağırانları hain olarak adalet önüne çıkarmamak
onlarla ortaklık yapmak demek deyil mi? Maalesef bunlara
hakiki teşhisi koyan kimse yok, Eğer hakiki teşhis konul-
saydı ve bunlar adalet önüne çıkarılsalardı HEP denen Kürt
partisinin eski başkanı ve konuşmalarında Devleti deyil
hürriyeti düşünmemiz lazım diyen adamı TBMM nin başkan
yardımcısı yapmaya müsaade edilir miydi? Damarımda Kürt
kanı akıyor, Kürtlerle federasyonu bile konuşa bilirim,
Kürtce TV de yayın yapılmasını teklifini yapanlar vatanın
bölünmezliğini mi savunuyorlar? Bunlar ceza görmedikçe
PKK susturulur mu?

En acı durum ise TBMM de 400 ün üzerin-
de soyu söpu Türk olan milletvekillerinden hiçbirinin
sesinin çıkmadığıdır, İsmet paşa gibi Kürtçülüğe ve komu-
nistliğe müsamahası alayen olmayan

Kürt isyanlarını bastırarak ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ bir adamın

öğlunun Kürtçü ve Marksistleri lideri olduğu partide tutması ve himayeetmesi *çok düşündürücü değil mi?*

Bunlar hergün gazetelerde yayınlanan acı hakikatlerdir. Dört beş milyonu geçmeyen kürt asıllıdan yetiştirdiğimiz ve devletin kilit noktalarını ellerine teslimettiğimiz kürtçü münevverlerin koyu ırkçı tutumları Ermenilerden daha fazla Türk ve devlet düşmanlığı yaptıkları halde, bunlara karşı elli milyon saf Türk olanlardan yetişen münevverlerden kimsenin sesinin çıkmaması *çok acıdır.*

İstanbul sokaklarında kürt bayraklarıyla devlet aleyhinde yürüyüş yaparak küfür ve tehditler savuranlara Türkasıllı münevverlerin uyşuk bir şekilde bakarak seyirci kalmasına insan ne diyeceğini hilemiyor, Bugünkü durumda biz türk asıllı münevverlere koyun sürüsü damgasını vuracak birisine haksızın diye bilir miyiz?

Şunu kabülemek gerekirkki bin seneyi aşkın bir zamandan beri karşılaştığımız bütün felaketlerin sebebi bizim insanseverliğimizdir. Türk olmayanlara aşırı merhamet duymamızdır. Bir zamanlar devlet hududlarımız içinde bulunan Balkanlarda, Arap memleketlerinde bıraktığımız bizden olanlara onların bugün yaptıkları mezalim bile bizleri uyarılmış deyildir. Onların sınırları içinde kalmış olan Türklere yaptığı ikinci sınıf insan müamelesini bugünkü hududlarımız içinde bugün bizi bölüp parçalamak isteyenlere yapmış olsaydık, uşaklaştırsaydık, aşağılık duygusu içine soksaydık bugün bugünkü felaketle karşılaşmayacaktık. Osmanlı Türk imparatorluğunu bölüp parçalayan, Devletin sahibi Türkü korumadığı, Türk milli münevverliği yetiştirmede olduğu gibi, Atatürkten sonraki

devlet adamlarının da Osmanlılar devrinde olduğu gibi Türk milli münevverliğini vurarak yoketmesi ve Kürtlerden bugünkü düşman münevverliğin yetişmesini sağlamasıdır. 1918 senesinden sonra Kurulan Arap devletleriyle Arnavutlugun bütün devlet adamları bizim hukuktan, siyasal bilgiler ve Kurmay sınıflarından çıkanlar olduğu gibi, bugün devletimizi bölüp parçalamak isteyenler de aynı okullardan yetiştirdiklerimizdir, Biz bunlardan ders ~~almadık~~ almadık ve bugünkü kafyala da alacak deyiliz.

Beş kıta üzerindeki devletlerden hangisinin başbakanı ve Cumhurbaşkanı benim damarımda yabancı kan akıyor demeyi aklına getirebilir? Hangi devletin Cumhurbaşkanı içimizdeki azınlığa lisan serbestisi, TV yayınlarına, okul açmasına müsaade edelimde birgün devleti parçalasın hiyanetini yapabilir?

Bunları düşünürken Türk münevveri olarak bizler hiyanet içindeyiz demek içinden geliyor. Bugün Dilimizin konuşmadığı yer vatan olurmu? bir çok vilayetlerde Türk sesi işitilmiyor. En sefil kürdün sekiz on çocuğu olduğu veya dört kadınla evlenip 25-30 çocuk yaptıkları halde biz bir iki çocukla kalmakla vatana hiyanetettiğimizi dile getiren var mı? Bugiştir bir kaç on sene sonra azınlığa düşeceğimiz tehlikesini aklına getirene raslamak mümkün mü? Vatani bu hale getirmek demokrasi mi? Allah kahretsin böyle demokrasiyi Feryadımı hoş karşılayacağınızı Ümüd eder saygılarımı sunarım.

Cebbar Entürk

C. Entürk