

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No ZE. 2197

15-1-1992

Aydın

Pek saygıdeğer Ziyad beyefendi

Mektubunuzu aldım, hareket faaliyetinizin dışında sağlığını-
nızın iyi olmasıyla ~~sebebiyle~~ sevinç duydum. Amerikanın eski
cumhur Başkanı Roosveltin de hareket kabiliyeti faaliyeti-
ni azaltmıştı. Hatta Yalta ve Potsdam konferansına teker-
lekli sandalya ile gittiğini gazeteler yazıyorlardı, Fakat
kafası Avrupalı Amerika hakimiyetini yerleştirdiği bir
özelliğin sahibiydi.

Bugün bu vatan ve devlet için en verim-
li fikirleri taşıyan kafanın sahibi sizsiniz, derken, asla
mubalığa etmiyorum, Tanıştığım ve idari ~~makamlarda~~ çalışma-
larını kırk seneyi aşkın bir zamandan beri takip ettiğim
yüksek münevver ve idari makam sahiplerinden hiçbirisi
sizin ayarınızda bir milli ideolojinin sahibi deyildir.
Siz Türkiyenin ikinci Meşrutiyet sonra başlayan ve Atatürk
ün vefatına kadar devam eden fazilet devrimizin yaşayan
abidesisiniz, Devlet makamındakilerin sizi takdir etmeleri
ve değerlendirmeleri gerekiyordu, Maalesef Atatürkten
sonra biz o devrin vasıflarına, sahip devlet adamı yından
mahrumuz, Bütün felaketlerimizin sebebi milli felsefesi
bulunmayan, milliyetinden, gelenek göreneğinden, milli ter-
biyesinden kopmuş, sadece makam ile menfaatini herşeyin
üstünde tutan idari makama yerleşmiş olanlardır.
Bir devlet düşününüz ki onun tek parti devrindeki devlet
başkanı vatan, devlet ve milli vasıflarının koruyucusu
olan milli münnevverliği inkar, Turancı diye vuruyor, tabut-
luklara deldürarak şehennemi yaşıyor.

ve demokrasi devri diyerek çok partili devre geçtikten sonra da devletⁱⁿ idaresini eline alan iktidar sahiplerinden hiçbirisinin tek parti devrinin yaptığı hataları değerlendirerek Türk milli şuuruna değer verdiği ve Türk lük ülkesünü devlet felsefesi yaptığı görülmemiştir. Türküstandan çıkarak Anadolu'da bu devleti kuran ve buradan üç kıta üzerine Ay-Yıldızlı bayrağı taşıyan, Allah Allah sesleriyle düşmanların uykusunu kaçıran, düşman kırıllarına özengimizi öptüren Türk milletine sarayları değer vermediği gibi, değerini bilmediğimiz İttihad Terakkiiler ve Atatürkten sonra gelen devrin devlet adamları dediğimiz, menfaat ve makam düşkünlülerinden ^{de} hiçbirisi Türk milletinin değerini bilmemiştir. Bu devleti Türk kurmuş, bu devlet için Türk kanını akıtmıştır. ^{bir} her tehlike ^e baş gösterdiği yere devlet Türkü çoluğundan çocuşundan ayırarak göndermiş ve devlet için kanını akıtarak korumuştur. Buyüzen devletin sahibi Türktür, onu korumak devleti vatanı korumaktır demek, hiçbir devlet adamının aklına gelmemiştir. Dedelerinin yarattığı harikaları kahramanlıkları yeni nesle gurur olarak ^{de} vermek devlet adamı diye kabülettiklerimizin, güvendiklerimizin aklına gelmemiştir. Atatürkten sonra Türkün dili, gelenek ^{ve} reneği, tarihi, kültür ve sanatı savunulmamıştır. Vatan için canını vermek ve kanını akıtmaktan başka hiçbir menfaat duygusu, hırsı olmayan Türk subayının ^{de} değeri genç nesle verilmemiştir.

Türk devletinin kutsal makamına yükselenler Türk milli şuurunu savunmak kalsın vurarken, elbette komünistlikle azınlık ırkçılığı özellikle Kürteçülük gelişerek bugünkü felaketimizin çanını çalsaklardı. Bu yüzden bir yabancılarda devletlerde yüksek münevverlik arttıkça millet ve devlete saadet gelirken, bizde yüksek münevverlik arttıkça felaket geliyor devlet parçalanmak isteniyor.

Sayın Ziyad Beyefendi:

1960 ihtilalinden sonra bir devletteki hukuk profesörleri Atatürk devrinin Anayasasını alıp atarken ^{ve} 1961 Anayasasını yazarken, Anayasanın 11 nolu maddesinin ikinci fıkrasına -Hürriyet vatana hiyanet şeklinde olsa, milli ve dini enaneye aykırı da bulunsa, Güvenlik bakımından da mahburlu bulunsa kısıtlanamaz diye koyarsa, bu devleti felakete sürüklemek için milli düşman Rus, Yunan, Bulgar, Ermeni ve Hıristiyanlık taassubu ile bugün düşman olmuş müttfikimiz milletlerin preflarına ve siyasetçilerine gerek yoktur, Komünistlik ve Kürteçülük buradan kuvvet aldı. Bizim ilim adamları ve siyasetçilerimiz buna demokrasi dediler, Atatürkün kapattığı 637 yabancı okulun yerine binin üzerinde yabancı dillerde tadrıs yapan Anadolu liseleri bundan sonra açıldı. Sekiz Üniversitenin 27 fakültesinde Türkçe atılarak bütün tadrısat ingilizceye bundan sonra teslim edildi. Radyo ve televizyonumuzda Türk müziğinin yerine yüzde seksen yabancı müzik yabancı diziler, filmler bundan sonra giriverdi.

Sahillerimizi her tarafları açık Avrupalı aşifteler bundan sonra deldurdular. Bizim ses sanatçılarımız TV de yarı çıplak bey göstermeğe, eşlerimizin bize yataklarımızda gösterdikleri sahneleri yabancı dizi ve filmler gençliğimize bunlardan cesaret alarak göstermeğe başladılar. Gazetelerimiz (hatta milliyetçi anlamda sağcı diye düşündüklerimiz bile) sayfelerini çirli çıplak seks sunucu aşiftelerin resimleriyle deldurmakta ~~me~~ hazır görmediler. Kadın profllarımız bekarlık geriliktir ~~ayn~~ hatta bir kaç gün öncede evlenmeden önce cinsi temas faydalıdır diye beyanat vererek, milli ve dini ahlakımızı yoketmeğe cesaret ettiler. Sosyeteimizde, sanatçılarımızda evlilik dışı piş deşurmak utanç olmaktan çıktı.

Devletin başındakiler ve biz yüksek münevverler keyun sürüşü gibi kafa salladık, Yüzelli seneyi aşkın bir gazeteci ailesinin sen hatırası olan ve Türk matbuatında çok şerefli bir yer işgaletmiş olan Zatialiniz bu yazdıklarına karşı basında, idari makamlarda ve adalet mekanizması içinde bu bizi yıkmak için dış düşmanın bile cesaret edemeyeceği bu utanç verici hiyanetlere karşı kimseden itiraz sesi işitiniz mi?

Sayın Ziyad bey Vatana devlete bağlılıkta fedakarlıkta eşi bulunmayan bu milletin münevveri olan bizler, yani biz münevverler keyun sürüşü olarak hiyanet içindeyiz diye yazarken hata ediyor muyuz?

Bir millet düşününüzki onun güvenerek, yüksek tahsil vere-
rek Cümhur Başkanlığı makamına getirdiği zat, Türklüğü ^{Kanı}
deyil, damarında kürt kanı akıyor diyerek kürtlüğü savuna-
cak ve kürtlükle övünecek ve sonra da:
- Kimse Kürt lafını ağzına alamazken bunu ben mesele ola-
rak ortaya attım ve çok mesafe aldık, bunun sonunda da
Kürtlerle Federasyonu bile konuşa biliriz diyecek, Gazete-
cilere beyanat verecek ve buna karşı dili, gelenek göreneği
herşeyi Türk olan elli milyon insanın hiçbirinden itiraz
sesi işitilmeyecek,

Kimse, By Cümhur Başkanlığı makamında oturan zat
Anayasasının 64 nci maddesini ihlal ediyorsun, çünkü bu mad-
deye göre Türk vatandaşları olan herkes Türktür ve sen Kürt-
çülüğü savunmakla Anayasayı ihlal ediyorsun ve o mukad-
des makanda oturamazsın demiycek,

Yaptığı Kürtçülüğe karşı kimse den itiraz sesi işitil-
memesinden cesaret alan Cümhur Başkanı bu defa Kürtçe
okul açılması, Televizyon, yayınları ve basın yayınları
yapılması için Kürtçenin serbest bırakılmasını Bakanlar
Kuruluna getirerek kabul ettirirken, sadece Cemil Çiçek
denen Yozgat Millet vekilinden itiraz sesi işitiliyor,
diğer bütün Bakanlar keyun sürüsü gibi kafa sallıyor ve
Cemil Çiçeye karşı da Devlet Bakanı Kamuran inan tehditkar
bir tenkide başlıyor ve ben de kürdüm on milyon kürdüm
dilini yasaklayamazsınız" diyecek ve buna karşılı da Türk
asilli ~~amir~~ Bakanlar suçlu gibi susuyor ve kafa sallıyor
Biz binlerce seneden beri böyle olmuşuz, Bin türlü felaket
le karşılaştığımız, imparatorluklarımızı kaybettiğimiz,
yüz milyondan fazla Türkü yabancı çizmesine verdiğimiz
halde, gaflet uykusundan uyanmak aklımıza gelmemiştir,

Sokacı

Bunun ~~en~~ belirgin sebebi ise milli münevverlikten yeksun oluşumuz ve Türk milletini, gelenek göreneğini, yapıp yaratıklarını verecek bir milli eğitim sistemimizin olmayışıdır. İkinci Meşrutiyet devrinde yüz yıllardan beri Araplardan, Bulgardan, Yunandan, Ermeniden, Sırpstan, Kürtlerden gördükleri hiyanet ve düşmanlıktan ders almış olan bir nesil kendini göstermiştir. Özellikle askeri okullardan yetişenler (ilk ~~milli~~ Türkçülüğün temelini atan askeri tıbbiyeliler ve şipka kahramanı Süleyman Paşa gibi kurmaylar) milli hastalığımıza teşhis koymuşlar ve sivil münevverliğin uyanmasını sağlamışlardır. Bundan sonra Ziya Gökalpler, Ahmet Hikmet Müftüoğulları, Mehmet Emin Yurdakullar, Ömer Seyfettinler, Orhan Seyfili, Mehmet Akifler, Hamdullah Süphiler Köprülüler, İsmail Hikmetler İttihad Terakki devrinin ^{ölküçüleri} öncüleri olmuşlardır. Onların eserleriyle Türklüğünü değerlendiren subaylarımız Birinci Dünya Harbinde gösterdikleri kahramanlıklarla düşmanları şaşırtırken, Kurtuluş savaşını başlatarak Türkiyeyi kurtararak Cumhuriyetin kurulmasını sağlamışlardır ve Atatürkün ölümüne kadar Cumhuriyet milli devletimiz olmuştur.

Maalesef bugün biz devleti millilikten çıkarılmışız. 1938 den buyana devlet makamına gelenlerin hiçbirisi Türk milli şuurunu savunmamış ve devletin temelini felsefe olarak koymamıştır. Barış anında Türk devletini savunacak Hukukçular, yetiştirilmemiştir. Türk maarifi millilikten çıkarılmış ve gayri milli bir eğitim sistemi Türkiyeye kıyacak bir yüksek münevverlik yetiştirmeğe başlamış ve idari makamlar bugün bu münevverliğin tekeline geçmiştir.

Türk Eğitim sistemi, Türkesillilerden Türklüğe ilgisiz, kosmopolit münevverlik yetiştirirken, özellikle Kürtlerden irkeçi münevverlik yetiştirmesine imkan yaratmıştır. Bugün otuz seneden beri önce sekak anarşisini başlatan ve on seneden beride Güney değuda ordumuzla iç harp savaşına giren binlerce subay ve erimizi şehid edenlerin liderleri bizim okullarımızdan yetiştirdiğimiz Kürt asıllı münevverlerdir. Bu münevverler yalnız PKK isimli silahlı katliam savaşçıları yetiştirerek ordumuzla savaştırmıyor, Türkiye TBMM de, Bakanlar Kurulunda ve hatta Çankaya'da açıktan Türkiyenin bölünüp parçalanması için korkusuz siyasi savaşlarını sürdürüyorlar. Bunların azımsanmayacak kadarı Türk devletinin idari mekanlarını işgal etmektedirler, Cumhurbaşkanından, bir çok bakanlardan özellikle Dış İşleri Bakanından tutunuzda, adalet mekanizmasının en üst kademelerine kadar biz, Türk diye yüksek münevver yaparak bağrımıza bastığımız bu Kürtçü münevverler yerleşmiş bulunuyorlar. TBMM deki diğer partilerin içindeki Kürtçüleri bırakalım Açıktan Kürt milli Partisi olarak kendilerini gösteren ve pervasızca Kürdistan kuracağız diye Türkiye dışında ve Türkiye içinde faaliyetlerini sürdüren HEP adlı partinin mensupları Türkiyenin vatan bütünlüğünü temelinden sarsıp durmaktadır. Ve bunlara karşı hiçbir kanun tatbik edilmemektedir, ve kanun tatbikini isteyen kimse de yoktur. Aksine Atatürkün kurduğu ve 1945 senesine kadar Türkiyenin milli partisi olan

CHP nin devamcısı^{nu} olduğunu söyleyen, onun altı okulu^{nu} parti sembolü olarak tutan ve başındada İsmet Paşanın eğlu bulunan SEF, seculuk adı ile komunistliği ve humanizm adı altında da Kürtçüleri savunup durmakta ve bugün milli-yetçi olduğunu söyleyen DYP ile ortak olarak iktidar makamında bulunuyor. Ve Kürtçülerin lideri Fehmi Işıklar adlı birisi de TBMM başkanın vekillerinden birisidir, Türkiye'nin dış siyaseti ise kürt olduğuyla övünen birisinin idaresindedir. Ve bu ortak idarenin başkanı ise milletin baba diye güvendiği Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını önleyeceğine, milli münevverlik yetiştirerek Türkiyeyi Atatürk devri huzuruna kavuşturacağına güven duyduğu Süleyman Demireldir.

Acınacak olan ikinci bir olay ise, Sen seçimde birinci parti olan DYP nin 180 millet vekilinden hiçbirisi Demirel in kurduğu bu ortaklığın Türkiye'nin istikbali için yarattığı tehlikeye karşı sesini çıkarmamasıdır, TBMM de milletvekili bulunan diğer partilerden de hiçbir millet vekili vatan ve devleti savunacak bir çıkış yapmamıştır, ve yapmak da kimsenin aklına gelmemektedir, Bunun içindir ki HEP liler korkusuzca kılıç sallamakta, Subay ve erlerimiz zi şehid edenleri açıktan savunmakta, PKK bizim kürt varlığının savunuculuğunu yapıyor demektedir, hatta TBMM de Kürtçe yemine yeltenmekte ve Kurdistan kuracağız diye beyanat vermektedir. Bununlada yetinmeyerek Türklerin Anadatanı erte Asyadır, Anadolu bizim vatanımızdır demek cesaretini TBMM si kürsüsünden göstermektedirler.

Bir devlet düşününüzki Onu, millet Meclisi savunmuyor, Bakanlar kurulu savunmuyor, münevverliği savunmuyor

Cümhur Başkanı savunmuyor, Başbakanı savunmuyor, Adalet mekanizması savunmuyor ve kanunlar tatbik edilmiyor.
Bir devlet düşününüzki onun profları üniversitelerinde
Türkiyeyi bölüp parçalayacak münevver yetiştirmekte ve
bu münevverleri sokaklara dökerek kahrolsun Türkiye, Türk askerini arkadan vur, Rus askerine selam dur, diye bağırta-
yor.

Bir millet düşününüzki dokuz seneden beri onun vatanını
bölüp parçalamak için silahlı savaşa başlamış PKK adlı
eşkiya'nın şehit ettik^{leri} binlerce er ve subayına karşı yaka-
lanan katiller Türk ceza kanunundaki hak ettikleri maddeler
le cezalandırılmak yerine, tutukevlerinde bal^{la} besleniyor,
şehidlere, onların dul ve yetimlerine, ana ve babalarına in-
san hakkı tanımadığı halde bu katillere insan hakkı tanı-
nıyor.

Otuz seneden buyana vatanımızda devleti sarsıp duran
binlerce örnekten sadece bir kaçını dile getirmek devlet
ve milletimizin talihsizliğinin köklerinin nereye dayan-
dığını gösteriyor.

Dış düşmanla işbirliği halinde çalışan bu çeşit-
li kaynaklardan savunulan iç düşmanın şimdilik tam başarıya
ulaşmasının sebebi ise her çağda olduğu gibi Türk ordusu-
nun varlığıdır. Maalesef, devlet teşekkülünün başındakiler
Amerikanın tehdidi ve demokrasinin zarar göreceği batı
müttefiklerimiz bizi Avrupa konseyine ^{şimdiki} girmeye-
cekleri gibi, bizi sferez edecekleri ^{şeklinde} düşünceler ileri sürerek
sürerek ordumuzun bile gerekeni yapmasını engelliyorlar,
Bu yıkıcı olaylara üç defa müdahale etmiş olan ve

ihtilal yaparak idareye el koyan ordunun, bugünkü büyükleri ise yapılmış olan ihtilallerin neden başarı sağlamadığına ise hakiki teşhisi koyamadıklarından tereddüd içindedirler. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül ihtilallerinin ihtilal liderlerinin güvenerek müşavir olarak yanlarına aldıkları sivillerin ^{ihtilallere} dejenere ettiklerini, birinci ihtial mevcut düzeni yıktığı gibi, ikinci ihtial birinciden daha kötü bir durum yarattığını, üçüncü ihtilal ise bugünkü felaketleri meydana getirerek vatani savunan milli kaynakları kuruttuğunu, devleti savunacak sivil teşekkül bırakmadığı gibi komunist ve kürteçüleri bizzat ordumuzla savaşa başlattıklarını, komunist ve kürteçülere subaylarımızı, generallerimizi hedef olarak gösterdiğini, şehid generallerimizle birlikte savaşa şehidedilen er ve subaylarımızın mübarek kanlarının bunun isbatı olduğunu ordu büyüklerimize bildirerek vatan ve devletin nasıl kurtulması gerektiğini her yönüyle bildiren kimse yok. Bugünkü ordu büyüklerimiz mevcut milli güvenlik kurulu toplantılarında Başbakan dahil diğer üye bakanlardan emniyet yüksek makamlarından vatanın beklediği yardımı alamıyorlar, Vatanın kurtulması için sivil makamlar orduya yardımcı olmuyorlar, Dış dünya şunu diyecek, insan hakkı çiğneniyor, Demokrasi yokediliyor, diyerek bizi suçlayacak sözleriyle ordu büyüklerini yanıltıyorlar ve bütün felaket buradan geliyor, Zaten yüzlerce vatansız ve şehid edenlere karşı idam hükümlerini askıya alarak tatbik etmeyen sivil makamlar, vatanın kurtulması için ordunun gereken tedbirleri almamasına engel oluyorlar. Sağer solcu bütün partiler Kürteçüleri karşı

Müsamahakar tutum içindedirler, Nerede ise Kürtlerle federe-
nasyon yapacaklar, Vatan ve devleti savunan kimse yok gibi,
Benim Davet edilmeme gelince:

Bildiğiniz üzere Kürtçüler dokuz seneden beri Güney doğuda ordumuzla, daha doğrusu devletimizle savaş yapmaktadırlar, Bu savaşta da binin üzerinde subay ve erimiz şehid edilmiştir, Bir kaç sene önce görevde buldukları zaman devlet ve vatanı müsamahasız savundukları için emekli generallerimiz, emniyetçilerimiz, albaylarımız evlerinde veya etebüslerde şahid edilmişler, Ordu yüksek makamları bunlara karşı gereken tedbiri almak istediği zaman İktidar, aynı zamanda TBMM deki muhalefet mensupları Demokrasi zarar görür diye Ordu makamlarını durdurmuşlar ve bugün bile durduruyorlar,

Yakalanan katiller için ceza kanunları tatbik edilmiyor ve bu keca Türkiyede bugün köşelerine çekilmiş olan tecrübeli devlet adamlarıyla birlikte kendilerini milliyetçi olarak gösteren münevverlerden bile kimse hakikatleri yazarak orduya bildirmiyor, TBMM de ve Bakanlar kurulunda kimse felaketleri dile getirmiyor, Şehit cenazelerinin başında kullanılan cümle ise şudur, "intikamları alanıcaktır".

Felaketlerin bugünkü duruma geldiği bir günde, adı, sanı bilinmeyen, sarı çizmeli bir Mehmet aga, yahi ben malum mektubu yazıyor. Böyle bir mektup o mukaddes makamda hayret uyandırıyor, Felaketleri böyle dile getiren bu bilinmeyen kişi kimdir, diye merak ediyorlar, Bundan dolayı da fakiri şereflendirdiler.

Tabiidirki basında dile getirilmeyen ve siyasetçiler, münevverler tarafından önem verilmeyen hakikatleri dile getirmek o yüce makamı heyecanlandırmıştır. Ankaradan söndükten sonra vatanın nasıl kurtula bileceği hakkında 40 sayfalık bir yazı daha gönderdim.

Arzu e fseai2 Okuyunuz için

örneğini gönderirim.

Sizin kırkbeş elli gene önce bizlerin

hakkında yazdığınız yazılarla uyanan bu milletin ^{bugünkü münevverliği} BMM si
beni ve binlerce felaketzede Türkü yadellerdeki hakaretler
den, sefaletten kurtararak bu topraklara getirmiş, bana
değer vermiş, çektiğim acıları unutturmuş ve mesud bir aile

ho hatıyla, çocuklarıma istikbal vererek en yüksek hayat şartı-
na ulaştırmıştır. Eğer Türkiyeye gelmemiş olsaydım ben
mânen "ölüydüm. Yabancı diyarlarda kime hizmet edecektim?
Yabancı diyarlarda kalsaydım beni uşak, hizmetçi olarak
kullanacaklardı. Nitekim bir çok arkadaşım öyle oldu ve
yadellerde ölüp gittiler. Hıristiyan mezarlıklarına gömül-
düler ve çocukları da gavurlaşmış oldu.

Bu devletin kıymetini bilmeyen, bu topraklarda doğup büyü-
yen yüksek tahsil alarak siyasi hayata atılmış ve makam
işgaletmiş olanların duygusuzluklarına, abdallıklarına
(hiyanete varan abdallıklarına) üzülmekten başka elinden
birşey gelmiyor. Ben sadece feryad ediyorum. Vatan ve dev-
letimizin felaketlerini dile getiren mektubum da bir
feryatdı.

Bunu açık yazayımki dünyanın ^{hiçbir yerinde} vatan ve devletine
bağlılıkta örneği bulunmayan bu asil milletin çektikle-
rinin hepsi kendisine layik milli münevverliğinin olmama-
sıdır. Milli münevverliğin köküne darıyı ise Atatürkten
sonra devlet idaresini eline alan iktidarlar ekmiştir.
Devletin kurucusu ve sahibi Türklerle kendilerini Türk sayma-
yanların aile dilleri Türkçe olmayanların arasındaki
farkı kaldıran ve Türk olmayanlardan düşman münevverlik
yetişmesine imkan sağlayan iktidarlar bugünkü durumu
yaratmışlardır.

Hatta bu düşman münevverlik kendilerinin Türk olmadıklarını elli seneden buyana söyledikleri ve Türkiyeyi bölüp parçalayacak faaliyet gösterdikleri halde, bizim hukukçular, makam sahipleri, tarihçiler yazdıkları kitaplarda, Anayasalarda ~~haya~~ hayır sizler Türksünüz ve bizim bütün haklarımıza sahipsiniz" diyerek hem Sayıllarını çoğaltmışlar, hemde en yüksek makûllara buyur etmişler, ^{işte} ~~ve~~ bugün de bunlardan yetiştirdiğimiz Cüher Başkanı, Başbakanlar, bakanlar Damarlarımızda kurt kanı akıyor, Kürtlerle federasyonu bile konuşabiliriz" diyorlar. İşte biz böyle abdal bir münevverliğe ve şuursuz devlet adamlarına sahibiz, Eğer ~~şaha~~ cumhuriyet kurulduğundan itibaren bunların nüfus kağıtlarına Kürt olarak yazsaydık ve orta dereceli okullarla yüksek okulların kapısını bunlara kapatsaydık bugünkü felakete asla karşılaşmazdık, Fakat bu şuur bizde nerede? Millet in baba diye taptığı bile Kürt gerçeğini artık anlamışız, İraktaki Kürtlerde kardeşimizdir, Saddam onlara vahşilik yaparsa karşısında bizi bulur diyor. Bir çok vilayetimizde Türk sesinin işitilmediği, Kürtlerin sinek gibi çoğaldığı, TBMM de Kürt milletvekillerinin savurduğu tehditler ^{bu Başbakanı} bile bizinkileri gafletten uyandırmışlardır. ^{yer.} İşte sevgili Ziyad bey, biz böyle bir devlet adamlarına ve münevverliğe sahibiz. Keçecizade Fuat Paşa ile Prof Yaşke haklı deyişler mi?

Artık şuna kanaat getirmiş bulunuyorunki, Kürtlerden yetişmiş olan ve idari makamların en yüksek katına kadar getirilmelerinde mahzur görülmeyen Kürt asıllı münevverlik istinasız yokedilmedikçe bunun arkasındanda ilk okullardan yukarı bütün okulların kapıları Kürtlere ve kendilerini

Türk Saymayanlara, yani aile dilleri Türkçe olmayanlara kap-
tılmadıkça, dilbirliği devlet felsefesi yapılmadıkça, Hataydan
Kafkasyaya kadar bütün hudud bölgeleri Türkleştirilmedikçe,
Kürt çoğalmasına dur denmedikçe, Milli Türk münevverliği ye-
tiştirilmedikçe bu talihsiz ve asil milletle devleti tehlike
lerden kurtulmayacaktır.

Bugün ordu PKK yı sustursa bile bir kaç yıl
sonra bugünkü felaket yine baş göstermiş olacaktır.

Dikkat buyrulsunki Türkiyenin bölünüp parçalanmasını hazır-
hazırlayanlar, PKK yı teşkilatlandıranlar Türkiye BMM de
savunmasını yapanlar, şehitlerimize hakaret edenler Çankayada
Bakanlar Kurulunda TBMM de ve mülkü makamların amirliklerin
de bulunmaktadır, Gebermiş PKK lıların mezarlarında saygı-
duruşunda bulunanlar, millet vekilleridir, Kimse Kürt lafını
ağızına almazken bunu ben mesele olarak ortaya attım ve bugün
çok mesafe aldık, diyen bizzat Cumhurbaşkanımızdır.

Diyarbakırda gebermiş PKK lıların tabutlarının arkasınca
yürüyen yirmi bin kürdün ön saflarında Türkiyeye ordunuza
küfredenler HEP li milletvekilleri ve bizim yetiştirdiği-
müz yüksek münevverlerdir.

Acaba Kürtlerin şehit ettikleri generallerimizin, subayla-
rımızın askerlerimizin mübarek tabutlarını taşıyan bin kişi
bulunuyor mu? Vatanımı belemezsin, bayrağımın yerine pis
paçavraları taşıyamazsın diyen ve devlet makamını uyarın
göreve çağırın kimse bulunuyor mu?

Sayın Ziyad bey

İşte bizim felaketlerimizin kaynağı kendi
abdallık derecesine varmış olan merhamet ve insani duygu-
muza ve aldırmaçlığımıza dayanıyor.

elli seneden beri incelemelerin gördüklerin bana şunu gösterdiği, bizim başımıza gelen felaketlerin hepsi aşırı merhametimizden, insanseverliğimizden, millibirliğimizin olmamasından, Türklüğe tapan bir münevverlik yetiştirmemizden, içimizdeki Türk olmayanları tehlike saymadığımızdan ve aşırı müsamaha göstermiş olduğumuzdandır.

Biz bu devlet ve vatan için yaptığımız savaşlarda milyonları şehit vermemizi hatırlanacak bile, sadece Çanakkale'de 300 bin, Kurtuluş Savaşında da sivil asker yarım milyon üzerinde şehit vermişiz.

Bu şehitlerin kanıyla beslediğimiz bu vatan için bugün birkaç bin iç düşmanı, haini hakettiği cezaya çarptırma memurumuz, abdallığımızın bir örneğidir.

Düşmana acımak demek öz milletine ve vatanına kıymak veyahut hiyanet etmek demektir.

Bugün bizim siyasilerimiz, devlet adamı dediklerimiz bu durum içindedirler.

Bu teşhis ve duygularım için bana gaddar, vahşi demiyeceğinizi ümedederim. Unutmayalım ki iktidar sahipleri bu teşhisi koymadıkça bizim vatanımızın kurtulmasının imkanı yoktur.

Bir kaç cümlede Rus çizmesindeki Türk yurtlarının durumuna gelelim. Ruslar yetmiş seneyi aşkın bir devirde 200 milyon insanın kazandıklarının hepsini harp sanayisine harcadı ve bugün Amerikayı bile korkutan bir harp sanayine sahip oldu. Fakat Rusların ekonomik durumu çöktü. Bugün Harbin bitmesinden 47 sene geçiyor, hala yoksulluklar, hala kuyruklar, hala açlık ve sefalet devam edip gidiyor.

Yalnız Rus olmayanlar değil Rus ve Slav ırkından olan Ukrayna ve Beyaz Rusya bile kendi devletlerinden nefret etmektedir. Tıpkı İkinci dünya Harbi yıllarında nefret ettikleri ve Almanların bu nefreti değerlendirmeye abdalığın gösterdikleri gibi bir durum ^{hala} devam edip gitmektedir. Gorbacov bu durumdan kurtulmak için Baltik memleketlerine istiklal verdi ve diğer cumhuriyetlere de özerk cumhuriyetler dedi. Fakat Rus ordusu ne baltiklerden çekildi, ne de Türkistan ve Kafkasyadan. Unutmamak gerekiyor ki, 1990 başında Azerbaycanda yapılan katliam sırasında ilan edilen sıkıyönetim ^{hala} devam edip gitmektedir. Azerbaycan Karabağlı Ermenilerden temizlemesi sin diye ^{hala} Karabağ Rus ordusunun işgali altındadır ve Karabağla diğer Azerbaycan vilayetleri arasındaki çemberi Rus ordusu oluşturmaktadır.

Artık yok olan Sovyetler Birliğinin yerine bayrağıyla, ikibaşlı kartalı ile Rus ^{Saçlık} devleti oturmuştur. ^{Sade} Bağımsız devletler ^{Sadece} topluluğu Rus devletinin sömürge topluluğudur. Sovyet Büyükelçilikleri Rus Büyükelçilikleri oldular. Artık Sovyetler Birliğinin yerine oturmuş olan Bağımsız devletler topluluğunun bir kabinesi, Başkanı, Bakanlar kurulu yoktur. Bağımsız Devletler Topluluğunun Başkanı Rus devlet başkanı Yeltsindir. Bağımsız devletleri idarede Rus kabinesidir.

Bugün Rusların birinci hedefleri kandırdıkları Amerika ve batı dünyasından kredi almak ve çökmüş ekonomilerini kalkındırmaktır. Rus ekonomisi diğer Harp sanayi gibi geliştikten sonra, Ruslar yine Stalin, Brejnev devrindeki gibi dünyaya meydan ekuyup tehdit edeceklerdir.

Bundan kimse in şüphesi olmasın

Topraklarında bir gram bile petrol bulunmayan Ruslar Azerbaycan, Türkenistan, Kazakistan ve Kırgızistan topraklarından çıkarılan beşyüz milyon^{ton} petrole bırakır mı? Rus tekstil sanayini tek başına doyuran Özbekistanın pamuk zenginliğini Ruslar bırakırlar mı? Aynı zamanda Türkiyedeki Uranium yataklarını bırakarak Türklerin atom sanayii kurmasına izin verirler mi?

Sayın Ziyad bey, Rusların şimdiki müsamahası yukarıda arzettiğim gibi Batıdan kredi sağlamak ve Rusların batı dünyasına karşı imperialist emellerinin bulunmadığı yalanına onları inandırmak içindir,

Unutmamız gerekirkki, 1935 senesinde Çizmesindeki Türklerin milli adlarını, daha sonra da alfabelerini yasaklayan kabilelere bölerek herbirine ayrı milletsiniz diyen ve anlaşma dillerini birbirinden uzaklaştırmak için mezalim yapan Ruslar bugün gelişmekte olan Türkiyeye, Bütçe, Türk yopluluklarının Türkiyeye gelerek bizi kendilerinin sahibi gibi görmelerine temelden izin verir mi? İştesevgili Ziyad bey, Hakikat arzettiğim gibidir.

Allah kimseyi Rus çizmesine düşürmesin, Şunu da unutmaya-
lımki yalnız Ruslar deyil Amerikalılar ve Avrupalılar bile Türk ülkelerinin Türkiye ile birlik içinde olmasını istememekte ve Türk millibirliginin kendileri için tehlike olacağını sanmaktadırlar.

Bilmem açıklamalarım sizi yoracak mı? Ailece ellerinden öperiz

Hürmetkarınız

Cebbar Türk

Cebbar Türk