

... settedir. Ebuzziya ve Talmadan sonra Velit de çok değerli gazetecilerimizdendir.

EBUZZIYA, Velit [1884 - 1945] — Tanınmış ve değerli gazetecilerimizdendir. Ebuzziya Tevfik'in üçüncü oğludur. İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinde okurken babasının Konyaya sürülmeyeşi sırasında mektepten çıkarılmış ve orta tahsilini Sen Benjuva Fransız Lise'sinde tamamlayarak Hukuka girmiştir. 1908 Meşrutiyetinin ilâni üzerine Fransa'ya giderek hukuk tahsilini Pariste bitirmiştir ve oradaki Siyasi İlimler Mektebinden de diploma almıştır. İstanbul'a döndükten sonra babasının yanında gazeteciğe başladı. 1913 te babasının ölümü üzerine gazeteyi 1918 e kadar büyük kardeşi Talha ile birlikte çi-karmıştır. Birinci Cihan Harbi mütarekesinde İstanbul işgal edilince Velit, millet ve memleket uğrundaki ateşli yazılarından dolayı Malta'ya sürülmüş ve Anadolu zaferrinden sonra memleket davası uğrundaki hizmetinden dolayı kendisine İstiklal Madalyası da verilmiştir. Cumhuriyetin ilânından bir müddet sonra yalnız matbaasile uğraşarak gazetecilikten çekilmiştir. Fakat 1940 ta kardeşinin oğlu Ziyat'la tekrar Tasviri Efkâr'ı neşre başladı. Ölümünden biraz önce de "Fen ve Sanat Ansiklopedisi," adlı bir eser de çıkarmaya başlamıştı.

Alişkanlıklarına bağlı ve muhafaza etmek mizaçta olmakla beraber çok samimi ve iyi, millet ve memleket için faydalı ve fedakâr olmaya hazır bir meslek ve memleket adamıdır.

vefat 12.7.1945

ECE BEY — On dördüncü asır başlarında ve Orhan Bey zamanında yaşamış, meşhur bir Türk komutanıdır. Karesi Emiri Aelan Bey'in adamlarından iken Evrenos Beyle Orhanın yanına gelmiş ve Osmanlı Emirlerinden olmuştu. Süleyman Paşa ile Anadoludan Rumeliye geçenler arasında Ece Beyin de adı anılır. Bolayır civarını, orдан sonra Gelibolu ile etrafını arkadaşlarile birlikte alan odur. Geliboluda gömüldür.

*Ibrahim Alaeddin
Meslek Adamlar
Ansiklopedisi*

109

... sattırdı. ... Ziyat ve Talmadan sonra ve de çok değerli gazetecilerimizdendir.

EBUZZİYA, Velit [1884 - 1945] — Tanınmış ve değerli gazetecilerimizdendir. Ebuzziya Tevfik'in üçüncü oğludur. İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesinde okurken babasının Konyaya sürülmemesi sırasında mektepten çıkarılmış ve orta tahsilini Sen Ben nuva Fransız Lisesinde tamamlayarak Hukuka girmiştir. 1908 Meşrutiyetinin ilanı üzerine Fransaya giderek hukuk tahsilini Pariste bitirmiş ve oradaki Siyasi İlimler Mektebinden de diploma almıştı. İstanbul'a döndükten sonra babasının yanında gazeteciliğe başladı. 1913 te babasının ölümü üzerine gazeteyi 1918 e kadar büyük kardeşi Talha ile birlikte gi karmıştır. Birinci Çi han Harbi mütarekesinde İstanbul işgal edilince Velit, millet ve memleket uğrundaki ateşli yazılarla dolayı Malta'ya sürülmüş ve Anadolu zaferrinden sonra memleket davası uğrundaki hizmetlerinden dolayı kendisine İstiklal Madalyası da verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından bir müddet sonra yalnız matbaasile uğraşarak gazetecilikten çekilmiştir. Fakat 1940 ta kardeşinin oğlu Ziyat'la tekrar Tasviri Efkâr'ı neşre başladı. Ölümünden biraz önce de "Fen ve Sanat Ansiklopedisi," adlı bir eser de çıkarmaya başlamıştı.



Velit Ebuzziya

Alişkanlıklarına bağlı ve muhafaza ettiğini mil zaşa olmakla beraber çok samimi ve iyi, millet ve memleket için faydalı ve fedakâr olmaya hazır bir meslek ve memleket adamı idi.
Vefat 12.7.1945

ECE BEY — On dördüncü asır başlarında ve Orhan Bey zamanında yaşamış meshür bir Türk komutanıdır. Karesi Emiri Aelan Bey'in adamlarından iken Evrenos Beyle Orhanın yanına gelmiş ve Osmanlı Emirlerinden olmuştu. Süleyman Paşa ile Anadoludan Rumeliye geçenler arasında Ece Beyin de adı anılır. Bolayır civarını, ordan sonra Gelibolu ile etrafını arkadaşları ile birlikte alan odur. Geliboluda gömüllüdür.

Ibrahim Alaeddin 109
Meshur Adamlar
Ansiklopedisi

landı, bazen de haftalarca kapalı tutuldu. Balkan ve I. Dünya Savaşı'nın buharanlı günlerinde Talha Ebüzziya birkaç defa tutuklanarak örfi idare mahkemelerine sevkedildi. Mütarekenin ilanından sonra kardeşi Veli ile İstanbul'da 'M.M. Grubu' diye adlandırılan Millî Mukavemet Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı. *Tasvir-i Efkâr*, yeraltı mukavemet teşkilatının karargâhı olarak kullanıldı.

İstanbul'un İngilizler tarafından silinen işgali (16 Mart 1920) üzerine, "Tasvir-i Efkâr" idaresinde sürdürülən yeraltı faaliyetini farkeden İngilizler, matbaayı bastı, gazete kapatıldı. Veli Ebüzziya Malta'ya sürüldü (23 Mart 1920). Talha Ebüzziya da Bekiraga Bölüğü'ne hapsildi. Burada hastalanınan Talha Ebüzziya'nın tedavi görmesine müsaade edilmemi, hastalığı son devrelerine geldiği zaman İsviçre'ye gönderilmesine müsaade edildi, ancak yakalandığı verem illetinden kurtulamayarak İsviçre'de Lugano'daki Agra sanatoryomunda vefat etti (23 Aralık 1921).

Veli Ebüzziya (1882-1945): Ebüzziya, Tevfik Bey'in küçük oğludur. Annesi de babası gibi, Koçhisar'ın Esbkeşan Hacı Hasan oğulları ailesine mensup Adviye Hanım'dır. İlk ve orta tahsilini Galatasaray Sultanisi'nde gördü, orta son sınıfta iken, babası ve aynı mektebin son sınıfında okuyan ağabeyi Talha Ebüzziya, Konya'ya sürgün edilince, istibdat idaresi, kendisini de "sürgün oğludur, mektepte kalamaz" karariyle, hem mektep ile ilgisini kesti, hemde Bakırköy'deki evlerinde ev hapsine soktu (1900). Annesiyle basbasa kaldığı bu evde tahsilini ikmal için, bitişiklerindeki Bakırköy Fransız Frerler Mektebi'ne, geceleri duvardan atlaraarak giren ve mektebin hocalarından özel ders gören Veli Ebüzziya dört yıl sonra ev hapsi kaldırılınca, Galatasarayı'na kabul olunmayınca, Bakırköy Saint Benoit Mektebi'ni bitirmeye mecbur kaldı. Yüksek tahsilini, İstanbul Hukuk Mektebi'nde, tamamladı. Mesrutiyet'in ilanı üzerine de Paris'e giderek Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi. Paris'de tahsilini sürdürdüğü sırada devrin en önemli gazeteleri olan "Le Temps" ve "Le Figaro" da, gazetecilik stajı gördü, Balkan Savaşı sırasında İstanbul'a dönünce babası ve ağabeyinin yanında gazeteciliğe başladı. Bir süre sonra, *Tasvir-i Efkâr*'da "Ebüzziye-zâde" imzasıyla başmakale yeziliğe başladı. Babasının vefatından sonra gazetenin hem başmuharrir-

liğini, hem de yazı işleri müdürügünü üzerinde aldı, o zamana kadar Türk basınnda bilinmeyen ve görülmeyen yenilikleri gazetesine uygulamaya koydu, kısa zamanda *Tasvir-i Efkâr*'ın tirajını, devri için rekor sayılacak 35 binlik bir düzeye çıkardı. Balkan ve I. Dünya Savaşı'nın buharanlı günlerinde, değişik hükümetlerce gazetesinin sık sık kapatmasına rağmen, memleket menfaati uğruna mücadeleşini yılmadan sürdürən Ebüzziya Veli, birçok defa Örfi İdare mahkemelerine verildi. Gazete ye harp muhabiri tutup cephelere göndermek, savaş hareketlerini gününe haritayla göstermek, fotoğrafçı tutup olayları fotoğraflarla vermek, spor süsunları açıp, sporu halka tanıtma, Türkiye'ye ilk rotatif makinasını getirmek, matbaasında ilk klişehane ve fotoğrafhaneye kurmak, Talha ve Veli kardeşlerin Türk gazeteciliğine kazandırdıkları yeniliklerdir.

İstanbul'un işgali üzerine ağabeyi Talha Bey'le beraber, "M.M. Grubu" denilen ilk yeraltı mukavemet teşkilatını oluşturan Veli Ebüzziya, gazetesiyile beraber Kuva-yı Millî'ye teşkilatında faaliyete geçti. 16 Mart 1920'de, İngilizler'in Mondros Mütarekesi anlaşması dışına çıkarak, İstanbul'u işgal etmeleri sırasında, Sehzadebaşı'ndaki askeri karakolda, uykuda bulunan silahsız müzik mangaşının 16 Mehmedçiğini kahpece sünگüleyerek şehit etmeleri üzerine kanlar içindeki mübârek naaşlarının teker teker resimlerini çeken Veli Ebüzziya bunları binlerce çoğaltarak, halkı galeyana getirmek maksadıyla Anadolu'ya göndermeye başladı. Resimleri götüren kuryelerden biri yakalandı, matbaa basıldı, *Tasvir-i Efkâr* kapatıldı. Veli Ebüzziya tutuklanarak Malta'ya sürüldü, ağabeyi Talha Ebüzziya da Bekiraga Bölüğü'ne hapse atıldı (23 Mart 1920).

Bir yıl sonra Malta'dan serbest bırakılan Veli Ebüzziya, yurda dönünce yeniden gazetesini kurdu ve "Tevhid-i Efkâr"ı çıkarmağa başladı (2 Haziran 1921). Onun, memlekete ettiği en büyük hizmet ve gazetecilikteki kudreti bu dönemde görülmüştür. "Tevhid-i Efkâr", adeta başı başına Anadolu, millî hareketinin, işgal altındaki İstanbul'da, tek temsilcisi ve kudreti olmuştur. Her günü nüshasında, devrin en kuvvetli kalemlerine yazdırılan haması yazarlar, şiirler, çizdirilen temsili resimlerle, halka, zafere kavuşulacağı telkin ve inancı aşılmıştır. Veli Ebüzziya, bir yandan has makaleleriyle işgal kuvvet-

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ANSİKLOPEDİSİ

leri ve Ferid Paşa hükümetleriyle mücadele ederken, diğer taraftan da en faal elemanlarından biri olduğunu, yeraldı faaliyeti ve işgal kuvvetlerinin nəzərində bulunan silah depolarını soyarak, mütemadiyen Anadolu'ya silah ve cephane yollamak ve iki defa da bizat gemi ile İnebolu'ya götürüp teslim etmekle gösterdi. Son gemi ile teslim ettiği 40 bin sandık cephane, büyük taarruzda kullanılan cephaneyi teşkil etti, bu hizmeti karşılığında İstiklal Madalyası'yla mükafatlandırıldı.

Zaferden sonra, CHP Hükümeti'nin birçok icraatını doğru bulmayan ve bunları kuvvetli kalemiyle şiddetle tenkide eden Veli Ebüzziya, tutuklanarak İstanbul'daki özel bir İstiklal Mahkemesinde muhakeme edildi ve İstiklal Savaşı sırasında yaptığı büyük fedakarlıklar ve yardımlar ortaya çıkışınca derhal beraat etti (Ocak 1924). İnançlarından asla vazgeçmeyen bir seciyeye sahip olan Veli Ebüzziya, yine CHP ve İsmet İnönü icraatını şiddetle tenkide devam edince, bu sefer Doğu'da patlak veren Şeyh Said İsyanı bahane ederek, diğer birçok gazeteci ile birlikte tutuklandı ve Elazığ'de İstiklal Mahkemesi'ne sevkedildi. O sırалarda *Tevhid-i Efkâr* Türkiye için görülmemiş bir tıraja, 45 bin rakamına ulaşmıştı. Bu muhakeme sonunda da diğer gazetecilerle birlikte beraat eden Veli Ebüzziya, diğer gazetecilerin (Ahmet Emin, Suphi Nuri, Ahmet Sükrü Esmer, Eşref Edip, Mecdi Sadrettin, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Abdulkadir Kemali, Hüseyin Avni Ulaş) gazete çıkarmaları yasaklandığı halde, o, bu yasaklanmadan istisna edildi. Ancak, bu hakkını kullanmadı ve 1934 yılına kadar gazetecilikten uzak kaldı.

İstanbul'a döndükten sonra siyasetle meşgul olmayan Veli Ebüzziya, matbaasının idaresiyle uğraştı. Ancak 10 yıl sonra yeniden gazeteciliğe başladı ve "Zaman" isminde bir gazete çıkardı (11 Haziran 1934). Bu gazete de C.H.P. Hükümeti tarafından iki defa kapatıldı ve serbestçe kalem oynatması önlendi. Bu durum karşısında 1936'da gazeteyi devretmek mecburiyetinde kaldı ve yine matbaasıyle meşgul olmaya başladı. Ancak bu durum 1940'a kadar devam etti. Bu tarihte, yeğeni Ziyad Ebüzziya'nın idaresinde yeniden *Tasvir-i Efkâr* çıkarılmaya başlandı. Kendisi de gazetenin baş makalesini yazdı. Ancak yine İsmet Paşa Hükümeti müdahalelere başladı, gazete önce geçici olarak, 1945'de ise süresiz

kapatıldı. Kapatılma sebebi, CHP Hükümeti'nin verdiği talimat doğrultusunda hareket etmemektir.

Veli Ebüzziya bu arada "Takvim-i Ebüzziya" adı altında ansiklopedik bir duvar takvimi çikarmaya başladı (1943). Aynı zamanda da "Fen ve San'at Ansiklopedisi" isminde bir eseri fasiküler halinde yayımlamaya koyuldu.

Eserleri: *Tayyarecilik, Mazisi, İstikbali* (1913), *Kuyruklu Yıldızlar ve Halley Yıldızı* (1912) *Girit, Mazisi, İstikbali* (1913), *Türkiye Demiryollar Cep Atlası*, *Fen ve San'at Ansiklopedisi* (I.C) *Ebzüziya Duvar Takvimi* (3 yıl) Tercümelileri: *Sarlock Holmes Sergüzeşleri*, *Arsen Lüpen'in Sergüzeşleri*. Gazetelerdeki çok kıymetli makaleleri, Mecmuâ-i Ebüzziya'daki yazıları, henüz derlenip kitap haline getirilmemiş olması büyük bir noksantuktur.

Ebzüziya Veli'in sayılan büyük hizmetleri dışında bir büyük hizmeti daha vardır ki, o da, Mudanya Mütarekesi ile Lozan Muahedesinin imzalanmasıyla ilgili mevcud bütün fotoğrafları, sadece kendisi tarafından çekilmiş olmasıdır.

Bir memleketin ilerlemesinin, ancak din, ahlak, aile temellerine kuvvetle sarılmak, zararsız geleneklere bağlı kalmak ilim ve fenin her çeşit gelişmesinden yararlanmakla mümkün olabileceği iman etmiş olan Veli Ebüzziya, inançlarını hayatı pahasına da olsa müdafaa etmekten hiçbir zaman geri kalmamıştır. Vefatından sonra onu en iyi şekilde tanımlayan Hakkı Tarık Us olmuştur. Gazetesinin baş sayfasında 3 sütun üzerinde verdiği haberde söyle demiştir: "Babâli'nin yüz aki öldü."

Hadiye Ebüzziya (Selimoğlu) (1884-1913)- İlk kadın yazarlarımızdan. Baba tarafından Burdurlu Bayraktar Selimoğlu ailesinden Tevfik Bey'in ana tarafından Yanyalı Tepedelenli Ali Paşa torunu İkbal Hanım'ın kızıdır. Yazılında "Ruhşan Nevare" takma adını kullanmış "Muhasen", "Demet", "Aşyan", "Musavver Muhit" gibi çeşitli dergilerde hikaye ve nesirleri çıkmıştır. "Jön Türk" adlı telif piyesi, sahneye koymuş ilk kadın yazarımızın eseridir. Ancak, o devirde, bir kadının ismiyle kitap çıkarması, hele piyes yazıp oynatması, hafiflik sayılıp hoş görülmediğinden, kitabına komşuları ve aile dostu Tahsin Nahid'in adını da ilave etmek lüzumunu görmüş, eser, "Ruhşan Nevare ve Tahsin Nahid" in piyesi ola-

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.SL13

rák tanınmıştır. İlk temsili 30 Eylül 1908'dedir. O devirde eser büyük ilgi ile karşılanmış, gazete ve dergilerde Cenap Sahabeddin'in, Müfid Ratib'in, Hüseyin Kazım'ın, Ali Suha'nın takdir edici yazıları çıkmıştı. Üzerinde yine Tahsin Nahid'in isminin de bulunduğu "San'atkar" adlı telif bir piyesi daha vardır. Ebüzziya Tevfik'in ortanca oğlu Talha Ebüzziya ile evlenen Hadiye Hamîm'a Ebüzziya Tevfik hem kayınpeder, hem de, ikinci hanımının yeğeni olması dolayısıyla eniștesi olmuştur. İstanbul Darülmuallimîn Okulu'ndan mezun olan Hadiye Hanım, ayrıca, Fransızca ve İngilizce'ye aşinaydı. Türkiye'de kurulan ilk kadın Derneği "Teali-i Nisvan Cemiyeti"ni, Halide Edip (Adıvar) ile birlikte kurmuşlar, Halide Edip başkan, kendisi de genel sekreter olmuştur. Ancak, en verimli çağında yakalandığı verem hastalığının kurtulamayarak 28 yaşında vefat etti (15 Mart 1913), Bakırköy aile mezarlığında gömüldür.

Ziyad Ebüzziya (1911)-Talha Ebüzziya'nın oğludur. İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde yaptı (1924-1933). İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1936). Üniversite tahsilindeyken, babasının ölümünden sonra, tevarüs ettiği Matbaa-i Ebüzziya'yı, amcası Veliid Ebüzziya ile birlikte işletirken, aynı zamanda Veliid Ebüzziya'nın çıkarmakta olduğu "Zaman" gazetesinde gazeteciliğe başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1928'den beri çıkarılmayan aile gazetesi "Tasvir-i Efkâr"ı nesir hayatına sokmak için müsaade alabildi ve gazetesini çıkardı (25 Mayıs 1940).

Devrin en kuvvetli kalemlerini ve mesleği çok iyi bilen gazetecileri etrafında toplamayı başaran Ziyad Ebüzziya "Tasvir-i Efkâr"ı çıkışının daha ilk ayında tiraj ve satış itibarıyle ikinci gazete haline getirdi. Ancak, gazetenin hür fikirleri yayması, hükûmetin icraatını tenkit etmesi, hoş görülmediğinden, daha ilk ayından itibaren sık sık kapatılmaya başlandı. 1945'de ise, arkaya gelen beş ve altı aylık kapanışlar, müessesesinin belini büküdü. Önce "Tasvir-i Efkâr", sonra da 6aylık kapanıştan ve Veliid Ebüzziya'nın vefatından sonra "Tasvir" adıyla devam eden gazete, bu kapanışların verdiği mali külfetler yüzünden teknik imkânlarını geliştiremediği ve Ziyad Ebüzziya'nın İsviçre'de sanatoryuma tedaviye gitmeye mecbur kalması

(1947-1950) yüzünden faaliyetini durdurma mecbur oldu (1949).

Ziyad Ebüzziya, gazeteye imzasıyla olduğu gibi, "Tasvir", "Selim Sabit", "ZE", "Zahit Turhan" takma adlarıyla da, baş makale, fıkra, makale ve röportajlar yazdı. Gazetesinin yanında, "Tasvir Neşriyatı" (1942) adı altında bir yayın evi kurdu, ayrıca "Efe Neşriyatı" adı altında birçok kıymetli eser yayımladı. Amcası Veliid Ebüzziya'nın başlattığı "Ebüzziya Duvar Takvimi" yayımı 25 yıl devam etti (1946-1970), içinde çok kıymetli bilgiler bulunan bir külliyat vücuda getirdi.

Tasvir gazetesinden başka "Son Saat" adlı bir de akşam gazetesi çıktı (1946). Bu gazeteciliği devresinde, Tasvir-i Efkâr, Tasvir ve Son Saat gazeteleri, 17 defa kapatıldı, Ziyad Ebüzziya ise 35 defa mahkemeye verildi.

1946'da, Demokrat Parti'ye katılan Ziyad Ebüzziya, 1946 seçimlerinde Konya'dan aday gösterildi, fakat parti mensupları seçimi kazandıkları halde sandıktan çıkmadı. 1950'de, kendisi henüz sanatoryumda nekahat devresindeyken, Konya'dan milletvekili seçildi. 1954 seçimlerinde Konya'dan tekrar milletvekili seçilen Ziyad Ebüzziya, 1955'te Demokrat Parti bünyesinde meydana gelen "İspat hakkı" meselesinden 19 arkadaşla birlikte partisinden ihraç edildi ve arkadaşlarıyla birlikte "Hürriyet" Partisi'ni kurdu. Bu partinin fesih kararı alınmasına kadar Merkez İdarî Heyeti'nde bulundu. "Hürriyet Partisi" mensubu olarak girdiği 1957 seçimlerinde kazanamadı. 1950-1957 yılları arasında yedi yıl "Avrupa Konseyi"nde, Türkiye'yi temsil eden Ziyad Ebüzziya, ayrıca "Avrupa Parlamentolar Birliği", "Dünya Parlamentolar Birliği" teşekkürllerinde de Türkiye temsilcisi olarak bulundu. 1957'den sonra siyasetten çekilen Ebüzziya, 1944'de kurduğu ve zamanında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan G.E.N. Kitap Sarayının (Beyoğlu) idaresi ve Ebüzziya takvimleri yayınılarıyla meşgul oldu. Bu arada, çeşitli dergi ve gazetelerde imzalı, imzasız veya takma adlarla, tercüme, makale ve inceleme röportajları çıktı. Eserleri, Tasvir Neşriyatı'nın "Kımdır? Nedir?" serisinde yayımlandı. Bunlar arasında: "Makyavel Kimdir? Makyavellizm Nedir?", "Salazar Kimdir? Korporatism Nedir?", "Roosveld Kimdir? New Deal Nedir?", "Rousseau Kimdir? Liberalizm Nedir?", Derleme olarak Nasreddin Hoca fıkraları, ile Bektaşî

TDV İSAM
kütüphane Arşivi
No 2E.SU.1.4

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ANSİKLOPEDİSİ

fikraları. Araştırma olarak: "Yeni Osmanlılar Tarihi", Ebuzziya Tevfik'in, eski yazı ile tefsrika edilmiş ve yarılmış eserinin çok önemli belgeler ilavesiyle tamamlanıp, yeni yazı ile üç cild halinde yayımı. Tercüme olarak "Batının Doğu Politikasının ahlâken iflası" (Ahmet Rıza Bey'in Fransızca eserinin geniş dip notlu, açıklamalı yayımı).

Alev Ebuzziya (1938-) - Ziyad Ebuzziya ve Azerbaycan Emircan ailesinden Valâ Hanım'ın kızıdır. İlk ve orta tahsilini İşık Lisesi'nde, lise tahsilini İngiltere'de Essex "Lillisden School'da, yüksek tahsilini Güzel Sanatlar Akademisi ve Danimarka Sanat Akademisi'nde yaptı. Füreyya Koral ve Eczacıbaşı seramik atelyelerinde seramike başladı. Almanya'da Möhr-Grenzhausen seramik atelyelerinde ve Danimarka Kraliyet Porselen fabrikasında serbest sanatkâr olarak çalıştından sonra Kopenhag'da kendi özel atelyesini kurdu, aynı zamanda Almanya Rosenthal fabrikasında serbest sanatkâr olarak çalışmaktadır. Seramiklerini özellikle Gres denilen çeşide yöneltlen Ebuzziya'nın, gösterdiği büyük başarı sonucu, kendisinin, milletlerarası büyük seramikçiler arasında katılmamasını sağlamıştır. Danimarka Devleti, kendisini "Danimarka Millî Sanatkârlar Komitesi"ne üye yapmış, ayrıca "Danimarka Sanatkârlar Birliği" gibi sanat teşekkülerine kabul edilmiştir. 1964-1983 arası, 19 yılda Kopenhag'da, Düsseldorf ve Mönchen Gladbach'da, Paris'te, Amsterdam'da olmak üzere 9 özel sergi ve yine bu şehirlerle Belçika, İsviçre, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'da olmak üzere, 32 karma sergiye katılmıştır. Seramik eserlerinin Batı müzelerine alınan ilk Türk seramikçisi olan Alev Ebuzziya'nın seramiklerinin bulunduğu müzeler: Kopenhag, Dekoratif Sanatlar Müzesi, Rotterdam Boymans van Beuningen Müzesi, Helsingborg (Danimarka) Şehir Müzesi, Stockholm Millî Müzesi, Köln Dekoratif Sanatlar Müzesi, Londra Victoria-Albert Müzesi, Arhus (Hollanda) Sanat Müzesi, Pensilvanya Sanat Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi, Hamburg Dekoratif Sanatlar Müzesi, Hannover Kestner Müzesi.

Eserleri, genellikle çok büyük parçalarıdır. İncelikleri ise, kristal zerafetindendir. Eserlerine hâkim renk ve çizgiler, genellikle Orta Asya ve Anadolu

Türk medeniyetlerinin sade ve zarif desenleri ile pastel özel renkleridir.

EBÜLFADL (DEFTERDAR)

CAMIİ — Tophane'de, Nusretiye Camii'nin karşısında, Defteremini Çeşmesi ve İtalyan Hastanesi'nin yakınındaydı. Kanuni Sultan Süleyman devrinin defterdarlarından ve tanınmış bilginlerden Ebu'l-Fadl Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştı. Günümüze hiçbir iz kalmayan cami, Mimar Sinan'ın eseri olup, H. 961 (M. 1554) yılında yapılmıştı. Matbu "Tezkiretü'l-Bünyan" ve "Tezkiretü'l-Enbiye"lerde mabedin adı "Ebulfazl Camii"dir. Evliya Çelebi, cami hakkında: "Cihannûma bir minareli camiceğizdir" diye sözetmektedir. Hayrat-i Serife Hademe Cemiyeti Umumi merkezinin camileri tasnif eden defterindeki kayıtlara göre cami 1922'de tamamen yanmıştır. Enkazı kaldırılarak hâziressinde bulunan mezarlar da civarında bulunan Kılıç Ali Paşa Camii'nin hâziressine nakledilmiştir. Yandıktan sonra enkazı henüz ayakta iken camiin ve kitâbesinin çekilmiş fotoğrafları vardır. Kapısının üstünde beyzi bir mermere sülüs hatla işlenmiş dört satırlık Arabça kitâbe söyleydi:

1- *Bisaadete... es-Sultan ibnu'l-Sultan ebü'l-müzir Sultan Süleyman Han Ibn Sultan Selim Han*

2- *abd-dâru'l-neşri'l-zekariya ehli cami'*

3- *Falihim fâfi fi âlem... tarih el-bina hayru'l-cevâmi*

961

İki beytin arasında da:

"*Hasere hümallah-i meâ ehli't takdis'*"

Tarih kitabesinin son misraındaki "*Hayru'l-cevâmi*" terkibi Ebced hesabına göre mabedin H. 961 (M. 1553) yılında yapıldığı anlaşılıyor.

"*Mir'at-i İstanbul*" yazarı Mehmed Raif Efendi, cami yanmadan önce abdest musluklarının üzerinde şu kitabının bulunduğuunu belirtiyor:

"*Sahibu'l-hayrat ve hasenât ve ragibü'l-cenneti ve'd-derecat*

Zeynep Muâllâ Hatun 1331"

Camiin bâni'si Ebu'l-Fadl Mehmed Efendi'nin kabri yanın camiin hazırlısındaydı.

Bibl. Hâfız Hüseyin Ayvansarayı, *Hadîkatü'l-Cevâmi*, C. I, II, (İstanbul 1281); İbrahim Hakkı Konyalı, *Azâdû Sinan*, (İstanbul 1953); Mehmed Raif, *Mî'râti İstanbul*, (İstanbul 1341); Tahsin Öz, *İstanbul Camileri*, C. I, II, (Ankara 1962-1965); Sâli, *Tezkiretü'l-Bünyan*, (İstanbul 1315).