

10.7.1990.

Sayın Ziyad bey
Türkc asıllı olduğun halde kendisini Çerkes olarak
gösteren, Kürtleri ve Çerkesleri bastır altında
tuttuğunu ~~mu~~ Noleta dergisinde acıca
yan ve uzun sermay vereceklerini yazan
bu sapık Profesörün yazısı ile benim
yasam olmayacak.
yayınlanırsa sevindirir.
Saygılarımla
Cebbar Ertürk

Kürtlerden sonra Çerkesler Başkaldırdılar

~~BİRKAÇKİŞİ~~ NOKTA'nın birkaç sayısından itibaren Çerkeslerin Türkiyeyi suçlamağa başladığını görmekteyiz. Hatta dedeleri 125 sene önce Rus katliamından kurtulmak için Türkiyeye (Osmanlı İmparatorluğuna) sığınan şerefli insanların birkaç göbek sonraki torunları Türkiyeyi suçladıktan sonra Kafkasyaya- Komünist Rus çizmesine geri dönmek için faaliyete geçmişlerdir. Hiç şüphesiz bu faaliyetin sahipleri çoluğu çocuğu evi barkı ve geçimi ile uğraşan çerkes asıllılar deyil Türkiyenin binbir şefkat ve ihtimam göstererek yüksek tahsil verdiği hatta profesör rütbesine yükselttiği kişilerdir. Bunlardan biri de Prof. Dr. Timur Karaçaydır.

Timur Karaçay'ın milliyeti ve ittihamı

Timur Karaçay soy adına bakılırsa çerkeslikle hiçbir yakınlığı bulunmayan bir kişidir. Kafkasya (Kuzey Kafkasya) bir milletler halitasıdır.

Orada Çerkes asıllı olup aynı dili konuşan Kabartay,

Adige, Şepsuğ, kabileleriyle birlikte çerkeslikle ~~hiçbir~~ hiçbir ırkı ve lisanı yakınlığı bulunmayan Çeçen, İnguş Asetin (Kuşka), Abaza, Lezgiler bulunmaktadır. Bunların dışında Türk boyu olarak Karaçay, Malkar (Balkar), Kumuk Avar, Nogay ve Tatarlar bulunmaktadır.

Şeyh Şamilin otuz sene bu çeşitli kabileleri birlik içinde tutarak Rus istilasına karşı savaşması sonucu yenilgiye uğrayan bu kabilelerin bir kısmı Osmanlı devletine sığınarak İmparatorluğun çeşitli bölgelerine yerleştirilmişler ve korunmuşlardır.

Nokta'nın 8 Temmuz 1990 tarih 27 sayılı nushasında
 "Çetin ve Uzun mücadeleye hazırlanıyoruz" diye beyanat
 veren Timur Karaçay soy adı olarak aldığı Karaçay-
 lık sıfatı onun çerkeslikle hiçbir ilişkisi olmadığını
 göstermektedir. Çünkü bu saygı değer kişi olarak
 profesörlük derecesine kadar yükseltilmiş olan bu za-
 zat, çerkes asıllı olsaydı, soy adı olarak Karaçay'lığı
 almazdı. Fakat öyle görülmüyor ki Türkiyede Türk devleti-
 ni bin seneden beri kurmuş ve onun için milyonlarca
 evladının kanını akıtmış Türk soyunu beğenmediğinden
 kendisini Çerkes olarak gösteriyor ve Cumhuriyet
 devri Türkiyesinin Kürtlerle Çerkeslere anadillerin-
 de okul açarak milliyetlerini korumak ve geliştirmek
 imkanı vermediğinden şikayet ederek devleti suçlamak-
 tadır, Buna üzülmemek elden gelmiyor Soy adı ve hatta
 adıyla Türk olduğunu beyaneden bir ilim adamından
 böyle bir suçlama görmek çok üzücüdür. Onu Türk olarak
 olarak doğuran annesiyle ona milli lisanını vermiş
 olan soyundan özür dilemesi gerekmektedir.

Kafkasyada kalan Çerkes ve diğer Kafkas
 kabilelerinin durumu

Çar orduları Kafkasyayı istila ettikten sonra Orada
 kalan Çerkes asıllılardan çoğunun hıristiyanlığı
 kabülediği ve bundan sonra yaşama şansı elde ettiği
 bir hakikattir, İkinci Dünya harbi sırasında bulun-
 duğum Kabartay Balkar bölgesinde otunan Kabartaylara
 aid otuzdan fazla köyün hıristiyanlaşmış olduğunu
 bizzat gördüm, Bir hafta kadar kaldığım Avalof köyü
 tamamen hıristiyandı,

Çeçen ve İnguşların da büyük çoğunluğu Hıristiyanlığı kabületmiş bulunmaktadır, Gürcüstana bağlanmış olan İnguşetya bölgesi tamamen Çeçen ve İnguşlardan ibaret olan bir bölgedir, Ruslarla ~~ve~~ Gürcülerle evlenerek milli varlıklarını kaybetmeğe doğru gitmektedirler.

Aynı zamanda Ariyan kabilelerinden olan Osetilerin de çoğunluğu hıristiyanlaşmıştır, Gürcüstan bağlı olan Osetiye muhtar Eyaletinin yüzde doksanı bu Hıristiyan Osetinlerdir.

Kafkasyada kalan Çerkes ve diğer Kafkas kabilelerinin Eğitim durumları

1935 senesine kadar Kuzey Kafkasyada Çerkes diliyle, Çeçen İnguş Osetin dillerinde okullar vardı, fakat 1935 senesinde Kremlinin bir emriyle bu okullar kapatıldı ve okumak isteyenler Rusca, Gürcüce ve Azerbaycan veya Tatar Türkçesiyle tedrista yapan okullarda okuya bilirler dendi, Bu bölgelerde yayınlanan gazetler ise yalnız Rusca yayınlandı, Yani bugün Timur Karaçayın ve okullarımızda yüksek tahsil almış olan ve ilmi payeye ulaşmış olanların gitmek istedikleri Kuzey Kafkasyadaki Çerkes ve Kafkas asıllıların durumu bu haldedir.

Sovyetlerde Çerkes ve diğer Rus olmayanların yükselme durumu

Türkiyede yüksek tahsil almış, ~~ve~~ ilmi paye sahibi olmuş ve kendilerini Türk olarak görmeyen ve Türklüğü kabületmeyen kişiler şunu bilsinlerki, 70 seneden beri Komunist istilasında bulunan Kuzey Kafkas kabilelerinden bir kişi bile olsun Profesörlük payesine ulaştırılmamıştır.

Kafkasya'da bulunan ve toplamı iki milyonu geçmeyen bu çeşitli milletlerden ibaret insanlardan ne devlet makamına, ne de askerlik alanında generallik rütbesi kalsın, albaylığa bile yükseltilmiş kimse olmamıştır. Hatta ikinci dünya harbi sırasında Kuzey Kafkaslılar topyekun tehcire tabi tutularak Sibiryaya ve Orta Asyaya sürülmüşler, bunların yüzde ellisi imha edilmiş az bir miktar ise artık çabuk Ruslaşır düşüncesiyle Kuzey Kafkasyaya geri dönme müsaadesi almıştır.

Mısırda Suriye ve Filistin'de yerleşmiş olan Çerkes ve Kafkas asıllıların ise hepsi araplaşmıştır. Mısır'da bulunduğum 1947-49 yılları arasında yaptığım incelemelerde Eski kölemenlerden ve daha sonra Osmanlılar tarafından oraya iskan edilmiş olan Çerkeslerden bir aile bile bulamadım, Keza Irak'a yerleşmiş olanlar da araplaşmışlardır. Sadece Ürdünde bulunan az miktarda Kuzey Kafkasyalıları şimdilik dillerini korumaktadırlar. Fakat Çerkesce tedrista yapan herhangi bir okul yoktur.

Türkiyedeki Çerkeslerin Durumu ve Halkörlük

Türkiye devlet adamlarının en büyük hatası Kuzey Kafkasyadan göçmen olarak gelenlerin hepsine Çerkes diye tanıtmaları olmuştur. Hatta Sivas ve Kayseri'de bulunduğum zaman Uzun yaylaya yerleştirilmiş olan Karaçaylılara bile Karaçay Çerkesleri diye söylendiğini görerek hayret ettim. Ruslar Türkleri kabilelere bölerek lisan birliğini yoketmek için çaba harcayarak hatta mezalim yaparken, biz lisan bakımından hiçbir yakınlığı bulunmayan sekiz on Kafkas kabilelerini Çerkes adıyla birliğe toplamış bulunmaktayız,

Bunlara devletin sahibi Türke göstermediğimiz şefkat ve yardımı göstermişiz, Kafkasya iklimine benzeyen bölgelere yerleştirerek çabuk uyum sağlamalarına dikkat etmişiz, Bunlara İmparatorluk döneminde ~~m~~ müslüman oldukları için her türlü yardımı gösterdiğimiz gibi, Cumhuriyet kurulduktan sonra da bunları soyca Türk olarak kabületmiş, Bunlardan devlet adamı, generaller ve Timur Karaçay gibi alimler yetiştirmişiz.

Yüksek tahsil almamış olan Kuzey Kafkasyalılar devlete bağlılıkta, soyu sopyu Türk olan bizlerden farksız bağlılık içinde bulunmuşlardır.

Fakat Yüksek tahsil yaptırdığımız, devletin bütün makamlarınının kapısını yüzlerine açık tuttuğumuz münevverler bundan memnun olmayarak Timur Karaçay gibi Çerkesce okul açarak bunları Çerkes milliyetçisi olarak yetiştirmedeğimiz için devleti suçlamaktadırlar. Tıpkı Fars kabilelerinden olan Kürtlerin Anadolu'ya sürülerini otlatmak için geldikten sonra İranda göremedikleri ilgi ve şefkati görerek buraya yerleştikten ve 1945 senesinden sonra göçerlikten oturluğa geçerek ve 45 sene içinde yetişen münevverlerin telkiniyle çok çocuk yaparak nüfus artışı oluşturduktan sonra devletten otonomi istedikleri ve bunun için silaha bile sarıldıkları acı hakikati ortada ^{dir} ^{siniz} ~~iken~~ (bir de Çerkesler aynı imtiyazı istemek peşine düşmüş, fakat Kürtler kadar çoğunluk olmadıklarından Türkün ırkı düşmanı olan Rusların idaresindeki Kuzey Kafkasyaya dönme çabası içine girmişlerdir.

Türk asıllı olduğuna hiçbir şüphem olmayan, düşünm-
den devletimizi suçlayan Timur Karaçay gibi bir ilim
adamı ise çerkesce okullar açarak ilerde Türkiyede
Çerkezistan kurmak hayali içinde bulunmakla öz millet
milleti Türklükle, öz devletine hiyanet ettiği için
farkında olmamanın gafleti içinde bulunuyor,

Fakat ^{Kendi sine} sorarım, tutalımki yarın Çerkesce okul açarak
tedrisat yapmaya izin çıkar veya kanun yapılırsa,
herbiri onbeş yirmi veya ellibin nüfuslu olan ve
herbirinin birbirine benzemeyen lisanları bulunan
Kabartayca mı, Çeçence mi, İnguşca mı, Osetince mi,
Lazcanı, Abzahca mı tedrisat yapan okul açmak gereke-
cek? Eğer sadece çerkes kabilesi olan Şepsuşca
tedrisat yapan okul açarsak, Çerkeslikle yakından ve
uzaktan hiçbir lisan benzerliği bulunmayan bu çerkes
olmayan kabileler çerkesleşmek için Şepsuşca tedri-
sat yapan okula mı gidecekler? Karaçaylar, Malkarlar
Avarlar, kumuklar da kendi anadillerinde tedrisat
yapan ve devlet dili olan Türkçe okulları bırakarak
Şepsuşca tedrisat yapan okullara mı gidecek ve ~~Türki~~
Türkiye içinde Türklükten çıkararak Çerkes olmağa mı
çaba gösterecekler? Prof. Timur Karaçay ne dersin?

Ey Türkiye Cumhuriyetini kuran Cennetmekan
Mustafa Kemal Mezarından başını kaldır da bak Türk
diye bağrımıza basdıklarımızdan yetişen münevverlik
En son Türk devletine neler yapmak istiyorlar?