

Bu kitapçıyı Neden Yazdım

otuz seneyi aşkın bir zamandan beri Vatanımız bir iç savaş yaşayıp durmaktadır. Bu savaşın sebepleri nedir? Bir devletin başında oturanlar, dünya milletleri içinde devleti kuran, milletin varlığını şan ve şerefini korumakla görevli siyaset adamları Bu iç savaş neden çare bulamıyorlar diye düşünüp durmaktayız.

Atatürk'ün yaşadığı yıllarda ondan ~~sonra~~ tek Parti döneminde, hatta 1957 senesine kadar vatanımızda böyle bir savaş yoktu. 1946 senesinde çok partili döneme geçmiştik, iktidar olmak için mevcut partiler arasında bir siyasi mücadele geliyordu Muhalefet partisi iktidarın hatalarını, vatana faydalı olsun diye dile getiriyor ve kendileri iktidara geldikleri zaman bu hataları ~~xxx~~ yapmayacaklarını söylüyordu. Fakat partiler arasında milli bir düşmanlık yoktu.

Fakat 1957 senesinden sonra durum değişti. İktidar partisi ile muhalefet partisi arasında düşmanlık gelişti.

No 2E12163

Muhalefette bulunan CHP ve başındaki İsmet Paşa hırçınlaşmıştı, Kendisini biricik devlet adamı olarak gören İsmet Paşa devlet adamlığı vasıflarını küçümsediği Adnan Menderes'in kendisinden daha çok yapıp yaratıcı olmasını hazmedemiyordu.

Aynı zamanda milletin Menderesi takdir ederek seçimlerde ona oy vermesi de İsmet Paşaya çileden çıkarıyordu.

Tek parti döneminde bakanlıkları valilikleri ellerinde bulunduran CHP mensubu siyasetçiler ve DP iktidarından bekledikleri makamları elde edemeyen üniversite öğretim üyeleri ve basın mensuplarının çoğunluğu DP'ye ve o cümleden Menderes'e karşı nefret içindelerdi. Bunlar İsmet Paşanın kışkırtmalarına alkış tutan ve sokaklara döküle bilecek insanlardı.

Atatürkten sonra Türkiyede ilk defa taşı taş üstüne koyan, yapıp yaratan, Türkiyenin şerefini koruyan Menderes çok tabii olarak herkese yaranamamıştı ve kimse de yaranamazdı.

Fakat İsmet paşa ile birlikte Menderes aleyhine olan bu insanlarda milli ve vatanı duygu olsaydı, hiç şüphesiz DP ve Menderese karşı bu kadar düşmanlık duymazlardı.

1950 den önceki üniversitelerimizde ^{e-ö} öğretim üyelerinin üzerinde Atatürk devrinin etkisi çoktu. Hatta öğretim üyelerinin azımsanmayacak bir kısmı Atatürk devrini yaşamış bilim adamlarıydı. Öğünlerin yüksek okul öğrencilerinde vatanı ve milli duygu çok kuvvetliydi. Kürtçü ve komünist duygulara kapılmış olan kişilere raslamak imkansızdı. Hatta Şabahattin Alilere, Nazim Hikmetlere, Şefik Hüsnülere karşı Üniversite öğrencilerinde emniyet kuvvetlerinden daha kuvvetli ve uyanık bir varlıktı.

1944 senesinin 19 Mayıs'ında İsmet Paşanın milliyetçilik ve Türkçüler aleyhinde yaptığı konuşma bunun arkasındanda Atatürk devri milliyetçiliğini savunanları ırkçı, kafatasçı, Turancı diye suçlayarak tutukevletine doldurmaları ve mahkum etmeleri Hükümetin milliyetçilik istemediğini gösterdiğinden, aynı zamanda milliyetçi ruhta olanlara devlet dairelerinde hakettikleri vazifeleri vermediklerinden, Komünistlik ve azınlık milliyetçiliği çimlenme fırsatı bulmuştu.

Böylece 1944 senesinden itibaren Türk devletinin kurucusu ~~XXXXX~~ ve sahibi olan Türk gençliği milli ideolojinin dışına itiliyordu, Tarih, Edebiyat, felsefe ve sosyoloji değerlerinin Atatürk devrindeki müfredatını içeren müfredat yasaklanmış, odevrin şairlerinin, ediplerinin vatanı ve milli duygu veren hikâye, şiir ve edebi milli yazılar kaldırılmış, kosmopolitlik veren konular yeni müfredata alınmıştı. Bunun yanında Yunan klasiklerinin eserleri geniş alanda tercüme edilerek basılmış ve kitaplıklarla birlikte kitapçı vitrinlerini doldürmüştü.

Demokrat Parti 1950 senesinde iktidara gelirken, yüksek okullarla orta dereceli okullardaki durum böyleydi.

Milliyetçi veya Türkün öğrencilerin son isyanı İsmet Paşanın Fevzi Çakmak'a karşı yaptığı düşmanlığa karşı olmuştu, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında, Kurtuluş savaşının kazanılmasında Atatürkten sonra en büyük hizmetleri bulunan,

hatta 1947 senesine kadar Genel Kurmay Başkanlığı makamında bulunmuş ve Türkiyenin ikinci Dünya Harbinin dışında kalmasında büyük hizmetleri

Menderes ise adsız sansız eğeli bir çiftlik ağasıydı, TBMM de milletvekili olmasına rağmen, bu sessiz ve gösterişlerden uzak ~~bu~~ milletvekilini Başbakan olduktan önce çok kimse tanıyordu, Hatta Demokrat Parti kurulduktan ve Menders de Partinin yönetici kadrosuna girdikten sonra, birgün Mecliste CHP ieraatını tenkidederken, devrin Başbakanı Recep Peker tarafından küçümsenerek hakaret edilecek bir uslupla tenkidılmıştı. O günlerde kimse Menders'in Başbakan olacağından ve on sene içinde Türkiyede elli yıla sığacak ilerlemeler yapacağını ve ~~Türkiy~~ Türkiye kalkınmasına damgasını basacağını kimse tahmin etmiyordu, Fakat birgün bu hakikat olmuştu, Demokrat Partinin iktidara gelmesi Atatürk devri milliyetçiliğini savunanları o devrin Türkiyenin gelişip ilerlemesinde biricik yol olduğunu düşünenlerin sevincine sevinç katmıştı, Milliyetçi basın yeniden faaliyete ~~başlamıştı~~ ^{geçmişti}, Milliyetçi dernekler kurulmuş ve gençliğin milli duyguda ihtiyacı duyduğu kaynaklardan faydalanması için gereken yapılmaya başlanmıştı, Fakat İsmet Paşa huzursuzdu, 12 sene içinde vurduğu yasakladığı, Türkiye için zararlı olduğunu kabülettirmek istediği Türk

Milliyetçiliği yeniden teşkilatlanıyor ve her ~~taraf~~
taraf ta büyük rağbet görüyordu, Buna imkan yaratır
tan ise Demokrat Parti iktidarıydı, Bunun için de
İsmet Paşanın ilk zamanlarda Demokrat Partiye ~~karşı~~
karşı tenkitleri bu alana merkezleşmişti, Bayar ve
Meşderes ise bunun ne mana ifade ettiğini o günler
için ta~~h~~dir etmiyorlardı, Bundan dolayı da İsmet
Paşanın okul müfredatlarını millikten uzaklaştır-
dığı, yetiyecek münevverliğin Türkçülüğe karşı ~~ilgis~~
ilgisiz kalacağını ve bunun da devletin temeline
bir darbe ^{vuracağı} ~~olacağını~~ düşünmüyorlardı.

Hatta İsmet Paşanın tenkitlerinden kurtulmak
için 1950 den sonra açılan Türkçü~~ler~~ dernekleri
bile kapattırmışlardı, Bu kendileri için çok büyük
~~xxxxxx~~ bir eksiklikti, Bu ~~ş~~endi aleyhlerine oldu-
ğu gibi devlet ve milletin de aleyhineydi,

Nitekim 1958 senesinden itibaren demokrat parti
aleyhine sokaklara dökülen ve kendilerin
komünist ve balücü emelleri içinde olduklarını
açığa vuran üniversite öğrencilerinin susturulmas-
sını sağlayacak milliyetçi gençlik nerededir diye
o günlerde milletvekili olan rahmetli Said
Bilgiç'e sorduğunda Said beyin verdiği cevap

Menderesi derin derin düşündürmüştü, Said Bey ~~KBRX~~

Menders'e şunu söylemişti:

-Beyefendi okaynağı siz kuruttunuz, Milliyetçi dernekleri ve basınını siz yasakladınız. Okul müfredatlarının Atatürk devri ndeki duruma getirilmesi gereğini siz önemsemediniz. Siz sadece yollar, fabrikalar, limanlar yaptınız. Menleketin ekonomik kalkınmasına önem verdiniz, Milli kadre yetişmesine önem vermediniz ve bu aklınıza bile gelmedi.

Rahmetli Said Bilgiç'in dile getirdiği hakikat buydu, Yapıp yaratmada dünyanın her tarafında takdirle karşılanan Menderes, milli münevverlik yetiştirmesini düşünmemiş ve İsmet Paşanın bu münevverliği yoketmesinin Türk devletinin istikbali için büyük zararlar vereceğini aklına getirmemişti.

1960 senesine kadar Üniversite ve fakülteler yüzde yetmiş Milliyetçiliği savunan ve veren öğretim üyelerinden mahrum bir hale gelmişti,

Üniversite gençliğini bunlar devlet ve millet aleyhine sökaklara döküyor, ilk günlerde diktatörlüğe karşı slogan atan gençlik, bir müddet sonra da faşizme ölüm, daha sonra da Türkaskerini arkadan vur, Rus askerine selam dur, diye sloganlar atıyor, Vatan ve milletini seven komunist ve

kürtçüleme katılmayanlaraxkxxxk ise önce öğrenim hakkı tanımıyor daha sonra da katliama başlıyordu. İşte Türk milliyetçiliğinin yasaklanması, devletin milliyetçilik ruhunu kendi devlet ve idari felsefe^{si} yapmaması, bu felaketin meydana gelmesine sebep oluyordu.

27 Mayıs İhtilali ve yaptığı
zararlar

27 Mayıs ihtilali guya partiler arası düşmanca kavgayı durdurmak, yeniden Atatürkdevri milli-birliğiⁿⁱ oluşturmak için yapılmıştı. İşin hakikatine bakılırsa İhtilali yapanların içerisinde az bir gurubun felsefesi buydu. Parti kavgasına son vermek ve bir millibirlik ortamı sağlamak düşüncesi ~~hakikati içindeydi~~ hakimdi. Fakat çoğunluk bunun zıddı bir düşünce içindeydi. Demokrat Parti ve Bayarlar Menderese karşı bir düşmanlık hakimdi. ~~Millibirlikçilerde~~ İhtilalin teşkilatçıları genellikle albaylar, yarbaylar ve birkaç da binbaşılardan ibaretti. Birkaç general o cümleden Cemal Gürsel.

Gürsel bu albayların teklifleriyle Komiteye girmişlerdi. Generallerin büyük çoğunluğu ihtilalin dışında kalmış vechatta aleyhindeydi.

Komitenin içindeki azınlık bir gurup başta Alpaslan Türkeş olmakla Demokrat partinin tek suçlu olmadığını savunurken, bütün güvenlerini İsmet paşaya bağlamış olanlar ise aksi iddia içindeydi.

Bundan dolayıdırki başta Cemal Gürsel olmakla
22 kişi Bayar ve Mendersle birlikte bütün DPLileri
suçluyor ve hepsinin ceza görmesini İsmet Paşanın
ve dolayısıyla CHP nin iktidara gelmesini teklifedi
yordu ve sonunda İsmet Paşanın teklifiyle milliyet
çi olan 14 kişi sürgüne gönderiliyor ve Millibirlik
komitesinde İsmet Paşa hakimiyeti kendini ~~gösteriyo~~
açıktan gösteriyordu:

İsmet Paşa Yassıadada yapılan mezalime ve
hiçbir suçları olmadığı halde Menderesle iki baka-
nın idamına ve geri kalanların da yıllarca tutuk-
larında sürülmelerine sebep olan 22 kişilik milli
birlik komitesi üyesine mükafat olarak ömürboyu
senatörlük verilmesini, 1961 Anayasasına koydur-
du ! 1961 Anayasası

Menderes ile iki Bakanının Anayasa ihlali ile
idamını sağlayan millibirlikçiler, İsmet Paşanın
teklifiyle Atatürk devri Anayasasını tamamen
kaldırarak, yeni Anayasa yazılması için devrin
meşhur hukukçu profplarını yeni Anayasa yazmaları
için davet etti ve 1961 Anayasası felaket olarak
devlet ve milletin aleyhine maddelerle doldu,
1961 Anayasasını okurken, hele 11 nci maddenin
ikinci fıkrasını okurken insan aklını kaçırarak
duruma geliyordu. ~~Milli Güvenlik yönünden de olsa~~

Milli Güvenlik yönünden mahzurlu da olsa, hür-
riyetler kısıtlanamaz, diye yazılıyor ve bunu
Türkiyenin adli sanlı üniversite hukuk profları
yazıyorlardı. Eğer Türkiye'ye bir Anayasa yazmak
için yabancı, hatta düşman bilim adamları davet
edilseydi, ihtimal değil böyle bir madde yazarak
kabül edilmesini istemektен çekinirlerdi. Fakat
bizim proflarda milli, vatani duygunun olmadığını,
Türkiyenin keşmekeş içine düşmesini istemelerinin
isbatı olan bu madde, 1964 senesinden itibaren baş-
layarak günümüze kadar bitmeyen iç savaşın kay-
gının nereye dayandığını göstermiş oluyor.

Çok enteresan ve düşündürücü olan ise Ordunun
içindeki hukukçulardan, hukukçu generallerden bile
kimsenin bu ve benzeri maddelere itiraz eden bir
kişinin bile çıkmamasıydı.

Bir taraftan Anayasayı ihlal ettiler diye zamanın
en değerli Başbakanı ile iki bakanını ipe çekecek
sin, diğer taraftan bu Anayasayı tamamen kaldıracak
sin, sonra da Anayasaya Türkiye'yi yıkacak felaket-
lere götürececek maddeler koyacaksın ve vatanın savun-
ucusu olan kurmaylardan kimsenin sesi çıkmayacak.

Hatta sivillerden itiraz edenler olursa, hemen
toplayarak yassı adaya veya Bekiraga'ya enkizisyon
odalarına tıkayacaksın. Sonrada Türkiyede
iktidar meşruiyetini kaybettiğinden biz düzen
sağlıyoruz diyeceksin.

Demirel'in Siyasete girmesi
ve Başbakanlığa Gelişi

Millibirlikçiler TBMM de CHP nin bir kolu olarak tam 20 sene solu, bölücüleri savunarak Türkiyenin temeline bomba koydular, Millibirlik Komitesinin yaptığı mezalime, haksız yere yapılan idamlara, ilk karşı gelen ihtilalin ilk günlerinde Genel Kurmay Başkanlığına getirilen, sonradan ayrılan Cennetmekan Gümüşpala oldu, Yasadaklanan, kapatılan Demokrat partinin yerine kurulan Adalet partisinin ilk başkanlığını kabülederek, vatan, devlet ve milleti sevenleri kanatları altına o aldı, O günlerde de hiçbir sivil Gümüş Palanın yaptığı hizmeti yapamazdı, Çünkü Cemal Gürseli kışkırtan İnönü onların eliyle hakiki bir terror havası esdiriyordu, Hatta Gümüşpalaya yaptığı tehditler o günler de herkesin endişesine sebep oluyordu.

Gümüşpala o kriz devresini atlattıktan ve Millibirlikçilerin ilah diye taptıkları İsmet Paşayı Başkan koltuğuna oturtuktan sonra çok erken vefat etti, Bu Türkiye için çok büyük bir kayıptı, Çünkü 22 kişilik Millibirlikçiler Mecliste tehditlerini devam ettiriyorlardı, Sivile çıktıkları halde ordunun adından tehdit savuruyorlardı, Gümüşpaladan sonra Adalet Partisi Genel Başkanlığına İspartanın İslam köyünden mühendis Süleyman Demirel seçildi.

Demirel günlerde daha kırk yaşına yeni basıyordu, Parti mücadelelerine hiç katılmamıştı, Fakat dirayetli ve olaylara değer veren bir yaradılıştaydı. Fakat çok talihsiz bir şekilde Parti Başkanlığına gelmişti, Türkiyeyi bu keşmekeşlerden ^{Kurtarılmak} Vîsmet Paşanın, Millî Birlikçilerin, 1961 Anayasasının verdiği müsaadeyle Türkiyeyi bölüp parçalamak için kurulan teşekküllere karşı Türkiyeyi, Türk devletini savunmak hiçte kolay deyildi.

ilk günlerde İsmet Paşanın yardımcısı durumundaydı, Fakat millet bütün baskılara rağmen Menderese ve onun hizmetlerine candan bağlılık gösteriyordu, Demirel de seviliyordu, Demirel özden bir Türktü, Türkü ise Allah idareci ~~ya~~ olarak yaratmıştı. Hatta yabancı müverrihlerin yazdıklarına bakılırsa köle olarak yabancı diyarlarda satılan Türkler bir müddet sonra satıldıkları memleketlerin kiral ve sultanı olarak görülüyorlardı. Bunun en bariz örnekleri ise Mir⁹da satılmış olan ve orada Türklerden sülale kurmuş olan kölemenlerdi. İşte Demirel de bu öze sahipti, Türkiyeyi selamete çıkaracaktı, Fakat bunun için Türkiyeyi dış tehlikelerden kurtarmak için bin yıllardan beri varlığını gösteren Türk ordusunun, kurmaylarının Demireli takdir ederek savunmaları gerekiyordu.

Ordu yardım etmediği ve ser kuvvetlerini sustur-
 madığı takdirde, Atatürk dirilip gelseydi, o dahi
 bile Türkiyeyi mevcut keşmekeş ve tehlikeden
kurtaramazdı, Bu bakımdan Demirelin durumu hiçte
 iç açıcı deyildi. Bir taraftan Türkiyeyi felaketle-
rin kucagına atmış, Orduyu tahrik ederek ihtilal
yaptırması, Türkiyenin en verimli insanını idamettir-
tirmiş İsmet Paşa, CHP nin başında, Adalet Partisine
ve Demirel'e karşı dişlerini gösteriyordu.

Millet Meclisinde Ordunun adını suiistimaleden
 Tabii senatör yapılmış olan kişiler, solla veyahut
 hakiki hüviyetleriyle Türkiyeye komünistliği ge-
 tirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayanlarla birli-
 lik içinde AP'ye ve Demirel'e karşı düşmanlıklarını
 göstermekte devamediyorlardı,
 Üçüncü olarak Türkiyenin bu felaketlerinden mem-
 nun olan bölücüler, Menderes devrini geri getirece-
 ceğini ve Kurtçülerin Türkiyeyi parçalamasına
 müsaade etmeyeceğini düşünerek Demirel'e karşı
 teşkilatlanıyorlardı.

Başka bir cephede Universite öğretim üyeleri
 ve bunların kışkırttıkları yüksek öğrenim mensu-
bu öğrencilerdi. Bu öğrenciler sokaklardan yığıl-
 mamışlardı Ve en korkuncu bu öğrencilerin birkaç
 sene sonra hukukçu, idareci, iktisadçı olarak
 devlet idarelerini ellerine geçirecekleri.

No 2E12163

ve devlet idaresinin bu zihniyetteki insanlara teslim edileceğiydi. Bu inkaredilmez bir hakiketti. Menderese ve Türkiyedeki Atatürk devri düzenine karşı hiçbir faaliyetten çekinmemiş olan Üniversite ve fakültelerimizde komünizmin yerleşmesini sağlayan, kürtçülüğü savunan ve geliştiren proflar, doçentler ve bunların seçerek aldıkları asistanlar çoğunluktaydı ve İhtilal bunları himaye etmişti. Hatta ogünlerdeki hukuk müesseseleri bile Demokrat Parti ve Menderes aleyhtarlığı kisvesi altında, Adalet parti ve Demirelin kurmak isteyeceği düzene karşıydı. Seçilerek yüksek Adalet Divanına getirilmiş olan profların Menderes ve bütün Demokrat Parti milletvekillerine karşı gösterdiği akıl almaz adaletsizlik, barış anında Türkiyeyi iç tehlikelerden savunacak Adalet mekanizmasının kimlerin idaresinde olduğunu gösteriyordu. Hele gün geçtikçe yeni mezunlar bu makamları ellerine geçirdikçe durum daha da kötüleşecekti. Çünkü Bu öğrenciler orta öğretimde ve yüksek öğretimde Türk milli suuruna zıd bir eğitim ile yetiştirilmişlerdi. İçlerinde vatani devleti ve milleti düşünenler ise hemazınlıkta, hemde diğerlerinin baskısı altındaydı. Tehlike büyüktü ve Demirel bu devirde seçimi kazanarak Başbakan olmuştu.

Demirelin karşısına çıkan engellerden biri de Demokrasiydi, Biz demokrasinin Türkiyede nasıl bir durum yaratacağını bilmiyorduk ve Türk hukukçuları ve hatta yabancı ülkelerde Türkiyeyi temsil eden adli sanlı diplomatlar, bizdeki demokrasinin Avrupa ve diğer ülkelerdeki demokrasiden çok farklı bir durum yaratacağını dile getirmiyorlardı, Biz homojen (mütecanis) bir millet yapısına sahip deyildik, Dilbirliğimiz yoktu, Milli münevverliğimiz yoktu, Hatta Patrikliklerin mevcudiyeti sebebiyle dinbirliğimiz bile yok gibiydi. Hele milletimizin yüzde doksan ^{edisi} müslüman olduğu halde, mezhep ve tarikatlar sebebiyle müslüman olduğumuz halde, dinbirliği içinde olduğumuzu söylemek zordu, Allahın varlığını elli senedenberi inkareden Ruslar, Aya ve gezegenlere insan gönderirken, biz hâlâ alevilik, sünnülük inançları içerisinde birbirimize nefret içindeydik, Bizim tatbik ettiğimiz demokrasi bunları dahada arttıracaktı, Herkesin diline, dinine saygı ve himaye bizi bölüp parçalayacaktı İçimizde gelişecek düşman dış düşmanlarla birlik içinde devlet teşkilatımızı yıpratmak, zaafa uğratmak ve Türkiyeyi bölüp parçalamak için herşeyi yapacaktı, İşte ~~Rank~~ Başbakan olmuş olan Demirel bu tehlikelerle karşı karşıyaydı.

~~17~~ 17

TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E12163

1965 senesinden itibaren yine sokaklara dökülen üniversiteliler bunun habercisiydi, Artık sadece faşizme ölüm diye bağırılmıyordu. Artık silahlar da çekilmişti, Üniversiteler işgalediliyor, kendilerine karşı olan proflar ve rektörler fakülte-lerden atılıyordu, Devlet ve millete karşı gelmeyen vatanına ve devletine bağlı öğrenciler sınıflara alınmıyorlardı, Silahların konuştuğu ve katliamların başladığı bu devride Muhalefet parti durumunda olan CHP çok memnundu, İsmet Paşanın öğünlerdeki şu sözü anarşiyi desteklediğinin açık kanıtıydı deliliydi.

- Öğrenciler haklıdırlar, iktidar onları ~~amlaşak~~ idareedemiyor, Bütün suç iktidardadır,

Bu cümle Kurtuluş Savaşının cephe kumandanı

~~KARİ~~ ve Büyük Taaruzda yüzbinlerce Mehmetçike şehadet için emr vererek vatani kurtarması gerektiğini söyleyen İsmet Paşanın ^{Uçak} ~~Uçak~~ kaçır- malar, yabancı teknisyenleri kaçırarak öldürmek, Konsoloslukları işgalederek konsolos kurşuna dizmek, Üniversiteleri işgaleden öğrencilerin birbirleriyle ve kendi paralellerindekilerle

Kürtçe konuşmaları, raporlarını kürtçe yazmaları
İsmet Paşayı Mehşete düşürmüyordu, İsmet Paşanın
gözleri kararmıştı, 1950 den 1960 senesine kadar
 Çankaya'dan uzakta kalmak, muhalefette millet tara-
 fından değerlendirilmemek, Faik Ahmet Barutçu-
 nun hatıratındaki İsmet Paşanın:
 - Bunlar devlet idareedecek insanlar deyiller,
Birkaç ay sonra bizi çağıracaklar ve gelin dev-
leti idareediniz diycekler, diyerek değerlendiri-
diği Adnan Menderesin, yapıp yarattıklarıyla İsmet
Paşanın varlığını bile millete unutturduğu, Paşayı
devlet, millet ve vatan menfaati alanındaki bütün
mantıklı düşüncelerden alıp uzaklaştırmıştı. İsmet
 Paşa kendisinin tahrik ederek yapılmasına sebep
 olduğu, Menderesle iki bakanını idamettirdiği ve
 yüzlerce demokrat partili milletvekili ile devlet
 adamını tutukevlerinde süründürdüğü, hakarete
 uğrattığı 27 Mayıs İhtilalinden de istediğini
elde edememişti.

Pembe Köşkte kendisini ziyaret ederek
 secdeye gelen ve Çankaya sizi bir güvey gibi bek-
liyor diyen Cemal Gürsel de sonunda İsmet Paşadan
 uzaklaşmış, kendisi Cümbür başkanlığı makamına
 oturmuş, İsmet Paşaya ise Başbakanlığı layık

Oturmuş, İsmet Paşaya ise Başbakanlığı layik görmüşlerdi, Hatta 22 kişilik Millibirlik Komitesi mensupları Başbakan İsmet paşanın memleketi kurtaracak yegane kuvvet olduğunu, ~~hakkarak~~ Menderes devrini unutturacağını, milleti CHP'ye ve Millibirlikçilere minnettar kılacak durum yaratacağını düşünerek Başbakanlığı sırasında etrafında fırıl fırıl döndüler. O günlerde kurulan diğer partilere ocumleden olarak Adalet Partisine hüsümetle bakan Tabii senatorların ordu adına yaptıkları ağır baskılara rağmen, İsmet Paşa Menderes'in yaptıklarına karşı birşey yapamadı. Millibirliği sağlayamadı. Demokrasinin vatani parçalayıcı bir düzen olmadığını takdir edemedi. Parti Başkanlarını toplayarak, bu vatan ve bu devlet hepimizindir elbirliği ile bu tehlikeleri atlatmamız gerekiyor demedi. 27 Mayısın büyük hataları olduğunu münevverliği bölüp parçaladığını, komunistlik ile birlikte te Kürtçülere gelişme ve faaliyet imkanları sağladı, diyerek kendisinin de yanlış olduğunu dile getirmedi.

Türkiyedeki mevcut ve gün geçtikçe dahada şiddetlenen keşmekeşin sebeplerinin demokrasiyi

Türkiyenin şartlarına uygun tarzda tatbik etmediği-
 xniwxsebabiykwxixz mize dayandığını itirafetmedi,
 Çok tabii olarak bunları İsmet Paşadan beklemek
 olmazdı. İsmet Paşa Atatürkten sonra Türk milli
 duygusunu vuran adamdı, Türk milliyetçiliğini dev-
 let felsefesi olmaktan çıkaran adamdı, 1938 sene-
 sinden itibaren devletimiz Türk milliyetçiliğine
 dayanmıyordu, Devletin milli bir felsefesi yoktu.
 Devletimizin hangi temele dayandığını bugün bile
 bilemiyoruz, Millibirlikçilerin baskısıyla Sıddık
 Şami Onarlar, Hıfzı Veldet Velidede oğulları,
 Kubalılar hazırladıkları 1961 Anayasasına koydukları
 Türk vatandaşı olan herkes Türktür, maddesi devle-
 timizi milli temelinden ayırmıştı ve bugünkü
 Anayasamızdaki varlığını koruyan bu madde Atatürk
 devrindeki Milli felsefeyi devlet temelinden alıp
 atmıştır, Bir Ermeniyle, bir Rumla, Museviyle hattâ
 Anayasada Türk olduğunu kabûlettiğimiz ve bütün
 haklarımızı hediye ettiğimiz halde Türklüğü bir
 türlü kabûletmeyen Kürtlerle, araplarla ve aile
 dilleri Türkçe olmayanlarla Türkün farkı olmadık-
 tan sonra, bu devletin milli temeli kendi ilim
 adamları ve hukukçuları tarafından yıkılmıştır.

Bir taraftan azınlık haklarını koruyan, okuluna, diline, kilisesine, basınına müsaade ettiğimiz, yardımda bulunduğumuz, yüksek münevver yetiştirmesinde hiçbir sakınca görmediğimiz azınlıklara, birde Türksünüz ve bizim bütün haklarımızı zaahipsiniz demek, devlet ve milletimizin aleyhineydi. Aynı zamanda Türk milli duygusunun ırkçılık olarak değerlendirilmesi, yasaklanması demekti. Sen bir taraftan Türk milliyetçiliğini yasaklayacaksın, diğer taraftanda fakültelerinde proförların ve öğretim üyelerin özerklik diyerek Marxizmi müsbet bir felsefe olarak yetiştirmekte olan yüksek münevverlere verecekler, bundan faydalanan Kürt asıllı münevverler kendi dillerinin savunucusu ve ilerde Türkiyeyi bölüp parçalayıcı bir ideoloji geliştirmeleri, Türk devletini içten yıkıcı bir kuvvet olacaktı. Unutmamak gerekirk bunun temelini İsmet Paşa atmıştı. Çünkü Türk milli duygusuna ve bunu savunanlara ırkçı, kafataşçı, Turancı damgasını vuran, tabutluklarda engizisyona tabi tutturana İsmet Paşaydı, Türklük duygusuna, yapıp yaratıcılığına, kendi menfaatını deyilde, her devlet ve millet menfaatını düşündüğüne benimle birlikte bütün vicdanlı

herkesin bildiği ve inandığı Demirel talihsiz
bir zamanda Başbakanlığa gelmişti, Millet ~~Demirel~~

Demirel'e güvenerek ona oyunu vermiş ve bizi bu felaketlerden ~~kurtar~~ kurtar diye feryad ederken, muhalifetteki CHP, hatta MHP den başka diğer partilerin hiçbiri Demireli desteklemiyorlardı. Vatani kurtarmak için birliğe toplanmıyorlardı. Demirel'in talihsizliği buradaydı.

Bu çok acı bir durumdur. Birisi devleti, vatani iç düşmandan, keşmekeşten, felaketlerden kurtarmak istiyor, fakat üniversiteleri, manevverliğinin çoğunluğu, karşısındaki siyasi partiler hatta çok üzücüdürki ~~ordumuzdaki~~ ordumuzda üst makamların sahipleri ona yardımcı olmuyorlardı. Nihayet ikinci bir ihtilâl muhtırası şeklinde geldi.

12 Mart Muhtırası

12 Mart muhtırası ~~yine~~ Demirelin Başbakanlığı devrinde verildi. İsmet Paşa iktidarı suçladığından dan Komutanlar yine onun etkisi altında kalarak Demirel ile birlikte AP yi iktidardan uzaklaştırdılar. ~~Yine~~ ^{Yine}lerini yine CHP ye çevirdiler. Başbakan arıyorlardı. Bu defa CHP nin kuvvetli mensuplarından Nihad ~~Erini~~ buldular.

adamlarından Nihad Erimi buldular, Nihad Erim

CHP liydi ve Demokrat partinin olduğu gibi AP nin
de muhalifiydi, ~~xxxx~~ Hatta bir zamanlar ~~xxxx~~

1961 Anayasasını savunmuş ve AP yi suçlayarak
Anayasayı tatbikedemiyorlar suçlamasını yapmıştı,

Fakat kendisi Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz

- Bu Anayasa Türkiye için lüksdür demişk ve azı mee-

sanmayacak kadar bir çok maddesini değiştirmişti

Başbakan olduktan sonra CHP liliğini unutması da

takdir edilecek bir durumdur, Anarşinin nereden

kuvvet aldığıını bildiğinden o kaynaklara yöneldi,

Öğretim üyeleri, kışkırtıcı basın patronları

adalet önüne çıkarılarak mahkum edildiler,

Bu durum yalnız milleti değil, iktidardan uzaklaş-
tırılmış olan Demireli ve bakanlarını da sevindir

dirmişti Herkes seviniyordu, Anarşinin kökü
kazınıyordu, Fakat İsmet Paşa memnun deyildi,

Kendi partisinin şöhretlerinden olan Erim kendi-
sine ters düşen bir tatbikata girişmişti, Bundan
dolayı da İsmet Paşa:

- Solu zayıflattın, diye, Erimi tenkite başladı ve

bir senesi dolmadan Başbakanlıktan istifaedile-
rek çekilmesini sağladı Muhtırayı vermiş olan

ordu büyükleri ise Erimi savunmadılar

Bunun arkasınca MSP ile birlikte iktidara gelen ve Başbakanlık makamını işgaleden Ecevit genel bir aff çıkararak bütün suçluları serbes bıraktı ve Türkiye yeniden kötü talihiyle başbaşa kaldı. Anarşi yine şiddetlendi, Ecevitin müsamahasıyla Kürtçü ve komünist teşekküller milliyetçi Hareket partisini o cümleden olarak vatan ve milletini sevenleri, vatanına yabancı bayrak getiremezsin, teninleri, Marksları taşıyamazsın diyenleri hedef aldılar ve katliam başladı. Sıkıyönetim olmasına rağmen olaylar durmuyordu. Polis görevini yapamıyor, adalet mekanizması ise uyusuk bir durum içerisindeydi. Zaten 1961 senesinden itibaren yüksek münaveer olarak Adalet dairelerinin patronu haline gelmişlerin çoğu bu durumdan memnundu. 1971 senesinde iki gün ordu ile savaşan siyasal Bilgiler ve Hukuk fakültesi öğrencileri artık savigıllık ve hakimlik mekamlarındalardı. Muhalefete düşmüş AP ve MHP kanunların tatbikini isterken, bunlara karşı koyan Ecevit ve CHP idi.

Nihayet Ecevit iktidarı milleti bıktırmış olacakki, Senato seçimlerinde kaybeden Ecevit çekilerek yerini yine AP'ye ^{birlikte} verdi. Demirel yine Başbakanlık koltuğundaydı.

Fakat Demirel yine talihsizdi. İki seneye yakın iktidarda bulunan Ecevit milliyetçilere veyahut ~~ve~~ devletini sevenlere karşı kıskırttığı, adeta himayesine aldığı komunist ve ~~mark~~ kürtçü eşkiyayı budefa muhalefette daha açık olarak kıskırtacaktı. Nitekim bu böylede oldu. Demirel MHP ve MSP den destek gördüğü halde anarşiyi durduracak karşı kuvvetten mahruudu, MİT raporlarını Milli Güvenlik Kurulunda Türkiyeyi savunmaları gereken paşalara sunduğu ve saatlerce durumu açıkladığı halde Paşalar, özellikle Genel Kurmay Başkanlığına bizzat Demirel'in getirdiği Kenan Paşa ilgi duymuyordu. Bunun arkasında artık Çankaya hırsının bulunduğunu anlamak güç deyildi.

Altı aydan beri Çankaya sahipsizdi, Partiler anlaşarak Cümhur Başkanı seçemiyorlardı, Kenan Paşayı da kimse teklif etmiyordu. Bu durum Kenan Paşayı sinirlendirdikçe sinirlendiriyordu.

Siz Cevdet Sunayı, Fahri Korutürkü Cümhur Başkanlığına getirirsiniz de beni getirmezsınız değil mi, Ben de sizin şikayetlerinizle ilgilenmem ve gereken tedbirleri aldırman " hırsı Kenan Paşanın hırsını körüklediği.

Kenan Paşada ve kuvvet komutanlarında artık vatan devlet ve millet menfaati yoktu, Çankaya
çıkma, saltanat sürmek, vatani, milleti ve devleti
unutturmuştu, Aksi takdirde bütün parti genel
Başkanlarını toplayarak Demirelin Sunduğu rapor-
lara göre onlara ordunun isteklerini bildirse ve
kaşlarını çatsaydı, Bu vatani yıkmaya hakkınız
yoktur⁴ deseydi Sizlerin yaptıklarınız demokrasi
demek deyildir ihtarında bulunsaydı, Adalet meka-
nizmasının çalışmasını ve kanunların tatbikini
kusursuz olarak isteseydi, Anarşiyi durdurmak
zor bir mesele deyildi, Fakat Kenan paşa ve etra-
fındaki veyahut emirleri altında bulunan kuvvet
komutanları bunu istemiyorlardı, Fikirleri ve
zikirleri hep Çankaya çıkmaktı ve 12 Eylül
bu şartlar içerisinde yapıldı.

Eğer 12 Eylülü yapan veya yaptıran Kenan paşa eski
 lerdenders olarak çevresindekilerin tesiri altın-
 da kalmasın ve Türkiyeyi huzur ve istikrara kavuştur-
tursaydı, milletin birlikte Demirel de Kenan Paşayı
alkışlar ve tebriğe giderdi, Nitekim 1980 senesinin
 12 Eylül akşamı Kenan Paşanın Televizyonda yaptı-
 ğı konuşma ve koyduğu teşhisden:

-Bu vatanın başına gelen bütün felaketlerin sebebi
prof lar, öğretmenler ve idarecilerdir, sözleri

Milletle birlikte Demireli de sevindirildiğini
yakınlarının söylediği, yabana atılmamalıdır.
Zira Kenan Paşa o akşam anarşinin hakiki kaynak-
larını çok doğru bir şekilde açıklamıştı.
Anarşinin teşkilatçılarının profilar, öğretmenler
ve bunlara hakettikleri cezaları vermeyen makam-
lar olduğunu söylemişti, sayın Kenan Paşa,
Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra durum
tam tersine dönuverdi, Paşa teşhisinden caydı.
Fikir danıştıkları veyahut müşavirleri Paşayı sola
doğru yönlendirdiler, Zaten Paşanın damarında da
sola sempati akımı vardı, Böylece Paşa ihtilalin
bütun kinini milliyetçilere doğru merkezleştirdi.
ve vatan, millet için kanını, canını vermekten
çekinmeyenlerle, vatani yakıp parçalamak için
silaha sarılmışları, sokaklarda Lenin, Marks ve
Mao'nun portrelerini, Kürt ve orak çikiçli bayrak
taşıyanların arasındaki farkı görmemeğe başladı,
Hattâ onlara karşı müsamahakar bir tutum içine
girerken, MHP liler ile ülkücülere karşı ~~bir~~
kiim ve nefretini spaçık ortaya koydu,
Türk devletinin kurtulması için tecrübeli polit-
kacıları Bulukbaşılari, Kasım Gülekleri, Demireli

Türkeşi, Ferit Meleni ve Saçını sakalını Türk
diplomasininde ^{aşartmış} ~~harcamış~~ uzun yıllar yabancı
 memleketlerde Türkiyeyi temsil etmiş büyük elçi-
leri, Menderes devrinde hizmet etmiş hukukçuları
toplayarak fikir danışmağı, onlardan Türkiyenin
bu durumdan nasıl kurtula bileceğini sormağı
aklına getirmede ve yahut buna tenezzül etmedi,
gerek duymadı. Zira Çankaya'ya ulaştı.
 Hatta müşavirlerin telkinlerine kapılarak
kurucu Meclise seçilerek gönderilecek adayların
kırk yaşını aşmamış olan gençlerden olması gerek-
tiğini valilere bildirdiği bir hakikatti.

Fakat 40 yaşına kadar olan özellikle solcu ve
bölücülerin anarşinin savunucu ve lideri oldu-
ğunu bilmesi gerekiyordu. Maalesef Paşa kendin
yaşının adamları veya akranları olan tecrübeli
devlet adamlarını vazifeye çağırmaıydı.

Maalesef Bu yapılmadı ve böylece durum daha da
vehim bir hâl almaya başladı. Bu defa Kurtçu ve
komünistler Güney doğu ile doğuya çekilerek
ordu ile silahlı savaşa başladılar,

Kanunlar yine tatbik edilmedi, Subaylarımızı
ve erlerimizi şehid edilenlerden yakalananlar
cezaya çarptırılmadı, idamlar durduruldu,

Kenan paşa Çankaya'ya yerleştikten ve dört orgene-
rali de yanına aldıktan sonra, vetolarını kullanarak
vatan ve devlet için faydalı hizmetler
~~xxxxxxx~~ yapacak kişileri Meclis dışında, hatta
on sene müddetle siyasi hayatın dışına attı,
Amerika eski Genel Kurmay Başkanı Haig'in Ankara^{ya}
kadar gelerek Turgut Özalı veto etmesini ~~XXXX~~
Amerikanın istemediğini ve veto etmemesini iste-
mesinin sebeplerinin üzerinde durmadı, Bir yabancı
devlet, vevki dost bile olsak bizden şunu vazı-
feye getiriniz, veya, vazifede tutunuz" dediğinin
altında yatan sırrın ne olduğunu, devletin başında
oturana ve devleti felaketlerden kurtarmak için
ihtilal yapmış, partileri kapatmış, vatanperverle-
birisinin bilmesi ve değerlendirilmesi gerekiyordu
Amerika Turgut Özalın veto edilmemesini asla
Türkiyenin menfaatine istemediğini de değerlendirerek
selahiyetini kullanmalıydı, Maalesef Evren
Çankaya'daki cennetinin ve yedi Senelik krallığı-
nın haşmeti içinde bunu düşünmedi, Zaten aynı
Amerikalı generalin daha öncede Yunanistanın

NATO'nun askeri kanadına geri dönmesine Türkiye-
nin karşı gelmemesi ve veto etmesi için Evrene
başvurmuş ve Evren vasıtasıyla Yunanistanın
NATO nun askeri kanadına döndükten sonra Türkiye
ye karşı Avrupa Topluluğunda ve hatta NATO
toplantılarında düşmanlığını gösterdiğini, AT'de
vetosunu kullandığını, Yunanlının Türkiye karşı
tarihi düşmanlığının asla azalmayacağını Evren
aklına getirmemişti.

Türkeş tutukevlerinde, Demirel on şenelik
yasak çemberinde çile doldururken, Haig'in tek-
lifiyle Özala gösterilen müsamaha, yardım ve
Anavatan partisinin iktidara gelişi, aynı zamanda
Özalin Türk parasının değerini sifıra düşürmesi-
nin suçlusu Kenan Evrendi, ~~XXXXXXXXXXXX~~
1980 senesinde 79 lira olan doların bugün üçbin
liraya çıkması, Amerikada bir kilo ete verdiği
parayla Türkiyede on kilo et alacak duruma gelmesi
Türkiyenin bir sömürge gibi ~~bu~~ soyulup yağma
edilmesinin müsebbibinin Kenan Evren olduğunu
söyleyecek olanlar haklı olmazlar.

Atatürk İlkeleri ve üç ihtilalin
Liderleri

Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurduğu zaman onun yüzlerce yıl sonrasını düşünmüş ve Türk milletini efendilik tahtına oturtmuştu. Bugün Atatürk ilkeleri denilenler sadece kılık kıyafet, Latin alfabesi, kadın hakları, medeni kanun demek deyildi, Türkün diliyle, gelenek göreneğiyle Türkiye üzerinde hakim olması demekti, Bunun için de Osmanlılar devrinde açılan bütün yabancı okullar (bir kaç istisna) kapatılmıştı. Sokaklarda Türkçenin dışında lisan konuşulması yasaktı, Ticaret tamamen Türk asıllı olanlara verilmişti, Yüksek tahşile aile dili Türkçe olanlar alınıyordu, Askeri okullarla Emniyetçi yetiştiren okullara müracaat edenlerin yedi göbekten Türk olması aranılıyordu, Türkiye dışından gelecek göçmenlerin aile dillerinin Türkçe olması şartı konmuştu, Türkçe konuşmayanlar toplu halde deyil, Türk köylerine yüzde beşi geçmemek şartıyla dağıtılıyordu, Kürtçenin çoğunluk olduğu vilayetlerde CHP nin teşkilatı kurulmamış ve buralardan seçilecek milletvekillerinin Merkezden gösterilmesi kanunlaşmıştı ve TBMM ne seçilerek gelecek milletvekillerinin Türkasıllı ve vatana bağlı olması dikkata alınmıştı.

Atatürk ilkelerinin en önemlileri bunlardı.

Atatürkün ^Aölümünden sonra İsmet Paşa bunların

çoğunu yürürlükten kaldırdı. 27 Mayıs'tan sonra Millî Birlikçilerin yazdığı 1961 Anayasası ise Türkân devletteki hakimiyetini ortadan kaldırdı. Anayasanın 54 ücü maddesine şu kondu:

- Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür, Bu Türkün milli varlığının inkârı bir soy olmasının inkârı demektir.

Ermeni asıllı, Ruma sıllı, Musevi asıllı Türkten-
diği zaman Türk kelimesinin bir yer, toprak parça-
sı mânası ortaya çıkıyor. Biz millet olarak adımı-
zı Türkiyeden değil, Türkiye adını Türk Soyundan
ve milletinden almıştır. Biz kendilerini Türk
saymayan Ermeniye, Ruma ve diğerlerine milli adla-
rının yanında birde Türktür demek, Türkân soy olma-
sını inkâr demektir.

Yine 27 Mayıs ihtilalinin sonunda açılmağa
başlanan Anadolu liseleri Atatürkün kapattığı
yabancı okulların ~~bir~~ yeniden dirilmesi demektir.

Daha Türkçeyi hakıyla bilmeyen, ilk okul mezunu
öğrencilere haftada otuz saat yabancı lisan
okutmak, bütün fen derslerini yabancı dilde ver-
mek, Türklüğünün dilinin gururu içinde olmayan
çocukları çekirdekten yabancı diline ve yaban-
cı varlığına özendirme ve Türklük şuurundan
uzaklaştırmak demektir.

No 2E02163
Hele Sekiz Üniversite ile 27 fakültede bütün tedr.

bütün tedrişatın İngilizce yapılması felaketi
İngilizce açılan yüzlerce dersane, özel kurslar
mevcut felaketin gün geçtikçe dahada artmasının
delilleridir

Yabancı memleketlere akan yüzbinlerce
~~lerce~~ yüksek tahşilli Türkün veya beyin akımının
kaynağının buraya dayandığını anlamamak, bilerek
milli hiyanet demek olduğunu, maalesef ihtilal-
ciler anlamadılar.

Sen bu fakir milletin parasıyla yüksek tah-
sil yapacaksın, mühendis, doktor, eczacı, olacaksın
Anadoluda hizmeti kabul etmediğin halde, Alaskada
Kanadanın buz çöllerinde yabancıya hizmetede-
ceksin. Buna müsaade eden devlet adamı kim olursa
olursa olsun suç işlemiş olurdu ve Bu alanda
sivil, asker hepimiz suçluyuz, itirafında bulunana
bilmem bugün raslamak mümkün mü?

Bugün 27 Fakülte ve sekiz üniversitede
bütün tahşilini İngilizce yapanlar mezun olduktan
sonra Türkiyede mi kalacaklar, Bu fakir ve asil
millete mi hizmet edecekler? yoksa Türkiyeden
kopmuş yüzbinler gibi yadellerde yabancı kadın-
larla evlenip çoluk çocuğuyla birlikte kendisi-
de Türklükten mi çıkacak? Bunu İhtilal yapan-
larla birlikte hepimizin düşünmesi gerekmektedir.

Doğruyol Partisine Millet'in
güveni

Yüksek bir mücevver ve çeşitli milletleri uzun yıllar incelemiş bir tecrübeli insan olarak bizi bugünkü keşmekeşten kurtaracak iki devlet adamı tanımaktayım, Bunlardan birisi çok talihsiz Türkeş, ikincisi ise Süleyman Demireldir, Türkeş 1944 senesinden buyana vatan ve milletine bağlılığı sebebiyle öz devletinde binbir haksızlıkla karşılaşmış, çile çekmiş bir insandır, Alnına 1944 de İsmet Paşa tarafından bir ırkçılık ve Turancılık damgası vurulmuş ve İsmet Paşadan sonra gelen sivil ve asker hepsi Türkeşi bu sıfatla değerlendirmiş, Komunistleri, kürtçüleri tehlike görmezken, Türkeşi tehlike görerek cezalandırma yoluna gitmişlerdi, 27 Mayıs'tan sonra sürülmesi, Talat Aydemir hareketinden sonra Mahkemelerde çile doldurması, 12 Eylül'den sonra da bizzat Evrenin teklifiyle altı Seneye yakın tutukevlerinde engizisyona tabi tutulması, yine vatanı milli duygusu, Devlet teşkilatını felaketlerden kurtara bilecek bir ülkü ve dirayet'in sahibi olması sebebiyleydi.

Sayın Demirelin vasıflarını işe önceki sahifelerde açıklamış bulunuyorum, Bu iki devlet adamı ülkü ve icraat yönünden birleştikleri

ve Atatürk'ün sağlığında olduğu gibi Ordu mensup-
 larımız da bunların takdirekari olarak yardımı
 vazife sayarsa, Türkiyede millibirlik meydana
gelir, Atatürk devrinin milli şuuru canlanır,
Okullar milli manevver yetiştirme yarışına girer
Universite öğretim üyeleri Marksizmi müsbet ilim
 olarak vermekten vaz geçerek üniversiteleri
 devlete karşı işyan merkezi yapmaktan vazgeçer
 TBMM de kendilerini kürt olarak sayan milletvekili-
leri kalkanak Türklerin şovenizmini kırarak Kürdüs-
tan kuracağız cesaretini kendilerinde bulamaz
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü kimse Kürtçenin
Gelişmesine engel olamaz diyerek oy avcılığı yap-
mağa kalkamaz, Cezaevlerimizi kontrol etmek ve
Kürtçülerle komunistleri savunmak için Avrupadan
heyetler Türkiye'ye gelerek içişlerimize karşılık
cesaretini kendilerinde bulamaz, Millet vekili
safatını taşıyan Kürtçüler Fransaya giderek
Kürt kongresinde Türkiye aleyhine konuşmalar
yapmak cesaretini kendilerinde bulamaz Ecevit
 1988 de Vanda yaptığı bir konuşmada: "Kürt adından
korkmayalım, zaten devlet Türk denen bir soyun
devleti deyil, milletlerin topluluğunun devletidir
denek şuursuzluğunu gösteremez, xxxbxxx Subay
ve erlerimizi şehid edenler yakalandığında besiyeye
ya alınmaz ve Türkiye ebedi huzura kavuşmuş olur