

Konya: 25. VIII. 1955

(1)

Muhterem Ağabeyim,

Takvim için hazırladığım yazıları ekli ola-
rak sunuyorum. Bu yazılar:
a) Mevlâna'nın kısaca tercüme-i hali
b) " Seçilmiş mühr ve latifeleri
c) " rubaileri - neden iha-
retir. 17 Aralık 1955'te 683. üyuldönümü kutla-
nacağundan yazıların Kasm - Arakk aylarında
verilmesi müsasip olur kanaatindeyim. Artık
size biliyoruz. Hazret'in yazılması lazım hâlde
cepheleri varsa, emir bıgurun, buntan da işleye-
lim.

Sergi'nin aksilerini gazetelerde okuyor, men-
sun oluyorum. Hünmetiniz var olsun.

Benim tajin meselesinden hiçbir haber
alamadım. Dolayısıyla endişe içindeyim. Her
hangi bir aksilikin zehurundan koruyorum.
Kanuni Vekâlet mindeti lütfi. Üstün bir eylem
ma görüldü. Konya müzesinin şekli değişti.
Başqudilinden umum müdürü kadar memnunluh
verici bir hava varken nıñ geçidiyorlar, anlı-
yamadım. Lütfen tekrar alâkalarum istiham
eyliyecğim. Bilhassa telefonla mijdeli haber-
lerimi sabırızlıkla bekliyorum.

Fakülterine Ankara'da basılmış olan
brosürden gönderiyorum. Bapta emirleriniz olursa
lütfen belli etmeli, ağız ağabeyliğim.
Hammefendije de ayrıca belli etmeler..

Mehmet Önder

Muze M.d.v.
Konya

17 Aralık 1956 - 683. ci ölüm Yıldönümü

ÖLÜMÜNÜN 68³ İNCİ YILDÖNÜMÜ GÜNLERİNDE : MEVLÂNA CELÂLEDDİN-i RUMİ
ölüm

17 Aralık, Büyük Türk Mütefekkiri Hazreti Mevlâna'nın 68³.inci Ölüm Yıl Dönümüdür. Temsil Ettiği Fikirlerle Bütün Cihanın Gurur Kaynaklarından Olan Bu Müstesna Kîymetin Aziz Hâtırası Önünde Huşu İle Eğiliyor, Mubarek Ruhubûh, Şefaatinin, Vatanımız Ve Neslimiz Üzerinden Eksilmemesini Niyaz Ediyoruz.

Yazar

Mehmet Önder

Büyük Türk Mütefekkiri Mevlâna Celâledin-i Rumî, 30 Eylül 1207 (6-Rebiülevvel 604) te, Horasan'ın Belh Şehrinde doğmuştur. Babası Sultan'ül-Ulema (Bilginler Sultanı) diye anılan ve aslen Türk olan Hüseyin Hatibi Oğlu Muhammed Bahaeeddin Veled'dir. Annesi Harezmşahlar-dan Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur.

BELH'in FAHREDDİN RAZÎ, hatta hükümdar MUHAMMED TEKİS HAREZMŞAH gibi sayılı bilginleri vardır. Bu iki kudretli bilgingle, SULTAN'UL-ULEMA arasında bir fikir ayrılığı doğmuş, FAHREDDİN RAZÎ'nın hükümdar nezdinde, SULTAN'UL-ULEMA aleyhine yaptığı telkinler üzerine, BAHAEDDRİN VELED memleketini terke karar vermiş, ailesi ile birlikte BELH'den göç etmiştir. Mevlevî kaynaklarının bildirdiğine göre (Sipehsalar, Eflakî, Sultan Veled'in eserleri Vs...) Sultan'ül Ulemanın kervanı ilk olarak NIŞAPUR'da konaklamış, burada büyük sufî FERİDEDDRİN ATTAR küçük Celâleddini pek sevmiştir ve (Esrarname) adlı eserini ona ithaf etmiştir. Nişapur'dan Bağdad, Mekke, Medine, Şam, Halep, Malatya Yolu ile Erzincan'a gelinmiş her geçen yerde devrin tanınmış bilginleri ile temas edilmiştir. EVHADÜDDİN KIRMANI, SADEDDRİN HAMAVİ, MUHYİDDİN ARABI bunlar arasındadır. Kervan Erzincan'da da durmamış, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile 1221 yıllarında LARENDE (Karaman) ye gelinmiştir.

Anadolu Selçuklularının emri altında bulunan Lârende Valisi EMİR MUSA BEY, bu aziz misafirleri hürmetle karşılamış, yerleştirmiştir, Sultan'ül-Ulema için de bir medrese tahsis etmiştir. Mevlâna Celaleddin Rumi büyümüş, delikanlılık çağına girmiştir. Burada, Semerkandlı Şerefeddin Lala'nın kızı CEVHER HATUNLA evlenmiş, SULTAN VELED ve ALAEDDİN ÇELEBİ bu hanımdan doğmuştur. Lârendede iken, Mevlâna'nın annesi MÜMİNE HATUN ve Ağabeyisi MUHAMMED ALAEDDİN vefat etmiş ve tam Yedi yıl Karaman'da oturmuşlardır.

O sırada KONYA, Selçuklu Devletinin başşehri, devletin en parlak ve göz kamaştırıcı devresidir. İlimsever Selçuklu Sultanı ALAEDDİN KEYKUBAT I., Larendedeki Sultan'ül-Ulema ve ailesini Bizzat Konya'ya davet etmiş, merasimle karşılayarak kendileri için ayrılan mahalle yerleştirmiştir. Bahaeeddin Veled kısa zamanda burada da şöhret yapmış, bir kaç yıl sonra, 12-Ocak-1231 de Konya'da vefat etmiştir. Sultan'ül-Ulema'nın ölümünden sonra, onu sevenler bu sefer Mevlâna Celaleddin in etrafında toplanmışlar, SADREDDRİN KONEVİ, SEYYİD BURHANEDDİN, MUHAK KIKİ TIRMİZİ, SIRACEDDİN ÜRMEVİ, ŞEMSEDDRİN MÂRDİNİ gibi devrin tanınmış büyük bilginleri etrafını sarılmışlardır. Bilhassa Seyyid Burhaneddin Mevlâna'nın yetişmesinde büyük bir amil olmuş, o'nun tesir ve tensibyle tahsil için Halep Ve Şam'a gitmiş, orada Osman Rumi, Muhyiddin Arabî gibi bilginlerle musahabede bulunmuş, zahir ilimleri ile birlikte tasavvufu etid etmiş, çok okumuş, Konya'ya döndüğü zaman Şark ilim aleminin parlak bir yıldızı olmuştur. O ilim ve Kültür muhiti olan Konya'yı çok seymış ve artık burada yerleşmiştir. O'na (Anadolu) demek olan (Rumi) lakabı verilmiş, dersleri, fetvası ve vaazı ile kısa zamanda geniş bir şöhret yapmıştır. Mevlâna olgun ve dolgun bir müderriş olarak Konya medreselerinde etrafına toplanan yüzlerce talebeye ders vermeğe başlamıştı.

23 Ekim 1244 te ŞEMSEDDRİN MEHMED TEBRİZİ adlı bir dervîş Konya'ya gelmiş, ŞEKERÇİLER HANI'na inmiştir. Hemen o gün, Şems'le buluşup ko-nuşan Hazreti Mevlâna, artık medreseyi, vaazı terkederek, günlerce, haf-talarca, Şems'le musahabeye dalmış; hayatı düşünceleri birdenbire de-

gişmiş, onda mutlak kemâlin zuhurunu, cemalinde tanrı nurlarını görmüştü Müderris Mevlâna'nın yerinde şimdi vecd ve istîgrâkla dolu coşkun bir aşk tufanı vardır. Sanki bir kivilcim, bir barut mahzenini, infilak ettirmişti.

Halk tarafından sevilen, vaazı dinlenen Mevlâna gibi, zahit bir müderrisin, Şems gibi kim olduğu bilinmeyen bir dervişle, aylarca musahabeye dalması, dersi vaazı bırakması, herkesi şaşırtmış, kıskandırılmış, Şems aleyhine bir ceryan başlamıştı: (BU ŞEMS KİMDİRKI, ŞEHİHMİZİ BIR İRMAK BİR ÇÖPÜ SÜRÜKLER GİBİ, BİZDEN ALDI GÖTÜRDÜ..) diyorlardı. Kıskançlıklar o derece artmıştı ki, 1246 yılında Şems, izini kaybederek Konya' dan uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

Mevlana, bu gaybubetten fazlaca müteessir olmuş, ardından içli ve yanık şiirler söylemeye başlamıştı. Onun iniltilerine dayanamayan oğlu Sultan Veled, Şems'i aramağa çıkmış, Şam'da şularak Konya'ya getirmiştir.

Şems'in tekrar Konya'ya gelişti Mevlana'yı çok sevindirmiş, Şems aleyhinde bulunanlar Mevlana'dan özür dilemişlerdi. Şems, bu gelişinde, Mevlâna'nın evlatlığı KİMYA ile de evlenmiş, Konya'ya yerleşmiştir. Bu çok uzun sürmedi. Başlarında Mevlâna'nın oğlu Alaeddin de bulunan muhalifet gurubu tekrar ayaklandı. Günün birinde Şems ansızın kayboluvermiş ti. Şems'in öldürülmiş olduğu veya tamamen uzaklaştırıldığı hakkında rivayetler genişştir. Ne olursa olsun, hadise Mevlana'yı canevinden yaramış, bu hicranın potası içinde pişmiş, hatta yanmıştı. Her yerde O'nu aratmış, daima müjdeci gözlemiş, Şems'ten bahsedeleri hoş tutmuş, aramak için Şam'a gitmiş, fakat meyisen geri dönmüştü. O'na bazan (ŞEMSI FALAN YERDE GÖRDÜM) gibi yalan haberler getirenler olmuş, Mevlana çılgin gibi sevinerek üzerinde ne varsa müjdeciye vermiş, sonra (BU YALANDIR) dedikleri zaman: (BEN YALAN HABERE SARIGIMI, FERACEMI VERDIM. DOGRU OLSAYDI CANIMI VERIRDIM..) demiştir.

Mevlana perişan, aşkıla hemhal yanıp tutuşmuş, bu sırada Şems adına (DİVAN-I KEBİR) denilen büyük eserini meydana getirmiştir, Şems'ten sonra KONYALI KUYUMCU SELAHADDİN'e bağlanmış, Şems'in varlığını onda bulmuştur. Bir müddet sonra O'nunda vefatı, hassas ve vecd içindeki Mevlana'yı İlahi aşıkın zirvesine ulaştırmış hatta öteye aşırılmıştı. Şimdi AHİ - TÜRK HASAN'ın oğlu HÜSAMEDDİN ÇELEBI, Mevlana'nın en yakını ve halifesidir. Hüsameddin Çelebi'nin teşvikiyle MESNEVİ vucut bulmuş ve bizzat Hüsameddin Çelebi tarafından zaptedilmiştir. Çokince bir ruh ve zeka, eşsiz bir buluş ve seziş kabiliyetinin ve bütün mana aleminin incelikleri ile dolu Mesnevi işte bu devrenin mahsuludur.

Bir gün Mevlana, ansızın rahatsızlanıvermiştir. Hastalığı kırk gün uzamış, Konya ve muhitini derin bir üzüntü kaplamıştı. Başta Selçuklu Sultanı GIYASEDDİN KEYHÜSREV III. olmak üzere, bütün vezir ve emirler hizmetine koşmuş, sarayı iki maruf hekimi tabib Ekmelüddin'le Gaganfer, Mevlâna'nın başı ucundan ayrılmamışlardı. Ne yazık ki, bütün gayeret ve ihtimamlar boşça gidiyor, tedaviler ilaçlar hastalığın seyrini değiştiremiyor, Mevlana, gün gün çöküyor. Bir dakika olsun babasının yanından ayrılmayan Sultan Veled'e Mevlana, en son gazeliyle şöyle hitap etmiştir.:

((Sen git, yastığına baş koy; beni, geceleri rahatsız olan bu biçareyi yalnız başına bırak. Biz geceleri şabahlara kadar inleyen sevda dalgalarıyız. Sen istersen gelerek bize lutfet, istersen git cefa eyle... Güzel yüzlülerin şahı için ahde vefa vacip değildir...))

O gün, 17 Aralık 1272 (5 Cemaziülahir 672) pazar günü idi. Güneş yavaş yavaş gurub ediyordu. Güneşin batmasıyle, ilim ve irfan güneşin Yüce Mevlâna'nın Ruhu da fani alemden, beka ve can alemine uçmuştur.

Konya'yi kesif bir matem havası bürümüştü. Ertesi sabah büyük bir cenaze alayı hazırlanmış, törene, ırk, din, mezhep farkı olmamaksızın bütün Konya'lilar, bütün bir insanlık katılmış, ney, kudum, rebab sesleri arasında tabut musallaya götürülmüş, namazı kılınmış, defnedilmiştir.

FİKİRLERİ :

Mevlâna, bir filozof değil, gerçek bir sufî'dir. Fakat başka sufî'ler re benzemez. O, kendinden önceki ve muasırlarının eserlerini tetkik etmiş yepyeni bir buluş ve sezişle fikirlerini yaymıştır. Mevlana, vahded aleminde kendisinden geçmez, insanlığa yayılır, hududsuz bir toleransla iyiliği ve hayatı hedef tutar. O'nun hayatı gerçek aşk ve cezbe ile doludur. Bu aşk Tanrı sevgisidir. Bu aşk kamil insanı sevmekle başlar ve insanda cezbeyi, yani Tanrının kulu çekişini meydana getirir. O yaratılıştan aşık ve şairdir. En güzel şiirlerini aşkla beslemiştir. Onca müzik ve sema(raks) insanlığın tekamülü için vasıtadır. İnsanlardaki ruh birliğinin esası müziktir. Sema, cezbenin tezahürüdür. Mevlâna (MÜNKİRLERİN MEZHEBİNDE SEMA HARÂMDIR, ÂŞIKLARIN MEZHEBİNDE İSE HELÂLDİR) buyurmaktadır.

Mevlâna'nın ölümünden sonra bu pirensipler, oğlu Sultan Veledd ve yakınları tarafından yayılmış ve yüz yollar boyunca yaşlıyan MEVLEVİLİK tarikatı doğmuştur.

ESERLERİ :

1-MESNEVİ: Mevlâna'nın en meşhur eseridir. Mesnevi tarzında yazıldığı için bu ismi almıştır. 6 cilt ve 25618 beyittir. Mevlâna'nın tasavvufi düşüncelerini bir birini takip eden hikayelerle izah eder. Bir çok dillerde çevrilmiş ve zaman zaman şerhler yapılmıştır.

2-DİVAN-I KEBİR : Mevlâna'nın aşkı ve tasavvufi gazel ve rubâilerini ihtiva eden 21 divandan müteşekkil, 96 bin kusur beyitlik büyük bir eserdir. Kısamen neşredilmiştir.

3-FİH-İ MAFİH : Mevlâna'nın vaaz ve nasihatlerinden müteşekkil bir eserdir. Eserlerin çok kısımları SELÇUK VEZİRİ MUİNİDDİN PERVANE'nin koğunda ve kendisine hitaben yazılmıştır. Mevlâna'nın tasavvufi fikirleri ile birlikte dünya görüşünüde izah eder. Henüz neşredilmemiştir.

4-MECALİS-İ SEB'A: Arabça yazılmış yedi hutbeden ibarettir. 1937 de Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk tarafından neşredilmiştir.

5- MEKTUBAT: Başta Padişah olmak üzere Selçuklu büyüklerine yazılmış 144 mektuptan ibarettir. Bu eser de Prof. Uzluk tarafından 1937 neşredilmiştir.

Bunlardan başka Mevlâna'ya izafe edilen bir kaç eseri daha mevcuttur.

Mevlâna, eserlerini devrin ilim ve edebiyat lisansı olan Farsça, birazda Arabça ile yazmıştır. Onun Rumca Ve Türkçe şiirleride vardır. Surası muhakkaktır ki, Mevlâna günlük hayatı türkçe konuşmuş, fakat devir ictabâl eserlerini Farsça yazmak mecburiyetinde kalmıştır.

S O H B E T

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ

Yazar: Mehmet Önder

Hayatu:

Büyük Türk mütəfekkiri Mevlana Celaleddin Rumî 30 Eylül 1207 de Horasan'ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultan'ı - Ülema (Bülgeler Sultanı) diye anılan ve Asien Türk olan Hüseyin Hatibi oğlu Muhammed Bahaddin Vele'dir. Annesi Harezm-Shâh'lardan Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur.

Belh'ız Fahreddin Razi, hatta hükümdar Muhammed tekiş Harezmşah gibi sayılı bilgileri vardır. Söyle rüya göre bu iki kudretli bilginin Sultan ül-Ülema arasında bir fikir ayrılığı doğmuş, Fahreddin Razi'nin Hükümdar nezdinde Sultan'ı Ülema aleyhine yaptığı telkinler üzerine. Bahaddin Vele memleketini terke katır vermiş, ailesiyle birlikte Belh'ten göçetmiştir. Mevlevî kaynaklarının verdikleri bilgilere göre (Sipehsâlär, Efâfi, Sultan Vele'din eserleri v.s.) Sultan'ı Ülema'nın kervanı ilk olarak Nişapur'da konaklamış, burada büyük süfi Ferideddin Attar küçük Celaleddini pek sevmiştir, «Esrarname» adlı eserini ona ithaf etmiştir. Nişapur'dan Bağdad, Mekke, Medine, Şam, Halep, Malatya yolu ile Erzincan'a gelmiş, her geçen yerde devrin tanomış bilgilere ile temas etmiştir. Evhadüdin Kirman, Sâdeddin Hamavî, muhyiddin Arap búular arassındadır. Kervan Erzincan'da da durmamış. Sivas, Kayseri, Nigde, yolu ile 1221 yıllarında Larende (Karaman ye gelinmiştir.

Anadolu selçuklarının emri altına bulunan Larende valisi Emir Musa Bey, bu aziz misafirleri hürmetle karşılamış, yerleştiğim, Sultan'ı Ülema için de bir medrese tahsis etmiştir. Bu sırada, Mevlana Celaleddin Rumî büyümüş, delikanlık çağına girmiştir. Burada, Semerkandlı Şerefeddin Lâia'nın kızı Gevhîr Hatun'la evlenmiş Sultan Vele ve Alâeddin Çelebi bâhanîden dünyaya gelmiştir. Larende'de ikon, Mevlana'nın annesi Mümine hatun ve büyük kardeşi Muhammed Alâeddin vefat etmiş ve aile yedi yıl Larende'de oturmıştır.

O sırada, Anadolu Selçuklu Devletinin baş şehri Konya'dır ve devletin en parlak ve muhtesem devresidir. İlimsever Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat I., Larende'deki Sultan-ül-Ülema ve ailesini bizzat Konya'ya davet etmiş, merasimle karşılayarak kendileri içgüdülerini mahalle yerlestirmiştir. Bahaddin Vele kısa zamanda burada da şöhret yapmış, medreselerde ders, camilerde vaâz vermiş birkaç yıl sonra 12 Ocak 1231 de Konyada vefat etmiştir. Sultan ül-Ülema'nın vefatından sonra O'u sevenerler bu seferde, Mevâna Celaleddin'in etrafında toplanmışlar, Sadreddin Konevi Seyyid Bûrhâneddin Mu-

bakkî Tirmizi, Sîrâceddin Urmevi Şemseddin Mardîn gibi devrin tanınmış büyük bilginleri etrafını sarılmışlardır, bilhassa Seyyid Bûrhâneddin'in, Mevlânâsının yetişmesinde büyük rolü olmuş, O'nun tesir ve tensibîyle Mevlâna, tehsil için Halep ve Şam'a gitmiş, orada Osman Rumî, Muhyiddin Arapî gibi bilginlerle musahabe de bulunmuş, zahir ilimler ile birlikte tasavvufu da etüb etmiş, çok okumuş, Konya'ya döndüğü zaman şârkî ilim âlemînin parlak bir yıldızı olmuş. O ilim ve kültür mobitî olan Konya çok sevmiştir ve artik babasının medfûus bulunduğu bu şehrî yurd edi nerek yerleşmiştir. O'na Anadolu demek olan (Rumi) lâkabı verilmiş, dersleri, fetvası ve vaâzi ile kısa zaman da genîs bir şöhret yapmıştır. Bu sırada Mevlâna, oğlu ve dolgun bir müderris olarak, Konya medreselerinde etrafına toplanan yüzlerce talebeye ders vermeye başlamıştır.

23 Ekim 1244 te, Şemseddin Mehmet Tebrizî aoli bir dervîg Konya'ya gelmiş, Şekerciler Hanîna inmiş, Hemen o gün, Şemsle buluşup konuşan Hazreti Mevlâna, artık medreseyi, vaâzi terkederek günlerce, haftalarca Şems'le musahabeye delmiş hayatı düşünceleri birdenbire değişmiş, onda mutlak kemâlin zuharunu, kemâlinde Taorî bârlarını görmüştü. Müderris Mevîna'nın yerinde şîmdî vecd ve istîgrâkla dolu, coşkun bir aşk tufanı vardır. Sâki bir kıvılcım, bir barış mahzenini infilâk etmiştir.

Halâk tarafından sevilen, väâzi dinlenen Mevlâna gibi zâhit bir müderris, Şems gibi kim olduğu bilinmeyen bir dervîg, aylarca müşahabeye dalmış, dersi väâzi terketmesi berkesi şaşırılmış kışkırdırmış Şems aleyhine bir ceryan başlamıştı: (Bu Şems kimdir ki, şeyhimizi bir ırnak çöpü sürüklər gibi, bizden alıd götürdü) diyorlardı. Kışkırdıklar o derece artmıştı ki, 1246 yılında Şems izni kaybederek Konya'dan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Mevâna, bu hayubetten fazlaca müteessir olmuş, ardından içli ve yanılı şirler söylemeye başlamıştır. O nun inâlitlerine dayanamıyon oğlu Sultan Vele, Şems'i aramaya çıkmış Şam'da bâlalarak Konyaya getirmiştir.

Şems'in tekrar Konya'ya geliş Mevâna'yı çok sevindirmiştir, Şems aleyhinde bulunanlar bu sefer Mevlâna'dan özür dilemişlerdir. Şems bu gelişinde, Mevlânâsının evlâtlığı Kimya adlı bir kızla da evlenmiş, Konya'ya yerleşmiştir. Fakat bu çok uzun sürmedi. Başlarında Mevâna'nın oğlu Atâeddin Çelebi de bulunan muhalif guruba tekrar ayaklandı, Günün başında Şems ansızın kayboluvermişti.

(Devamı var)

Sehir Habe

12 yaşındaki

Öz kızının
satan kadın

Dün şehrimizde
cırkın bir nadise e
etmiştir.

Öğrendigimize
12 yaşlarında E. adlı
kız annesi H. ile H. a
daki şahıs tarafından
lîra mukabilinde Ali
da birine satılmıştır.

E'nin muayen
nuada bîkrinî de
olundugu anlaşılm
suçlular yakalanar
lete verilmişlerdir.

Taksi ile

Dört kişi
bir kadın
zorla kaçtı

N. adında evli
din dört şahıs tara
zorla taksiyle kaç
tur.

Suçlular Emni
murları tarafından
hal yakalanmış
larında kanuni z
yapılmıştır.

GERZE FELAKETZE

Yapılan Ya
46612. t
lirayı bul

Gerze felaket
rine dünde Hatu
Kö, Okulu Öğretm
Öğrencileri 65, Abd
köyü Ög. ve Öğr
46, 43, 2 cl Ordu
ve mensupları 1
Hüseyin Sayı 5, L
tuccaları 366, Ve
Müdür ve memuria
lira olmak üzere
46612 65 lira toplu
Kızılay Konya N
tarafından dün tel
kara merkez kon
gönderilmiştir.

Ata Atik
vefat et

Şehrîmiz sevi
siyetlerinden Sözi
masının muhasebe
mekî yüzbaşı At
dün vefat etmiş v
zesi Meram'dan k
rak Dere kabristo
nedilmiştir.

Allesice se
dileriz.