

## GÜNÜN AKIŞLARI

TEKİN ERER

### BİR MEKTUP

**A**YLIK "Meydan" Dergisinin Kasım 1976 sayısında tanınmış yazar ve gazeteci Ziyad Ebüzziya'nın Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Semih Sancar'a bir "Açık mektub"u yayınlamıştır. Çok dikkat çekici bulunan bu mektubu hiçbir ilave veya çıkarma yapmadan okuyucularına naklediyorum:

"Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a:

İşgal ettiğiniz makam Türk ordularının en üst kademesidir. Bu yüce mevkie ulaşmak elbette bir askerın kavuşabileceği en büyük şereftir. Bu makama geçen bir asker bir yandan ordunun ve onun varlığında vatan müdafaasının bütün sorumluluklarını omuzlarken, diğer taraftan gene o ordunun en alt kademesi, neferinden en üst derecesi Orgeneraline kadar bütün mensuplarının mümessili olmak vebesini de yüklenmiştir. Bu makam tüm Silahlı Kuvvetler topluluğunun her davranışını titizlikle izleyerek, her başarısını nasıl iftiharla göğsünü kabartarak duyuyorsa, temsil ettiği camianın herhangi bir mensubuna yöneltilmiş bir harekete, edilmiş bir harekete de o derece hassasiyetle tepki göstermeye ve bu tepkiyi de belirtmeye mecburdur. İşgal ettiğiniz makamın uhdenize yüklediği bu sorumluluk ve vecibeleri elbetteki herkesten çok zat'inalinizce malum olduğu şüphesizdir. Bu itibarla, size camianızın muvazzaf bir mensubu hakkındayazılmış şu satırları sunuyorum:

"Katiller, işkenceciler,

Halk düşmanları, gözümüz üstünüzde.

...Eli kanlı işkencecileri teşhir edelim" başlıklı yazıda adı geçen faşist köpek yüzbaşı... yeni tayin edildiği Diyarbakır Silvan'dan İstanbul'a MIT görevlisi olarak geri dönmüştür. Altında 1976 model beyaz renkte, Mercedes 280 marka araba vardır. Caddebostan'da iki lüks daresi bulunan bu "Kan İçici Köpek"e dikkatlerinizi çekerim."

Naklettiğim satırlarda noktalarla geçiştirdiğim kısımda, çok aşağılık şekilde hakaret ve tecavüz edilen yüzbaşının adı ve soyadı yazılıdır.

Sayın Sancar, 40 yılı aşkın bir zamanın gazetecisiyim. Uzun yıllar milletvekilliği ettim. Ve dış ülkelerde bu sıfatla memleketi temsil ettim. Bütün bu yıllar zarfında olduğu gibi halen de gerek Türk basınına, gerek yabancı basınıma daima takip etmişimdir. Bugüne kadar ne bizde, ne de yabancı basında bir ordunun fiilen hizmetinde bulunan değil bir muvazzaf yüzbaşısına, bir yedeksubayına, hatta bir neferine bile basın yoluyla alenen ve bu derece ağır bir hakarete bulunulduğunu ne gördüm, ne isittim.

Yukarıya üztü olarak naklettiğim satırlar, bize karşı her zaman düşmanlığımı belirten bir komşu devletin gazetesinden alınmış değildir. Keza yabancı memleketlerde kümelenerek, zaman zaman aleyhimize yayınlarda bulunan imparatorluğumuz eski mensuplarının gazetelerinden de alınmış değildir. Utanarak aktardığım bu satırlar İstanbul'da yayınlanan haftalık Türkçe bir dergide çıkmıştır. Bu dergi, bu iğrenç satırları 13 Eylül 1976'da yayınlamıştır. O günden bu güne yani bu açık mektubumun yayımlandığı 1 Kasım tarihine kadar da, bu dergi 7 nüsha daha çıkarmış bulunmaktadır. Yani ordunun bir muvazzaf mensubuna isim, soyadı, görevi zikredilerek yapılan ağır hakaret ve daha ileri gidilerek imkan bulununca imha edilmesi gerektiği belirtilerek adresinin de açıklanmasından bu yana 8 hafta geçtiği halde, bu hareketlere karşı hiç bir tepki gösterildiği duyulmamış ve mevcut mevzuata göre her bakımdan birkaç suçu ihtiva eden bu davranışa karşı herhangi bir işleme girişildiği belirtilmemiştir.

Bu ağır hakarete uğrayan, halk düşmanı ilan edilerek, imha edilecek hedef olarak belirtilen yüzbaşı... Bu yazıyı görmemiş, dolayısıyla bir tepki göstermemiş olabilir mazurdur. Fakat ordunun bunu farketmemiş olabilmesini havsala kabul edemez. Orduca görüldüğünü kabul edeceğimize göre nasıl bir muameleyle girişildiğinin, tecavüz ve hakarete uğrayan yüzbaşı... ikaz edilerek Adliyeye müracaat ettirilip ettirilmediğinin bilinmesi, duyurulması şarttır. Bunun yapılmamış olması da hiç bir mazeret ile tevildilemez. Zira, yukarıya aldığımız satırlar sadece yüzbaşıya yapılmış bir tecavüz değildir. Bugüne kadar "Demokrasi" maskesi altında tecavüz edilip yıkılmayan müesseseler bırakılmamış, memleketimizde saldırmaya cesaret edilmeyen tek varlık "Ordu" kalmıştır. Bu satırlarla orduya da saldırma işareti verilmiştir. Ordunun bunun karşısında kayıtsız kalması bu çeşit tecavüzleri arttıracaktır. Nitelik aynı derginin bu sayısından sonraki nüshalarında, orduya saldıran yazılar, gitgide ağırlaşarak yer almaktadır.

Sayın Sancar,

Yüzyıllar boyunca ordumuzun saflarında birçok şehit vermiş ve gazi bulundurmuş bir ailenin evladı olmak sıfatıyla temsil ettiğiniz camianın bir muvazzaf mensubuna yöneltilen bu tecavüze karşı makamınızca ne yaptığımı bu mektubumla bizzat sizden soruyor ve bu vesile ile saygılarımın kabulünü rica ediyorum.

Ziyad EBÜZZİYA"

Su kirlenmesi  
ve sulama