

21.5.93

Ziyad
EBÜZZİYA

TEMELİ AHLAK VE DÜRÜSTLÜK OLMAYAN DEVLET YOK OLMAYA MAHKUMDUR

Her Devletin kendine göre bir idaresi vardır. Komünistlik ile, diktatörlük ile, krallık ile, meşrutiyet ile, cumhuriyet ile idare edilebilirler. Bu idarelerin hepsi geçicidir. Zamanla, hangi memlekette hangi idarenin değerinin yerini alacağı bilinemez. Bu devletleri devamlı kılabilen idarelerinin tarzı değildir. Temeli ahlak ve dürüstlüğe dayanan Devlet ilebed payidar olur.

Osmanlı Devletinin temeli ahlaka ve dürüstlüğe dayanırdı. Ancak bu sayede altı yüz yıllık tarihinin yarısında, cihana hakim olarak yaşadı ve yine bu sayede, son üç yüz yılında da üzerine çullanan bütün dünyaya rağmen yok olmadı.

Cumhuriyeti kurduk. Osmanlı Devletinden aldığımız miras baştan başa yanlış, yıkılmış, harab bir ülke idi. Ama bu ülkede dipdiri, sapa sağlam cumhuriyete intikal eden ahlak ve dürüstlük vardı. Yeniden tarih sahnesine çıkan genç Devlet, bu temeller üzerine oturtuldu. Bu sayede de dünya siyasetinde tekrar yerini alabildi.

Ancak bu gün, bu temellerin, her geçen gün eridiğini, çatırdamaya başladığını dehşetle görüyoruz. Memlekette bugün ahlak bozuluyor, dürüstlük ortadan kalkıyor, ahlaksızlık, vurgun, hırsızlık, sahtekarlık, yalan, dolan makbul bir gaye haline getiriliyor.

Halen idareyi elinde bulunduran Hükümetin bütün mensupları, iktidara geldikleri günden beri, ağızlarından; "Hukuk Devleti olmak", "Demokratikleşmek", yavelerini düştürmüyorlar. Fakat maalesef, bu iki mufhumdan çok daha mühim olan "Dürüstlüğü sağlamak" dan, "ahlaksızlığı önlemek" den bahsettiklerini duymuyoruz.

Gazetelerimizin, her biri, her sayısında, yeni yeni vurgunları, yolsuzlukları, rüşvetleri, kaçakçılıkları, su-i istimaleri, adeta tefrika fetirmiş bulunuyor.

İmparatorluk devrimizin ve Cumhuriyet idaremizin zamanından çıkan gazetelerin koleksiyonları kütüphanelerimizde mevcuttur. Hiç bir devrede, bu gün olduğu gibi, bu eski gazetelerin sayfelerinde, bu derece değil bunun yüzde biri kadar bile, kötülük ve ahlaksızlık haberlerinin yer aldığı asla göremezsiniz.

Ustelik, yolsuzluklar, vazifeleri kötüye kullanmalar, adam kayırmalar, eşi dostu zengin etmeler, köşeyi dönmeler, Devlet kesesinden vefa borcu ödemeleri ile itham edilenler, Devletin en üst kademelerini işgal etmiş olan veya halen etmekte bulunan kimselerdir. Bu ithamların hangileri doğru, hangileri iftira, hangileri dedikodu içinden çıkmak kabili değil. Zira bunların yüzde doksanı adaletle intikal etmiyor, nadiren edenler de, ya yıllarca sü-runcemede kalarak güncelliğini kaybediyor

Lil

18. yü-
ğışimlerin
değişimle
rastlanma-
isim "San
buhann e
Watt tar-
cat edilir
makinas

*İktisa
Tarih
yazarı
Klasik
Adan
kurn
RIC
geliş
Smi
ikti.
ken
olu
içü
ker
olu
ins
ya*

Bu
nan
olar

har
değ
bul
ese
mü

lar
lec
ya

na
na
şu

içü
ür
lis
bi
mı
Bı
fa
hi
Ple
Kı
le
ta
el
"G
tar

ğü

12

Demokrasilerini, hukuk devleti oluşlarını imrenerek kopya etmeye yeltendikleri Batı Devletlerinde bu kepezelik hali asla yoktur.

Amerika'da büyük bir şirketin yetmiş yaşını aşkın sahibesi, milyarder kadın, vergi usulsüzlüğünde bulunduğu için, 5 yıl hapse atıldı. Bizde vergi kaçırın bir adam hapse girmediği gibi, bunu alenen de söyleyebiliyor!

Fransa'da, bir bankadan faizsiz kredi almış olması hadikodusu yayılan bir kimse, bu yayınlan haysiyetsizlik sayıyor ve intihar ediyor. Ustelik Başbakanlık etmiş bir kimse olduğu halde. Biz de ise, bankalara olan faiz borçları silinen kimseler, bu marifetleri, günlerle gazete sütunlarında teşhir edildiği halde, bu hali haysiyet kırıcı saymıyorlar.

Amerika'da evinde, Amerikaya kaçak olarak gelmiş bir işçiyi kullandığı için, Bakanlığa getirilmek üzere olan bir bayana, bakanlık verilmesinden vaz geçiliyor. Biz de ise, bir çok bakanın, doğru veya yalan, kanunsuz davranışları, icraatı, gazetelerde günlerle birinci sahife haberi olduğu halde, hiç biri koltuğunu kaybetmediği gibi, Hükümet başkanı onları ayıplamıyor bile!

Hükümet kendinden evvelki devrede bakanlık etmiş bazı zevatı, yolsuzluk yapmış oldukları iddiasıyla Yüce Divan'a sevkettiği halde, kendi kabinesinde yer almış ve Devlet parasını kendi özel masrafları için kullanmak suretiyle, suç işlemiş bulunan bir Hatunu istifaya mecbur ettiği halde, kendisini, Yüce Divana vermek lüzumunu görmüyor!

Bir yandan hükümet ricali de, Devlet Başkanı da, her vesile ile "Türkiye'nin geleceğini kurtaracak gençlikdir!" diyorlar. Fakat aynı insanlar, ortaokullarda ve liselerde, öğrenci çetelerinin terör estirdiğini, 14 - 15 yaşında çocukların bile üzerlerinde bıçak taşıdıklarını, olur olmaz sebeplerle birbirlerini bıçaklayıp öldürdüklerini görmezlikten geliyor! Ustelik kolaylıkla önlenecek hiç bir tedbir almak lüzumunu görmüyor. Hatırlatmak isteriz bundan 30 sene kadar evvel Fransa da bir lise talebesi okulda bir arkadaşını bıçakla öldürmüştü. Milli Eğitim Bakanı, ertesi gün, istifasını verdi. Gazete koleksiyonlarını açın görürsünüz. Bizde Milli Eğitim Bakanının istifasından değil, aldırmasından da vaz geçtik, mahallin Milli Eğitim Müdürü de değil, olayların cereyan ettiği mekteplerin müdürleri bile istifayı düşünmezler! Bakan da bunları görevden almayı akıl etmez.

Ayrıca eşi bulunmaz Eğitimci olan Milli Eğitim Bakanımız, iktidara gelir gelmez aldığı yeni kararlarla, orta öğretimde öğrencinin "Tra-d- mektepten uzaklaştırma yani atılma" cezalarını ortadan kaldırmak marifetini gösterdi! Bunun ile de yetinmeyerek, mekteplerde çete örgütleri kurmaktan dolayı okullarından atılmış öğrenciler dahil, okul ile ilgili kesilmiş bütün öğrencileri tekrar mekteplerine geri döndürmek gibi akıl almaz icraatta bulundu.

Çok şükür Anadolu'nun henüz pek çok şehrinde, İstanbul'da olduğu gibi, evli kadınları kandırıp münasebet kurma ahlaksızlığı henüz yayılmadı. Ama, sanki bu Türk töre, anlayış ve geleneğine aykırı düşen ahlaksızlığı, tabii bir hareket imiş gibi, göstermeye gayret edercesine, bir olay, basında yer aldı. Anadolu'nun ufak bir şehrinde evli bir kadınla ilişkiye girdiği ayyuka çıkan bir mektep müdürü görevinden alındı. Başka şehre atandı. Bu zat Danıştay kararı ile eski yerindeki görevine iade olundu. Karar; evli kadın ile münasebet kurmak ahlaksızlık değilmiş!

Birbirinden çirkin, bir birinden üzücü, insanı hayretten hayrete, dehşetten dehşete düşüren misalleri, sütunlar dolusu sıralamak mümkün.

Devletin, şu veya bu vesileler ile, idaresini ellerine geçirmiş bulunan sizler, "Hukuk Devleti olmak", "Demokratikleşmek" teranelerinizi bırakın da, zıvanadan çıkmış olan ahlaksızlığı ve ortadan kalkan dürüstlüğü, varlığını teşkil eden bu millete iade yollarını bulun.

Bağımsızlığa kavuşmuş bulunan "Türk Cumhuriyetleri" kardeşlerimizin gözlerinin üzerimizde olduğunu da unutmayın!