

Sayın

Ziyad Ebüzziya

Posta Kufusu 440

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No ZE.2186

29 Haziran 89

Sirkeci

İstanbul



Cebbar Ertürk
Mesudiye, Sakarya 3.
Sok 79/2 Aydın.

17 Haziran 1980

Saygıdeğer Ziyadbeyefendi

İnşallah sıhhatı afiyettesinizdir, Ben 70 yaşımı aştığımda
ve Siz de aynı durumda olduğunuzdan benim gibi yorgun
durumdasınız muhakkak.

Malumu aliniz ben tam elli senedir Türklüğün
istikbali için mücadeledeyim, Doğduğum Türkyurdunun istila
altında bulunması, düşmana askerlerinin, subaylarının gururlu
yürüyüşleri ve bizlere yukardan bakmaları yüksek münevver
olarak beni yakıp kavurmuştu. Avrupaya düştükten sonra yine
aynı müamele ile karşılaşmak bende Türklük duygumu, daha
doğrusu Türklüğüme tapmamı daha fazla kuvvetlendirmişti.
Buyüzen Avrupada kalmadım, Aksi takdirde 15 milyon gencini
kaybeden Almanyada kalmak, evlenmek, servet sahibi olmak
çok kolaydı ve bunu yapsaydım bugün Türk parası ile milyar-
ların sahibiydim, Fakat çocuklarım Türk olmayacaklardı.
Nitekim kalan arkadaşlarımin hepsinin çocukları Türklükden
koptular, Ana lisansını aldılar, Vaftizedildiler ve diğer
Avrupalılar gibi Türklüğü hakir görmeğe başladılar.

Köpekler bile soyunu koruduğu halde ben dedelerimin Türklü-
ğüne hiyanet edemezdim, Ben Türkiyeye bu duygu ile geldim,
Fakat Taptığım, sokaklarında dilenmeği bile gurur saydığım
Türkiyenin oğünkü ve bugünkü münevverliğinde Atatürk dev-
rinin milli ülküsünü bulmadım, İsmet Paşa Atatürk milli
şuurunu yoketmişti. onun baskısı ile kosmopolit ruhda yeti-
şen münevverlik, dünyanın en zilsil, en fedakar, devletine
karşı hiçbir millette görülmeyecek derecede bağlılık içinde
bulunan milletimizden kopmuştu. Atatürkün yaşadığı yarıda-

yıllardaki Türklük gururu yokolacak duruma gelmiştir, Kürtlerden ve diğer azınlıklardan yetişen münevverliğin ~~ve~~ kürtlük, arnavutluk, Boşnaklık, Çerkeslik, ~~ve~~ Gürcülük ve Araplık duygusunun karşısında devletin sahibi Türk olan tevazu ve aşağılık duygusu içine düşmüştür. Sanki bu devleti bu Türklerin dedeleri kurmamıştır. Sanki üç kıta üzerinde bayrağını taşıyan bu münevverlerin dedeleri ~~deyildir.~~ ^{olmamıştır.}

Sanki Büyük Harpte altı cephede savaşan Şanakkale, Galiçya, Elalameyin, Sabis, Gazze ve Medine mankibelerini yaratanlar, bir kaç bisküvi ve bir ~~su~~ ^{su} tarta suyla altmış yetmiş derece sıcaklıkta düşmana karşı koyan, namusunu çiğnetmeyen bu münevverliğin dedeleri deyillerdi. Bunları unutsak bile ~~Yenik~~ ^{Yenik} düşmüş, topsuz, tüfeksiz, parasız, pulsuz, bir halde ~~iken~~ ^{iken} dünyanın galip devletlerini ve onların desteklediği, üzerimize saldırdığı Yunan ordularını bu topraklardan kovan ve bugünkü Türkiyeyi ~~bugüne~~ ^{şimdiki} nesillere bırakan

Türklerin baba ~~de~~ ^{de} dedeleri deyildir, 1960 senesinden ~~buyana~~ ^{buyana} devlete karşı sokaklara dökülen, Türk bayrağı yerine Rus ve Kürt bayrakları taşıyan, Leninlerin, Marksların, Stalinlerin, Mao'ların posterlerini taşıyan münevverlik sanki o kahramanların soyundan deyildir.

Sayın Ziyad bey, Atatürkten sonraki idari sistem bozulan ve milli şuurunu vermeyen eğitim sistemi bizde böyle bir

münevverlik yetiştirdi, Sokaklarımızı kana boyayan, beşbin vatanseveri şehideden, kurtarılmış bölgeler oluşturan,

Kahrolsun Türkiye, Türkaskerini arkadan vur, Rusaskerine

selam dur, diyen, komünist ve kürtçüler Rusyadan Demirperde gerisinden, Yunanıstandan gelmemişlerdir, bugün subaylarımızı, erlerimizi şehid edenler de deştan gelmemiştir,

Sayın Ziyad bey:

Takdir buyurunuzki bugün Devletimizin idaresini elinde bulunduranlar^{ve} milletin güvenerek seçip Türkiye B M M ne gönderdiği millet vekillerinde bile devletimizin karşılaştığı felaketlere hakiki teşhisini koyan yoktur.

Menderes gibi kudretli ve vatanperver bir devlet adamını Kürtçü ve komunist hakim ve savcılarının eliyle darağacına gönderen zamanın millibirlik Komitesi ve Cumhurbaşkanı, Türkiyenin nereye sürüklendi^{ğini} idrak etmediklerinden aradan birkaç sene geçmeden profesörler Üniversite mensuplarını (öğrencileri ve asistanları) sokaklara dökerek, kızıl bayrakları, Leninleri, Stalinleri, Marksıları Atatürkün ve Türk büyüklerinin üstüne çıkardılar ve onların resimlerini sokaklarımızda taşıyarak Türkiyeyi açıktan on onbir devlete parçalamanın sloganlarını atarak ~~ve~~ dövüzlerini taşıdılar, ~~ve~~ Bizim hukukçularımız^{ise} buna demokrasi dediler, çünkü Sıddık Samiler, Hüfzî Veldetler hazırladıkları 1961 Anayasasının 11 ncü maddesinin ikinci fıkrasına şunu koymuşlardı:

-Hürriyet Vatana hiyanet şeklinde olsa, dini ve milli ananeye aykırı da olsa ve güvenlik bakımından mahzurlu da olsa kısıtlanamaz.

Devletine hiyanet, milli güvenliğin aleyhine olan hareketler hürriyet veya demokrasi olarak değerlendirildikten sonra, elbette biz çökmeğe doğru çekilecektik.

Sayın Beyefendi:

Harp içinde devleti ordusu korur, erler ve subaylar kanlarının pahasına düşmanı hudutdan içeri sokmazlar, Barış anında ise devleti ve milleti koruyan adalet mekanizmasıdır. Maalesef 27 Mayıs'dan sonra bizde adalet mekanizması bu gayenin dışına çekilmiştir. Vatani ve devleti savunmak için çırpınan savcı ve hakimler korku içindedirler. Çünkü iktidara gelenler onları himaye etmiyorlar. Vatani savunacak bir hareketleri göründü mü, hemen mecburu nakle tabi tutularak yerinden yurdundan ediliyorlar ve ilerde Türkiyeyi savunacak olanlara gözdağı veriyorlar, Hukukçuların çoğunluğu diyeceğim bölümü ise komunist ve kürtçü ideolojisi ile yetişmişlerdir. ^{Bunlar} Türkiyenin bugünkü durumundan memnuniyet duyuyorlar.

Bakınız 1974 senesi başlarında Hukuk fakültesi ile birlikte siyasal bilimler Fakültesi, başlarında öğretim üyeleri olmakla iki gün ordumuzla savaştılar. Fakat bunlardan kimse ceza görmedi. Bugün bunlar hukuk ve idari makamlarda çoğunluk teşkilediyorlar. Hatta içlerinden Bakanlık makamına çıkanlar bile oldu. Deniz Baykal en ibretimiz bir örnektir.

Türklüğü korumayan bir idari sistem yaratıldı

Atatürkün ölümünden sonra Türklüğü korumayan bir idari düzen yaratıldı. Atatürk devri milliyetçiliğini savunanlar irkçi, Turancı, kafatasçı adıyla ithamedilerek tutuklevlerine dolduruldu. Beraat ettikten sonra ise idari makamdan uzak tutuldular.

27 Mayısı yapanların içindeki milliyetçilerin (14-lerin) hapsedilerek sürgüne gönderilmeleri Atatürk devri idari sisteminin kökleşmesini istemeleri sebebiyleydi, Türkiye'nin felakete doğru sürüklendiğinin sebeplerini en iyi bilen Alpaslan Türkeşin kırkbeş seneden buyana çektikleri buyuzdendir. Hatta 12 Eylül ihtilalini yapan komutanların Kürtçü ve komunistlerin serbest bırakılmaları için seslerini çıkarmazken, Türkeşin altı seneye yakın Tutukevinde cehennem ortam içinde tutulması milliyetçi duyguları sebebiyleydi.

Atatürkün ölümünden buyana geçen elli seneyi aşkın bir zamandan beri sağcı veya solcu gelen iktidarların hepsi milli duyguyu vurmuştur, Okullar milli duygu vermenin dışına çekilmiştir, Buyuzden yetişen münevverlik milli olmaktan uzaklaştırılmıştır, Komünistler ve Kürtçüler TBMM si içinde devlet ve milletimizi tehdit ederken, Mehmet Ali Eren, Nurettin Yılmaz, Turgut Atalay, Ahmet Türk adlı millet vekilleri:

-Türklerin şovenizmini kıracak ve Kürdistan Kuracağız diye çıkış yaparken, dörtyüzün üstündeki Türk asıllı millet vekilinin, Başbakanın, Parti başkanlarının seslerini çıkarmaması bunun delilidir. Bir taraftan Anayasanın

74 ncü maddesine:

- Türk vatandaşı olan herkes Türktür ^{maddesini} ~~Kayacak~~ koyacak-
sın, Millet vekili yemini yaparken, devletin ve vatanın

bölünmezliğine ve bütünlüğüne namus ve şerefine üzerine
yeminedeceksin, öte yandan da Türklerin şovenizmini kırarak
Kürdistan kuracağız, diye çıkış yapacaksın, ^{ve} ~~ve~~ Cumhurbaşkanlığı
komutanlar dahil kimse sesini çıkarmayacak. Bu yakın bir
felaketin habercisi değil mi?

12 sene Türkiyenin Cumhurbaşkanlığını, 15 sene de Başbakanlığını yapmış olan İsmet Paşanın oğlu İspanyol Gazetecileri

ne:
 -Ben Kürt sayılıyım dedikten (Halbuki annesi ve ninesi Deliormanlı Türktür), Türkiyenin Başbakanlığını yapmış Ecevit'in bir sene önce Van'da yaptığı bir konuşmada:

-Kürt adından korkmayalım, saten devlet Türk denen bir söyun devleti değil, milletlerin topluluğunun devletidir, derse;
 veyahut Turgut Özal onbeş gün önce Yabancı gazetecilere

-Benim damarımda da Kürt kanı akıyor, diyerek Türk olduğunu inkara kalkarsa ve Türk asıllı siyaset adamlarıyla basın sahiplerinden kimse buna itiraz etmezse ve:

-Anayasaya göre Türkiyede Kürt diye bir millet yoktur. Başba-

Başbakan olarak Anayasayı çiğniyorsun, devletin sahibi
Türk milletine hakaret ediyorsun, sen kimin Başbakanısın
demedikten sonra halimizin ne olduğunu takdir edersiniz,
muhakkak, Devleti içinden yıkmak, münevverliğini milli ükü
dışına çekmek, subaylarımızı, erlerimizi şehidedenlere ceza
vermemek, vatan hainlerini korumak demektirki, bunu dünyanın
hiçbir devletinde göremeyiz.

Atatürk'ün kapattığı yabancı okulların yerine binin üzerinde Anadolu lisesi açarak yabancı dilde münevver yetiştirmek, Yedi üniversitemizde tedrisatı İngilizce yapmak, TV nin müzik ve dizi yayınlarının yüzde 75 ni yabancılardan almak, Türk parasının değerini on sene de üç bin defa

düşürmek, gelecek turistlere cennet yaratırken bu vatan için kanını akıtacakları dilenci durumuna getirmek, Gelecek turistlere gelenek göreneğimizi yıkacak ahlakımızı bozacak serbesti vermek (Sahilleri üstsüz ve altsızlarla doldurarak bizim gençliğimizi de onlara özendirmek) demokrasi demek deyildir,

Dört milyon Türkasıllığı Avrupada köle işçi yaptırmak, çocuklarının Türkçe dışına çıkararak vatan ve milletine yabancı duruma gelmesine aldırmanak, Türkiye toprakları yarım milyar insanı refah içinde yaşatacak bir zenginliğe sahip iken biz Avusturalya, Kanada ve Amerikaya otuzbin Km uzaklara Türkasıllı göçmen vererek, gidiniz gavurlaşınız demek, devlet adamlığı ve vatanseverlik demek deyildir.

Aynı zamanda Beşseneden beri Bulgarların yaptığı mezalime karşı sesimizi çıkarmamak, Bulgar kilisesini, Bulgar Hastanesini, Bulgar okullarını kapatmamak, Bulgarlarla spor temaslarını devam ettirmek, İzmir fuarında Bulgar pavyonu açtırmak, Avrupadan gelen Türkleri Bulgar baskısı altında bırakarak yollarını değiştirmemek, Bulgar tırlarının yolunu kapatmamak, Bulgarıstana yaptığı mezalim için kuvvet vermek demektir. Bulgarıstanın yaptığı mezalim için aldığı kuvvetin kaynağına teşhis koymamak Komünistlikle insanlığı kandır-

mak isteyen Ruslara:

-İdarenizdeki Bulgarların yaptığı mezalimin kuvvetini bizzat sizden aldığı açıktır, Nerede yetmiş seneye

yakın bir zamandan beri yazıp söyledikleriniz? "omunistlik Yirminci asrın sonlarında onbeş ve onaltıncı yüzyıllardaki engizisyonu yeniden başlatmak mı? Macaristanı çigneyen, Çekoslavakyayı tanklarla yerlebir eden, Polonyayı 45 sene- den beri ağır baskı altında tutan Sovyetler Birliği Kremlinin yalancı sahtekar milletlere zulüm oluşturan kaynağın merkezi olduğunu Türklere yaptığı soykırımı açığa vuran, Bulgaristana dur diyemiyor mu? Bütün Dünya Bulgarların yaptığı bu mezalim için Moskovadan emir almıştır kanaati içinde iken Kremlin kendi menfaati için bu soykırıma müsaade etmekle ~~kendi~~ bütün insanlık için tehlike olduğunu bizzat kabülemiş olmuyor mu?

İşte sayın Ziyad bey, Bizim basın bizim iktidarlar, muhalefet buradan tutmalıydı, Maalesef biz içimizdeki Türklüğü hakıyla savunmadığımızdan bunlar aklımıza gelmiyor, Fakat bunu da kabülemek gerekiyorki Üçüncü Napolyana Keçecizade Fuat Paşanın dediği gibi çok kuvvetli bir devlet ost ve düşman müttefik veya gayrı müttefik bütün Dünya bizi dıştan bölüp parçalamak isterken biz de içten yıkılmak istiyoruz, Fakat hamdolsun yıkılmıyoruz.

Size Ermenistan hududları içinde yarım milyon Türkün faciası hakkında yazdığımı da gönder^{ceğim} Acaba ilgilenebilir mi? Ermeniler yetmişbeş sene önceki Tehziri bize suç olarak dünyaya kabülettirmek isterken biz Türke yapıları dile getirmemekle onlara yardımcı oluyoruz

Saygılarımı kabülediniz

Hürmetlerimle Cebbar Ertürk