

İlgililer, görevliler, savcılar uykuda mı?

Biyad EBUEZAYA

Bir memlekette mevcut rejimi değiştirebilmek için evvelâ gerekli zemini hazırlamak lazımdır. Bunun için de o rejimin dayandığı ne kadar müessese varsa, sistematik saldırılarla onları yıpratmak, işlemez hale getirmek halkın gözünde itibar ve güveninmelerini kaybettirmek yolu kullanılır. ~~şöhr~~

Gerçek bir demokrasinin ne olduğu henüz anlaşılmamış memleketlerde, demokrazi namı altında, sınırsız sui istimal edilen fikir, yazı, söz hatta eylem özgürlüğü namları altında, her çeşit temel varlığı yıpratıp mahv etmek pek kolaydır. Aynen bizde yapıldığı gibi.

Ne derece kötü niyetlerle hazırlandığı her geçen gün bir parça daha sınıtan 1961 Anay esasının verdiği imkânlar sayesinde, rejim düşmanları, 15 yılda, Türkiye nin temellerini oluşturan manevi ve maddi bütün varlıkları kökünden sarsmağı başarmışlardır. ~~Rejim~~ Rejim düşmanlarının düşmanlarını gayelerine erişmeği durduran tek ciddi engel Ordu ~~ama~~ kalmıştır.

Bu gerçeği mükemmel bilen aşırı sol, şimdi bütün gayretile Orduyu hedef alan saldırılarına sistemli olarak yürütmeye başlamıştır. Memleketi komünizmin sultân ve karanlıklarına boğmak isteyen bu gürûhün ~~dan~~ bir topluluğun yayınladığı haftalık bir dergiden aldığımız örnekler aşağıdadır.

İlgililerden ne yolda bir tepki geleceğini evvelden kestiremediği için, dergi, evvelâ jandarma gödiklilerine, isimlerine ve görev yerlerini belirterek ağır hakaretlerle hücumu başlamış, ~~www~~ ~~www~~ ve saldırılarını bir kaç hafta sürdürmüştür. Ancak Ordu mensuplarına yapılan bu hakaret ve saldırılara, Ordudan da, askerî savcılıklardan da, sivil savcılıklardan da hiç bir tepki gösterilmemiştir. Bu kayıtsızlık üzerine, saldırı adı, soyadı görevi bildirilerek muvazzaf bir yüzbaşı ya yöneltilmiş, ayrıca kendisi anarşist eylemcilere hedef olarak da verilmiştir :

"Faşist KÖPEK Yüzbaşı (yazıda isim ve, soy adı ~~www~~ ~~www~~ ve adresi verilmiştir)
altında mercedes 280 marka araba vardır. Bu KAN İÇİCİ KÖPEGE dikka

Yine Ordu mensuplarından, savcılıklardan bir tepki yok! Bu sefer hedef üst rütbelerdir. Harbiye Ordu Evi inşaatını teftiş eden bir general ele alınmışwww aynı zamanda da saldırı bütün üst kademe yüksek rütbelilere tevcih edilmiştir :

" Geçenlerde Paşa geldi ve bu KÖPEK hemen yanımıza geldi "

" Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan Harbiyedeki büyük

" lüks yapı kimlerin parası ile ve ne için yapılıyor? Hal-

" kımdan toplanan bu paraların Ordu kumandanları eğlenmek

" ve rahat uyumak için harcıyorlar." (Aynı dergi, 18.10.1976)

Yine hiçbir makandan tepki yok! Bu başıboşluk ve tüm ilgilileri vurdu duymazlığından büsbütün cüretlenen grup, bu sefer asıl hedefine Ordu'ya saldırıyor :

" Rüşvetler, soygunlar Lookhed ile bitmiyor. Doğu da Kürd

" halkını haraca kesenler de "onurlu ordu" mensubu değil-

" ler mi? "

" Türk Ordusu, işbirlikçi burjuvazi ve feodal toprak ağaları-

" nın sömürü ve zulüm düzenini koruyan, onların oluşturdukları

" ları ve besledikleri silâhla güçlerdir. Tüm halkımız üzer-

" rinde zulmü, işkenceyi, baskıyı uygulayan araçlardan biridir.

" Türk Ordusunun faşist olduğunu herkes biliyor artık. "

(Aynı dergi : 25.10.1976)

Yine hiçbir makandan tepki yok! Savcılıklardan takibat yok ! Bu sefer hedef tüm Orduyu şahsında temsil eden ve Ordunun en yüksek makamına sıva gelmiş, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar saldırıya ve hakarete hedef edilmiştir!

" Faşist Sancar faşist Tağmaçdan boşalan Genel Kurmay Başkanlığına tayin edildi.

" Faşist Sancar 12 mart faşist diktatörlüğünün başlıca sorumlularından dır.

" Faşist Sancar, her vesile ile yayınladığı bildirilerde halkın özgürlüğüne olan düşmanlığı sürekli olarak ortaya koyuyor.

" Genel Kurmay başkanlığı sırasında emekçi halk üzerinde her türlü zulüm uygulamasının, Kürd milleti üzerindeki azgın millî zulmün, Kıbrıs işgalinin, Rum halkının çoluk

" çocukları üzerindeki vahşetinde büyük bir görevlilik

Kıbrıs'ta emekçi halkın mücadelesinde büyük bir

" görevi yapmıştır.

bu işi sınıf ordusuna, emekçi halkın mücadelesinde

" ileleyecektir. " (Aynı dergi : 13.12.1962)

Yüzbaşı ile başlatılan generallere, Ordunun üst kademelerine, sonra da nehayet Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar' a vurdurılmasına kadar, aradan 92 gün geçti. Son hakaret ve saldırıdan da 15 gün daha geçti. Dünyanın hiçbir yerinde bir Ordu ya karşı yönelik görülmemiş bu ağır hakaretler karşısında, bizdeki ilgililerin kayıdsızlıklarının sebebi nedir? Siz sivil ve asker bütün savcılar ve müfettişler görevliler uyuyor musunuz ? Siz bütün ilgililer her türlü vazife duygusundan ve görev anlayışından yoksun mu kesildiniz ?

Merhalde hatırlardadır. 1962 de,, bir millet vekili, Ankara da Anadolu kulübünde, bir sohbet sırasında Ordu mensuplarına çirkin bir isnadda bulunmuştu. Orada hazır bulunan ordunun bir eski mensubu, Selâhaddin Babüroğlu, derhal yerinden fırlamış ve bu densiz Millet Vekilinin suratına iki tokat patlatmış terbiyesini vermişti. Yerinde vurulan bu tokatlar sadece bu küstah haddini bildirmekle kalmamış onun Millet Vekilliginden de çeküp gitmemişti. Mevcut mecbur bırakmıştı.

Babüroğlunun yerinde müdahalesine sebep olan hakaret sözle yapılmış ve ancak üç beş keşi tarafından işitilmişti. Yukarıya naklettikleri için yanında ise pek hafif sayılıb cinstendi. Çirkin örneklerini tiksinererek naklettığımız hakaretler ise dergi sütularile yapılmakta ve binlerle keşi tarafından okunmaktadır! Babüroğlu'nun takdirle andığımız tepkisinden beri 15 yıl geçti. 15 yılda Ordu'nun bunca mensubunun kanı mı kurudu? Kayıdsızlık, umuksamazlık genç yaşlı asker emeklilerinin, küçük, büyük rütbeli tüm muvazzafların ilğine mi işledi ?

Bu 15 yılda, ordu komandanlarına ve Ordunun tümüne yapılan hakaretler karşısında, resmî ilgililerin kayıdsızlığı bir tarafa hiç değilse bu haddini bilmezlere bir çift tokat patlatılab kadar olsun basit bir tepki göstererek kimseler de kalmadı ise, bu memleketin geleceğini gerçekten tehlikede demektir.

İDARE

'nun yepyeni bir hizmeti !

BOZULAN SAATLERİNİZİN
ONARIMINI, BAKIMINI
EVİNİZDE VEYA İŞYERİNİZDE
GERÇEKLEŞTİRECEK

SEIKO'ya

BİR TELEFON KAFIDIR...TEL. : 47 52 92

28 27 92 — 28 55 66 — 28 61 84

YIL: 5/2 SAYI: 1922/984 FİYATI 150 KURUŞ

BAĞ-KUR Kanununun aksayan yönleri değiştirilecek

• KURUM 900 BİN KİŞİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALIYOR.

İZMİR: (A.A.) — BAĞ-KUR Genel Sekreteri Zeki Akın, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlarla diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (BAĞ-KUR), kurulduğu günden bu yana 900 bin yurttaşımızın Sosyal güvenliğini garanti altına aldığını söylemiştir.

YASADA DEĞİŞİKLİKLER

BAĞ-KUR Genel Sekreteri (Devamı: Sa. 7, Sü. 3'de)

DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partisinin Sakarya II Kongresine beraberinde 15 kadar parlamenterle gitti. O haber öyle verilmemiş ki. Ash şöyle olacak:

Demokratik Partinin Parlamento Birleşik Grup toplantısı Adapazarı'nda yapıldı. Toplantıya 4 üye katılmadı.

X X X

Neyse, İster Birleşik Grup toplantısı, İsterse II kongre (Devamı: Sa. 7, Sü. 4'de)

İlgililer, görevliler, savcılar uykuda mı ?

Ziyad EBUZZIYA

Bir memlekette mevcut rejimi değiştirebilmek için evvelâ gerekli zemini hazırlamak lazımdır. Bunun için de o rejimin dayandığı ne kadar müesseseler varsa, sistematik saldırılarla onları yıpratmak, işlemez hale getirmek, halkın gözünde itibar ve güvenlerini kaybettirmek yolu kullanılır.

Gerçek bir demokrasinin ne olduğu henüz anlaşılmamış memleketlerde, demokrasi namı altında, sınırsız sulistunal edilen fikir, yazı, söz hatta «eylem» özgülüğü namları altında, her çeşit temel varlığı yıpratıp mahvetmek pek kolaydır. Aynen bizde yapıldığı gibi.

Ne derece kötü niyetlerle hazırlandığı her geçen gün bir parça daha sırtan 1961 Anayasasının verdiği imkanlar sayesinde, rejim düşmanları, 15 yılda, Türkiye'nin temellerini oluşturan manevi ve maddi bütün varlıkları kökünden sarsmağı başarmışlardır. Rejim düşmanlarını gayelerine erişmeği durduran tek ciddi engel Ordu kalmıştır.

Bu gerçeği mükemmel bilen aşırı sol, şimdi bütün gayretle Ordu'yu hedef alan saldırılarını sistemli olarak yürütmeye başlamıştır. Memleketi komünizmin zulüm ve karanlıklarına boğmak isteyen bu gürühdan bir topluluğun yayınladığı haftalık bir dergiden aldığımız bu saldırı örnekleri aşağıdadır.

İlgililerden ne yolda bir tepki geleceğini evvelden kestiremediği için, dergi, evvelâ jandarma gediklilerine, isimlerini ve görev yerlerini belirterek, ağır hakaretlerle hücumu başlamış ve saldırılarını bir kaç hafta sürdürmüştür. Ancak Ordu mensuplarına yapılan bu hakaret ve saldırılara, Ordu'dan da, askeri savcılıklardan da, sivil savcılıklardan da hiç bir tepki gösterilmemiştir. Bu kayıtsızlık üzerine, saldırı adı, soyadı görevi bildirilerek muvazaf bir yüzbaşıya yöneltilmiş, ayrıca kendisi anarşist hareketlere hedef olarak da verilmiştir:

«Faşist KOPEK Yüzbaşı
(yazıda isim ve, soy adı ve adresi verilmiştir) alın-
(Devamı: Sa. 7, Sü. 4'de)

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.2325

İlgililer, görevliler

(Bastırılı 1. Sayfada)

da mercedes 280 marka araba vardır. Bu KAN İÇİCI KOPEGE dilkkatelerinizi çekerim.» (13 Eylül 1976)
Yine Ordu mensuplarından, Savcılıklardan bir tepki yok! Bu sefer hedef üst rütbelilerdir. Harbiye Ordu Evi inşaatını teftiş eden bir general ele alınmış, aynı zamanda da saldırı bütün üst kademe yüksek rütbelilere tevcih edilmiştir:

«Geçenlerde Paşa geldi ve bu KOPEK hemen yanımıza geldi»

«Milli Savunma Bakanlığınca yaptırılan Harbiyedeki büyük lüks yapı kimlerin parası ile ve ne için yapılıyor?. Halkımızdan toplanan bu paraları Ordu kumandanları eğlenmek ve rahat uyumak için harcıyorlar.» (Aynı dergi, 13.10.1976)

Yine hiçbir makamdan tepki yok! Bu başıboşluk ve tüm ilgililerin vurdum duymazlığından büsbütün çüretlenen grup, bu sefer asıl hedefine Ordu'ya saldırıyor:

«Rüşvetler, soygunlar Lockheed ile bitmiyor. Doğu da Kürt halkını haraca kesenler de «onurlu ordumensubu değil mi?»

«Türk Ordusu, işbirlikçi burjuvazi ve feodal toprak ağalarının sömürü ve zulüm düzenini koruyan, onların oluşturdukları ve besledikleri silahlı güçlerdir. Tüm halkımız üzerinde zulmü, işkenceyi, bastıyı uygulayan araçlardan biriydi.»

«Türk Ordusunun faşist olduğunu herkes biliyor artık.» (Aynı dergi: 25.10.1976)

Yine hiçbir makamdan tepki yok! Savcılıklardan takibat yok! Bu sefer hedef tüm Ordu'yu şahsında temsil eden ve Ordu'nun en yüksek makamına sıra gelmiş, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar saldırıya ve hakarete hedef edilmiştir:

«Faşist Sancar, faşist Tağmaç'dan, hoşalan Genel Kurmay Başkanlığına tayin edildi.»

«Faşist Sancar, 12 Mart faşist diktatörlüğünün başlıca sorumlularındandır.»

«Faşist Sancar, her vesile ile yayınladığı bildirilerde halkın özgürlüğüne olan düşmanlığı şürekli olarak ortaya koyuyor.»

«Genel Kurmay Başkanlığı sırasında emekçi halk tizerinde her türlü zulüm uygulamasının, Kürt milleti üzerindeki azgın milli zulmün, Kıbrıs işgalinin, Rum halkının çoluk çocuk kurumasının yürütülüşünde büyük bir gayretle görev yapmıştır.»

«İşçi sınıfı önderliğinde, emekçi halkın mücadelesi, Türün'leri, Tağmaç'ları, olduğu gibi, faşist Sancarı da ezerek ilerleyecektir.» (Aynı dergi: 13.12.1976)

Yüzbaşı ile başlatılan Hakaret ve saldırıların generallere, Ordu'nun üst kademelelerine, sonra da nihayet Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a varılmasına kadar, aradan 92 gün geçti Son hakaret ve saldırıdan beri de 15 gün daha geçti. Dünyanın hiçbir yerinde bir Ordu'ya karşı yönelik görülmemiş bu ağır hakaretler karşısında, bizdeki ilgililerin kayıtsızlıklarının sebebi nedir?. Siz sivil ve asker bütün savcılar ve görevliler uyuyor musunuz?. Siz bütün ilgililer her türlü vazife duygusundan ve görev anlayışından yoksun mu kesildiniz?.

Herhalde hatırlardadır. 1962 de, bir Milletvekili, Ankara'da Anadolu Kulübünde, bir sohbet sırasında, Ordu mensuplarına çirkin bir isnad savurmuştu. Orada hazır bulunan ordunun bir eski mensubu, derhal yerinden fırlamış ve bu densiz Milletvekilinin suratına iki tokat patlatmış terbiyesini vermişti. Yerinde vurulan bu tokatlar sadece bu küstaha haddini bildirmekle kalmamış onu Milletvekilliğinden de çekip gitmeye mecbur bırakmıştı.

Bu zâtın yerinde müdahalesine sebep olan hakaret sözle yapılmış ve ancak üç beş kişi tarafından iştilmişti. Yukarıya naklettiklerimizin yanında ise hafif sayılır cinstendi. Çirkin örneklerini tiksinererek naklettığımız hakaretler ise dergi sütunlarıyla yapılmakta ve binlerce kişi tarafından okunmaktadır! Takdirle andığımız bu tepkiden beri 15 yıl geçti. 15 yılda Ordu'nun bunca mensubunun kanı mı kurudu?. Kayıtsızlık, umursamazlık genç yaşlı asker emeklilerinin, küçük, büyük rütbeli tüm muvazzafın iligine mi işledi?. Nedir bu uyuşukluk?.

Bu 15 yılda, Ordu Kumandanlarına ve Ordu'nun tümüne yapılan hakaretler karşısında, resmi ilgililerin kayıtsızlığı bir tarafa, hiç değilse bu haddini bilmezlere bir çift tokat patlatacak kadar olsun basit bir tepki gösterecek kimseler de kalmadı ise, bu memleketin geleceği gerçekten tehlikede demektir.

«Tü mur diğ onu ve şairi nant O şirli bir olme non fikri o ge Pe Nam sayo Nt leyhi cüm dafa Yc onu scir için yet

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.2325