

Ve fakar dostum,

Yeniden birbirimizi buluştan sonra
sizden nknk aldığım sevilir kabeleleriniz
ve bana karşı eksilmeyen ilginiz, beni
ne denli memnun kelmiz, ne denli
sevindirmişti, bunu, size mektupla, yazı ile
ulaştırabilmek için kelime bulmak, güçtür.
Acele sevgili çocuklarımızın resimlerine ayrıca
bir sevinç duydum. Hele fotoğrafı için, hem
güzel güzel kartlar için çok teşekkür ederim.
Gönderdiğiniz paket te geldi. Buna da ayrıca
teşekkürler. Size gönderdiğim bir iki mektupta
mühtem bir şey olan kulak işitme âleti için de
yazmıştım. (O zaman, Ziyad'dan gereken kedi
alamayacağınızı biliyordum). Bu âletin ise
fiyatı yüksek olması dolayısıyla -gönderileceği
takdirde, salimen üsüle emniyetle, pakete,
benim için, eski arkadaşlarımdan olan Profesör
Dr. Besim Lümaye yollarsınız, diye de bildirmiştim.
Her ne ise. Onu, Ziyad başka bir kimseye havale
etmiş. Alınmayacağından gönderilecek izahıyla. Siz de,
Ziyad'da yakından alırsın, duyordunuz.

Mamafih benim gelmedi. Neden Liyad paraları size vererek, bunu sizin temin etmenizi sağlasınlar. Her neyse.

Siz, büyük bir nezaket olarak öte-beri bir paketi - benim yazıma dayanarak - Profesöre gönderdiniz. Ben o günlerde uğramamıştım Profesörün evine. Tabii gümrüğü kendi vermiş. Paketin, benim tavsiyemle, sizin tarafınızdan kendilerine bir kechiye olduğunu sanıyorlar. Bilesi halkı kalabalıktır. Kapesizler. Afiyet olsun, afiyet olsun onlara da. Veremmô benim esas maksadım ve esas arzum, o paket muhtevasının olduğu gibi, bulunduğu yerde, ona göndermek idi. üzüldüm. Haylıca üzüldüm. Bildiğiniz gibi, onun pek sevdiği neskafe ve bamer selamlarını alsam göndermek, selamlarınızla birlikte göndermek istemiştin. Ancak iki salım kalmıştı. Onları yolladım. Arada başka bir beklenmedik şey de oldu: Neskafe (ki yarı kutu kalmıştı), ada, kagaya uğramasın! Düştü ve size muhtevasıyla birlikte parım parca oldu. Ancak bir kısmı, ay bir kısmı, temiz olarak toplana belöli. Neylersin. Olagün şeyler.

Yapenler hepsi eyidiler. Selamlarınıza çok teşekkür ederler. Ona ise, bulunduğu yerde, kechiye, selamlarınıza ilettim. Kendisine ulaşılan

Bir Mektubun eskiden gönderildiğini düşünürüm ama bu kutunun içinde.

bu çok -met bu çok- hastalıklardan zahmet çekiyor. Elvâle geniş olarak yazarm size.

Sizden irtisâletin artık mümkün olamıyacağına, pek esef ediyorum. Liyad'ın eski kaim biraderinin vefatından dolayı. Liyad, size, onun vantarıyla yolluyormuş, learna gönderdiklerinizin mukayese bedelini; vısa, bu, artık mümkün değilmiş. Böylece, sizin paket almak kâil olamıyacak. Çok teessüf ettim ve etmekteyim. O sizin orül penkiniz, zarif antikaplarınızla gelen eski paketler. Mâmafih, zaten şimdi gümrük karsilamak ne benim için, ne onun için: mukâl.

Ancak, lağın değil (lağın, bir tarafa) elzem olan bazı şeyler, meâlâsef, çar nâ-çar kendilerini aratıyor.

Ge bunların da gümrük karsılığı, ahpaplar yardımıyla. Elvâle, her ikimizin eski halliğine.

Bilsem acaba mümkün mü? İsmi kaybetmiş istiyorum: He olmadık (ancak sizin temin edilebileceğini) bazı ufak tefek şeyler için, mesela Liyad İstanbul'da, valdenize öterse, buna karsılık olarak göndermenizi mümkün olabilebilir mi?

Yıl başı erişindeyiz. Size ve sevgili çocuklarınıza güzel günler, sağlık, neşe ve refah dilerim. Başka fotoğraflar da göndereceğinize yazıyordum, gönderirseniz, çok memnun olacağım.

Yeni yıl için bir paket de göndereceğimizi yazıyor sunuz. Binlerce teşekkür. Göndereceğiniz adresi yazıyorum: Selami Zuhri, R: Mihal Çeremeno, № 20, Çirana - Albania. Bu adresi yazıca bir tarafa koyduğunuz. Bu dostum, kelcey kalay esi kulemmişen, mädire bir dostta. Bana, şu kulundüğün durumota: hiç bir şeye kedeler etme, her ihtiyacını ben karşılayacağım diyen ve karşılamakta olan bir emsalsiz arkadaş. Malum bir şeydir ki herkes bir şey ister ve ben, littahii dosttadır, ve benim, siz yakınlarımızla ilgimi bildikleriniz için, herhangi bir istekleri belirtmedir, müküldür. Bunla beraber, tek bu adamlar ki, kendisi değil, hiç bir kimseyle, hiç bir zaman, hiç bir şey aramaz. Bilakis, sadece: neye ihtiyacın var? diye sorar. « Ya senin ne gibi sorunların var? » dediğin eksik bir şeyin var?», demişler, « Ben düşünmedim der, « Ben sizi düşünmedim » ». Çok cana yakın, güze sar karın ve iki küçük çocuğu var. Hiç olmazsa bu yıl bize paketinizde çocukları için bir kaç oyuncak ve iki üç paket şekerle lutf edebilirsiniz. Kız yaşı yedi yaşında ve oğlan en küçük yaşındadır. Berde, vaktiyle ona ve hemsirelerine, yemek pipirirker, sağan filan dokuzarken, sağ-başın koku geçmesini diye bir kaç bazar süpürge geçirilir bir kaç bonnet göndermişsiniz. Tabii, size zahmet verince, paketi şey değildi. Bir kaç tane yallatmanız, (hem bu ahşapın esine, hem ona ve hemsirelerine),

Kızı ve oğlanın fotoğraflarını da ekleyeceğim. Ayrıca, çocukların fotoğraflarını da ekleyeceğim.

hepiniz pek müteşekkirececeğiz. O gönderdiğiniz paket içinde, vaktim, ve dediğim: acaba benim vakar dostum hatırlanmıdır ki önümüzde ki ve ben o güzelim kışlık yün Bama tabanlıklarına çok muhtacım. Onun dahi, ellet, pek ihtiyacın var. Bu gibi şeyler keyifsizlik verecek bir maraflı teşkil etmese gerek. Ezcümle bu neviden ufak tefek, fakat bana çok yararlı şeyler de göndermişsiniz, vaktiyle: Güne kemimesini ve bunun kelasını önlemek için naftalin akreli (mümkün) olata da efficace solüsyonlar. Kızın esvap yakalarını ve başka lekeleri temizlemek için. İki değişik tesaflim de yollamıştınız ki her ikisi de pek lütfümlü ve pek pratik şeyler idi. Bir de size şu ilave: Şimdi, yalnızlığın icabı olarak bazı ufak tefek şeylerimi kendim yaktamak gerekiyor, hatta, bazı gömlek bile. Eski tabirle: « İnaen-aleyh-zâil: snibue dinen camıser yskama toy salımlardan (bilmen siz ne old kullanıyorsunuz bu meki salımlar için). Yeni tekrarlayacağım. Bilmen ki bunlar size mâli bir külfet verirmi? Ve bu takolarda, Ziyad karşılayabilir mi?? Ziyad, mektuplarında, hiç bir şey için merak etme! Her ne ihtiyacın varsa, bana yaz, diyor. Ve, sağ olsun, var olsun, gönderiyor da. Ama, keş

