

Zarûri bir iştar.

(Serâb-i-Ömrüm) unoanlı Küçük Şiir Kitabımın Kısacık muhâddeme sininin sonunda, her kere bir ufak hizmet verdetmiştim:

[Samîmî dostlarım dan ve talebemden bazı kimselerin alelumum felsefî ve bilhassa edebiyât meselelerine dair benden sormuş olduklara türkî türkî suallere müfassal ve mudâllel cevaplar hazırladım.... bir risâle şeklinde bastırılmıştır.] demiştüm. Sâde dostlarım dan değil, daha bir çok kişilerden, dîne, felsefeye, seâdet ve bâhi mesâdelelerine, bedbînîğe, nihâbinîğe, kendi, i'tikâduma, felsefede melekhîme.... el-hâsil dünya ve âhmete dair bir çok sualleri hâvi yığın yığın mektûplar almışım ve bu güne kadar da sahâlamışım. Bir kaç tânesini ancaz bu günlerde okumağa fırsat bulabildim; yanı otuz senen sonra!... Şimdi bu suallerin en mühimlerine bu gazete sütunlarında - açık bir lisan ile - özlu, toplu cevaplar vereceğim. Kitaplardan öğrenmiş olduğum mâ'lîmâti, kendi kazandığım esâhi fikirlerle tâshîh ve târikî edebilecek kadar ömür sîrmüs, ve izzîmeâ sîren furtunâli hayatımda çok kıymetli tecrübeler görmüş olduğum için, vereceğim cevapları o tecrübelerle^(*) de teşîid etmeye edeceğim; ya'nî hayatımlı ehemmiyyetli ve mânâlı ruknâtından da misaller getireceğim. Hatta hanâatımı isfiât için henüz basılmamış şiirlerimden de bazı parçalar atfedeceğim. İvelâ, on dokuzuncu asr ile yirminci asırın - tamâmîle mutenâhîz olan - felsefi düşüncelerine, hâsfîyyâtî ilmiyyenin nasıl ve ne kadar tâsîr ettiğini, ve bu hesâbiça, sâbîk bir akide olarak elimizde avcunuza, ne sermâye halabildiğimi benden sormuş olan üç beş kişiye birden cevap vermiş olacağım.

(*) Bu kelimenin doğrusu (tecrire) *İzâma bâkirîm.*

hökümü

Geçen asırın dehâsi bize sağlam ahîde
olarak ne miras beraktı?..

TDV İSAM

Kütüphaneleri Arşivi

No RTB-371-1b

Ben, iki asra mensûb olan adamlardan biriyim. Ömrümün ilk his-
mi, geçen asırın son otuz iki senelerini dolduran intikap saflarları arasm-
da yuvarlanarak geçti. Felsefede materializm, sırde romantism devrinin
gördüm, heyecanlarıyla yaşadım, ve her ikisini de laikıyla tetebeü'ye
ettim; bu eftiâr ve hissiyyat ile yüklü olarak uyanık bulundum
halde, [insâniyyeti bu yeni asır ufklarına tevâih eden] dönem yerini
selâmetle geçtim. Kirk seneden beridir de bu asırın - hayatı ve eftiâr
alemine - manzûz olduğu (tezebzübatı گلپار) ve en sağlam ahîdelerimizi
bile muzmalî eden mühim Kefiyyati, ve medeniyyeti sarsanı pek
korkunç ve zianhâr muhârebeleri, yaktından ta'kib etmekten - eli kolu bağlı
olarak - müşahede etmekte ömrüm tükenip gitmektedir. Çocukluk
devrimin hemen ^{onuncu} senesinden beri pek heyecanlı ve çok dirliksziz
geçen hayatımda, müstesnâ tâliümün bana bir büyük lutfu oldu. Onu
hakkıyla idrâk ve izân (ایاز) ettiğim halde size ifsâ ve itirâf etmezsem
küfrân-i ni'met olur. Hayât dedigimiz bu hengâme de beni, tâliüm,
öyle engin, korkunç, ârzalı, hattâ ucûrumlu ve tehlikeli bir tecrübe sa-
hasına sürükleşip attı ki - benim gibi [her seyi hakkıyla öğrenmek ve
eyi bilmek merâhiyla doğmuş] bir kimse için böyle bir fırsatı nâil
olmaktan büyük bir mazharîyel tasavvur edilemezdi. Anadan on ya-
şında öksüz kaldığım günden beri, bana nasîb olan eziyyetli hayatı tecrübe-
lerinin bana te'mîn (مطمئن) ettiği fâide: [her malâhadum didinerek edin-
mek azmiyle (مسیح) çalışmaya alısmak] oldu. Sonra Sonra ejice anladım
ki, hâlitic terbiyem en mühim ve ilk şartı bu imis. Bunu anlayınca ken-
dime (dustîrul amel) ittihâz ettim. Bu prensipin delâletiyle dâimâ uya-
nak bulunduğu halde muhâdderâtinin en mühim ve manâdar
cilvelorini luyuk ve kâhir (کاہر) bir merâh ile tetebeü'ederhende, günün
birinde - burdenbire bir nesne ilham ile - (felâhîl) dedigimiz uygunuz
vakâlatın en doğru manâsim keşfettim. Size değerli bir hizmet etmiş
olmak için bu fitriimi de iki söyle pek kolay anlatabileceğimden eminim.
Lâkin recâ ederim size kendi hayatından bahsetmek için boş laflarla