

Kazakistan Slaylarının hakiki çehresi
Rus Slav Millâyetçiliğidir,

Kazakistan Türkistanın geniş bir bülgesidir, Sovyet idaresi kurulunesaya kadar Kazakistanda Rus Slav nüfusu Türk nüfusunun enda biri kadardı, Çarlık ~~zamani~~ idaresi Kuzey Aafkasya ile Altın Ordunun anayurdu olan Tataristanı veyahut ~~İdil Uralı~~ slavlaştmaga kuvvet vermişti, İdil Uralda Batıhan ile Tektamış Hanın kökles- tirdiği Türk hakimiyet ruhunu ile Kuzey Aafkaslarında etuylil Rus istilasına karşı savaşmış olan Şeyh Şamilin iş bıraklığı vatan sevgisiyle din ve milli- yete bağlılığı ertadan kaldırmaya ön plana almıştı,

Maalesef ikibuçuk asır içerisinde Ruslar Moskova yakınındaki Kasım Hanlığından Ural dağlarına kadar Altın ordunun bülgesinin çehresini değiştirmişlerdi, istilanın ilk yıllarında okulları kapatılmış, subaylığı yok edilmiş, zengin toprakları ellerinden alınarak slavlara verilmiş Türk Tatar boyalarına bir ssir sonra yeni bir teklifde bulunulmuştu, Bu da Hristiyanlığı kabul etmekleri takdirde kendilerine her türlü imtiyazın verileceğini bildirmeleriydi. Çar idaresinin bu teklifi çeketkili olmuştu, Altın ordusunun arka kalmış olan zadegan sınıfıyla şeherli münevverler bu cazip teklif karşısında müslümanlıktan çıkmaya rıza göstermişlerdi. Leninin, Telbukinin, Temiryazef'in, Miçurinin, Karazinin, Seyfullimanın, Beris Fedinofum dedeleri hristiyanlaşmış, Rus dilini sile dili olarak kabuletmış ve diğer Türklerin müslümanlıktan çıkmaları için öncülük etmişlerdi,

1976 yıllarda Aziz Nesinin Türkiyeye davetettiği Semyonov adlı meşhur Rus şairi Max Petregradda değmasına rağmen Tatar asilli olduğunu, hatta Rusyadaki kimin kokunu araştırsan tatarlık çıkışmasını söylemiş bunların deliliydi, 1917 senesinde kurulan Sovyet Komunist idaresi Çarların bu slavlaştırma çabalarını dahada hızlandırmak yoluna koymuşlardır, Slavlaşma veya Ruslaşmanın en büyük engeli Müslümanlığı, Zira yüzde sekseni köylü ve cahil olan Türkler dinlerine daha çok bağlıydı, ~~o~~ Dini sebeble de evlenmeler, Ruslarla karışmalar olmuyordu, Müslümanlık ~~xxx~~ devamettikçe ve Türkler münnevver olmadıkça onları topyekun slavlaştmamanın imkanı yok gibi görünüyordu, Bunun sebebiyledir ki Sovyet idaresi kurulur kurulmaz, Din insanlığın Afgonudur, parolası yayılışa

başlandı. Arkaşından dailer yasak edildi. Sonra da Allahsızlık teşkilatları kuruldu, ilk okuldan itibaren bütün çocuk ve gençlerin cebine allahsızlık vesikalar sekuldu. Toplantılar yapıldı. Parti teşkilatından propagandasılar gelenek konferanslar vererek filmler gösterdiler. Aynı zamanda kurulan cumhuriyetlerde okullar açarak tarih, edebiyat ve parti tarihi müfredatlarına milliyetsizlik, Allahsızlık ve dimsizlik konuları konulmaya başlandı. Şairler şiirlerinde hikayeler hikayelerinde, Romançılarda Romanlarında bu mefkureyi savunmaya keyuldular. Maksad Türklerin Ruslaşmaları için olan din ve Türkük Ruhunu yoketmek. Fakat yıllar geçtikçe yetisen Türkasilli münevverler bunu anlıdilar. Seyyet veyahut Kremlin'in Nezminca komunist seklen milli ideoloji dediği ve kıkıldırma istedigi gayenin Rusluğu Türkillerinde yarmaktı. Çünkü bir Rusun asırı milli-yetçiliği suç sayılmadığı halde, bir Türkasilliının diline ve geleneklerine bağlılığı Irkçılık, Turancılık sayilarak sır günlerde ölüme mahkum ediliyordu. Hele Kazakistan'a başlayan Rus geçi Kazakları aynı zamanda bütün Türkasilliları dehşetlendirdi. 1940 senesine kadar Beş Türk cumhuriyetinden Kazakistan'da Rus nüfusunu yüzde altmış çıkarırken, Türk nüfusunu azınlığa düşürmüştü. Böyle giderse Kazakistan'ın elden gidiyordu. Zira Kazak Türkçesi Ruscanın karşısına ikinci lisan haline gelmişti. Türkçemin kenuşulmadığı yerler ise Türk yurdunu elamazdı.

Bunlar Türk milli ruhuun gelişmesine sebeb oldu. Yetisen münevverlik vatanlarını nasil Türk tutacaklarının yollarını aradılar. İlk kurtuluş yolunun nüfusca çoğalma olasığını düşündüler ve buna hiz verdiler. Sayanı takdirdirki etuz sene içinde Türk ahalisinin çok çecuk yapması, Kazakistan'da nüfusu Türküğün lehine değiştirdi. Türkler son sayımlara göre yüzde altmış, altmış beş olurken, çecuk yapmayı sevmeyen bir iki çecukla yetinen ruslar azınlığa düştüler. Gün geçtikçe artan Türkasilli münevverler, arkeologlar kurulan filmler akademisinin araştırmacıları dedelerinden kalan eserleri bularak müzeleri doldurdular. Ders kitaplarında dedelerinin kültüre ve ilime Ruslardan üstün olduğu görünmeye başladı ve böylece bir Türkük gururu kendi gösterdi. "Kazakstan Kardeşleri" Cümlesi, Kremlin'i giydirdi. Bu un etkisiyle Gerbaçef iktidarı buradan ürkmete başladı. Bu milli Ruhun suçlusunu ise Din muhammed Kunayef ile kardeşi Aşker bey de buldu ve onların tasviyesiyle yerlerine getirilen Rus asillilerin baskısı ve mezalimiyle Ruslaştırmayı tamamlamak istediler. On plana aldı.

Kazakistan ve diğer Türk yurtlarındaki ~~sunum~~ herbaçev tasviyesinin sebepleri buraya dayanmaktadır. Aşırı Rus, Ermeni, Gürcü milliyetsizliği Türkleri uyararak vatanlarına sahip olmak şurunu geliştirdi. M. Gökcemalı, C. Ertürk,

Kremlinde yeni bir Gürcü Saltanatı

Komunist Çarıçesi ise Türk Tatar güzeli sayın Reise-Raise Hanım,

Basınılmızda şimdije kadar değerlendirilmeyen bir konuyu dile getirdim. Başlığın son cümlesini Reise Hanım oluşturuyorum. Evet bu çıkış yanaklı çekik ~~gülüm~~ ve karagezli Hanım, Görbaçevin fakulte sıralarında gönüldündüğü Tatar asilli Felsefe Öğrencisi bizim seyumuzdan bir güzeldir. Yani Sovyetler Birliğinin idaresini üstlenen, Dünyayı günümüzün atem silahlarıyla tehdid eden Görbaçef bizim milli damadımızdır.

Leninin ölümünden sonra Sovyetler Birliğinin idaresi Çuğasivilili adlı bir Gürcünün eline geçmişti. Bu sert karakterinden dolayı kendisine çelik anlamsına Stalin, lagabılı takılan kişi bir gürcü ruhani ailesinin çocuğuydu, erta tahsilli di. Fakat zeki ve çevresindeki ^{left} kullanı bilen bir özelliğin sahibiydi. Tretski gibi bir devi devirmiş ve Rusyadan uzaklaşmıştı. Kendisine karşı koysacak bütün yüksek Rus münevverliğini, generalleri, kurmayları imha etti. Çavuşları general makamına getirerek onların eliyle günümüzün imha gücü arttıkça artmış olan Kızıl ordunun temelini atmıştı. Bakanlık makamına getirdiklerinin hiçbir yüksek təhsilli deyildi, ^{ve} ihtisas, teknik adamlar bunların idaresine verilmişti. Denen devlet çarkının temelini acımasızlık teşkilediyordu. Kerku açılışı, sefaleti acımasızlığı, keleliği, refah ve sensuz hürriyet olarak söyletiyordu. Elli milyon ve içerisinde milyonlarca münevver bulunan kölelerin, sibirya yoluclarının imha kamplarındaki talihsizlerin hatıraları hala dilden dile delaşmak tadir. Bünden dolayıdır ki Ölümünden sonra Rus asıllı münevverler ve komunist partisinin yüksek mensupları tarafından lanetlenerek ismi zelimler arasında şadedilmeye başlandı. Beykelleri yıkıldı, adı verilmiş olan şehir ve yerlerin isimleri değiştirildi. Krusçef ise en yetkili, anti mensubu olarak hakkında kitap bile yazdı.

Stalinden sonra komunist partisinin en yüksek makamı olan genel sekreterliğe gelen Krusçefin teklifiyle Politbüro, Başbakanlık, Parti Genel sekreterline ve bakanlıklara Rus Slav asıllı olmayanların getirilmemesi kanunlaştırıldı. Bu kanun sonunda Gürcüler, Ermeniler, Yahudiler Parti ve devlet makamlarından uzaklaştırıldılar. Sovyetlerdeki beş Türk Gümhuriyetinden ise kimse ne politbüroda nede seyyet bakanlığında vardı. Stalin Türk asıllılara devlet makamlarının yollarını kapatmıştı. Hatta Türk bölgelerindeki idarecilerin çago Türk olmayılardı.

Fakat Kremlin artık Dünya hakimiyeti için savşıyordu. Dünyanın büyük bir kısmını ise müslüman milletler teşkilediyordu. Onları avlamak gerekiyordu.

Bundan dolaydırdı ki

Türkasılı

Brejnev ve Andreopof zamanlarında Kremlinde Felitbur'da bir asıl üye, ikide yedek üye arzılandametti. Asıl üye Din muhammed Kunayef, Yedek üyeleri ise Reşidof ve Haydar Aliyef'di.

Türk asillilerin Üst makamlara getirilmesi, hatta Haydar Aliyef'in

Başbakan yardımcısı olması, yapıcılığıyla da Batı dünyasında adından bahsettiğimiz eserlerde dikkat çekiciydi, Kremlin Müslümanlık dünyasını efsunlamak için bunları yem olarak kullanıyordu. Hatta Andreopof ölümden önce Felitbur'da yedek üyesi Haydar Aliyef'in Genel sekreterliğinden bahsedildiğinde, İngiliz ve Amerikan hariciyeleri:

-Slav asilli olmadığından Parti Genel sekreterliğine getirilmeyince, diye basına açıklama yapmışlardı. Ve söyledikleri hakikat oluyordu, Komunist Partisi

Birinci sekreterliğine Mihail Gorbacov getirildi. Gorbacov Gürcü bir anne ile yine melez olan bir rus babanın ~~şerefi~~ Annesi ona kendi seyu olan Gürcülüğü asılamış ve Stalinin Gürcü olarak Rusya'ya Rus asilli ~~minimi~~ birisinden daha çok hizmet ettiğini söylemiştir. Doğu Avrupayı Berlin'in batısına kadar Rusya bağlayan Stalindi. Garlar bile Rus hududunu bu kadar ileri getürmemişlerdi. Gorbacov bu etkinin altında büydü. Komünist ideolojisini Rus Gürcü işbirliğinin diğer milletlerin üzerindeki hakimiyetinde kullanmayı kendisine mefkure olarak seçti. Bunun sebebiyledirki Genel sekreter olur olmaz adı sanı bilinmeyen Gürcü Şevardnadzeyi ~~fiş~~ işleri Bakanlığımıza getirdi. Gürcü hakimiyeti ~~şirket~~ yeniden kurulmuş oldu, Gorbacov kendisinden önceki Rus asillilerin Rus çizgisindeki Türk müslüman asillilara tanıklıkları geçici imtiyazı Kazakistan'a yaptığı baskı ve tasviye ile gösterdi.

Fakat en teresan olan, birlikte ekุดukları üniversitede tanıştığı ~~Felsefe~~ ve evlendisi,

öğrencisi Tatar güzeli Reise (Raise) Hanının eşinin üzerinde etkili olmaması ve komünistliğin eşitlik kandırmacasının kendi soyundan olanlara da tatbikini istememesidir. ~~İlk~~ ~~geçici bir~~ olaydır. Bir Gürcü kadını oğluna Gürcülüğü gurur olarak verirken, Türkasılı bir eş, ona kanını veren millete eşitlik istemek gerekini duymuyor, Zaten bu, dört ^{yüz} seneden beri Ruslara kanvermiş olan Türk Tatarlarının en büyük kusurları olmuştu. Hristiyanlaşmış Tatar olan en büyük komünist ~~benin~~ bile milletini korumamıştı.

Tarihimizi incelerken, bu hatamızın bizlere neye mal olduğunu ^{iran'da} gerekçeyle üzülmemek elden gelmiyor. İsrada, Balkanlarda, Arap yarımadada ~~adasında~~ kimlere kan vermedik. İran'daki bugünkü idarenin yüzde sekseni Türkasılı deyil mi? İşte bizdeki insi hastalık.

Mahmut Cahangirov C. Erteğore