

Usulü :  
Aksak

KÜRDİLİ HİCAZKAR  
ŞARKI  
(Mendil elimde)

Güfte : Hüseyin Siyret  
Beste : Dr. Alâeddin Yavaşça  
İst. Sultanahmet, 1953

TDV İSAM  
Kütüphanesi Arşivi  
No KB 1737

Aranagme

Mendile lim de gitti-gin ak-sam selâm-la-dim  
selâm-la-dim

Bak-dim u-zak u-faklara Ar-kan-dan ağ-la-dim  
ağ-la-dim. "SAZ.."

Bak-dim u-zak u-fuk-la-ra ar-kan-dan ağ-la-dim  
-dim ağ-la-dim Gönlüm gözüüm

veda i ni-gâ-hin-la dop-do-lu dop-do-lu  
Gönlüm gö-züm

veda i ni-gâ-hin-la dop-do-lu dop-do-lu  
Herak-sam üs-tü bek-li-yo-rum

Git-ti-gin yo-lu git-di-gin yo-lu. "SAZ.."  
Herak-sam üs-tü bek-liye-rum git-di-gin yo-lu git-

di-gin yo-lu (son)

Mendil elimde gittiğin akşam selamladım,  
Baktım uzak ufuklara, arkandan ağladım,

Gönlüm gözüüm veda i nigâhınla dop dolu,  
Her akşam üstü bekliyorum, gittiğin yolu.

TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI YAYINLARI SAYI: 10



KB /378

Beyoğlu, İstiklal Caddesi No: 65 FULYA

Dr. ALÂEDDİN YAVAŞÇA

Foto STİL - Beyoğlu

# TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI SAYI: 10

Ses Sanatkârı Dr. ALÂEDDİN YAVAŞÇA Külliyatı Sayı: 1



Ses Sanatkârı Dr.

Kemal BATANAY  
Naime BATANAY

G clef |  
**ALÂEDDİN**  
 G clef |  
**YAVAŞÇA**

**Sayın Musiki Sevenler!**

Sizlerden aldığım mektuplardan bir çoğunda, abone şartlarımız sorulmaktadır. Yayınlarımızın gerek muntazam ve gerekse sizlere daha ucuz elinize geçmesi için her türlü tedbirler alınmak üzeredir. 13. sayımızda abone şartlarını zikredeceğiz.

Bazı okuyucularımızın, değişen yeni adreslerini bildirmesini, ödemeli istiyenlerin vaktinde P. T. T. den fasiküllerimizi almasını rica eder, saygılarımı sunarım.

Rahmi KALAYCIOĞLU

**Sayın Şair ve Güttecilerin  
DİKKATİNE!**

Türk Musikisi Bestekârları Külliyatı adı altında yayınladığımız bu mütavazi fasiküllerimde, çıkacak bestelere ait güftelerinde, gerek imlâ ve manâ gerekse sahibi bakımından doğru olmasını arzu etmekteyiz. Bu sebeple hatâlar ikaz edildiği takdirde, güfte davâsının halline de bir hizmetimiz dokunacağından, kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Adres bildirildiği takdirde, güfte sahiplerine, kendi şiirlerinin yayınlandığı sayılardan birer adet muntazaman gönderilecektir.

Saygılarımızla..

**TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI  
KÜLLİYATI****YENİ NEŞRIYAT  
DEĞERLİ BİR ESER "TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI"**

**Yazar: A. Parmaksizoğlu**

Arkadaşımız Rahmi Kalaycıoğlu son günlerde kısır görünen meslekî neşriyat sahasına, yeni eserleriyle büyük bir canlılık verdi. «Türk Musikisi Bestekârları Külliyatı» serisi müzik sahasında hissedilen büyük boşluğu hakikaten dolduracak kıymette görülmektedir.

Rahmi Kalaycıoğlu, İstanbul Radyosunda senelerce vazife gördükten sonra oradan geçen bütün alaturka müzik besteci ve sanatkârlarının şahsiyetlerine nüfuz edecek imkânları sağlamış, müzik sahasında ki kıymet ve kaabiliyetlerini etüd etmek fırsatını bulmuştur. «Türk Musikisi Bestekârları Külliyatı» işte, bu uzun incelemelerin ve sanatkârlarla tesis edilen sanat ortaklığının ortaya koyduğu, hususiyetlerle dolu bir eserdir.

Kalaycıoğlu maddî ve manevi birçok fedakârlıkları icabettirecek olan neşriyatın gayesi hakkında serinin ikinci kitabında şunları söylemektedir:

«Bu seriyi hazırlar ve neşrederken başlıca iki gayemiz var.

Senelerdenberi okunmakta ve çalışmakta olan herhangi bir Türk Musikisi eserinin bestekârı tarafından nasıl bestelendiğini, keza; nasıl okunup çalındığını tesbit etmek, gayet sahib notalarıyla Türk Musikisi arşivine doğduğu ve olduğu gibi intikal ettirmek.

Gerek amatör, gerek profesyonel, bu eserleri okuyup çalışacak sanatkârları ve müzikseverleri, doğru ve muntazam, aynı zamanda zengin bir Türk Musikisi kütüphanesine sahip kılmak»

Müellifin iki madde halinde izah ettiği gayeler haddi zatında musiki sahasında yillardan beri duyulan ve bir türlü doldurulamayan boşlukları ortaya koymaktadır.

Bu kadar kuvvetli teşhisten sonra Kalaycıoğlu'nun derde deva olmağa çalışacağından şüphe etmemek lâzımdır ... Nitekim, serinin ilk iki eseri Refik Fersan'a ve Mustafa Nafiz Irmak'a ait kitaplar bu hususta büyük ümitler vermektedir.

Tevzi yeri: İstiklâl caddesi No: 65 zemin kat -  
Beyoğlu - İstanbul

**TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI YAYINLARI**

DERLEYEN	:	Rahmi Kalaycıoğlu
YAYINLAYAN	:	Nazire Kalaycıoğlu
İDARI İŞLER	:	Dündar Açıkalın
SATIŞ YERİ	:	Beyoğlu, İstiklâl cad. 65

NOTALARI YAZAN	:	Ziya Akyigit
FOTOĞRAFLAR	:	Foto Stil - Beyoğlu
KLİŞELER	:	Kenan Özic (RENK)
BASIMEVİ	:	Hüsnütabiat

## TÜRK MUSİKİSİ BESTEKÂRLARI KÜLLİYATI SAYI: 10

Ses sanatkârı Dr. ALÂEDDİN YAVAŞÇA Külliyatı Sayı: 1



## İÇİNDEKİLER

1 — Hicazkâr	Şarkı	Şen gözlerinle	Sükrü Öncel
2 — Hicaz	»	Ne günah etse	Dr. Rahmi Duman
3 — Rast	»	Yaksan bile sen gönlümü	Mustafa Nafiz Irmak
4 — Hüseyinî	»	Gülen gözlerini	Dr. Alâeddin Yavaşça
5 — Hicaz	»	Ümitsiz bir aşka düştüm	»     »     »
6 — Nihavend	»	Sağlarını yüzüne dökerek	»     »     »
7 — Hicaz Zirgüle	»	Boğaziçi	»     »     »
8 — Evcâre	»	Her an beni çekmekte	Dr. Rahmi Duman
9 — Şehnaz	»	Saklı ya mey sun ki	Fatih Sultan Mehmet
10 — Nihavend	»	Hasta ruhum	Nezihe Becerikli
11 — Kürdili hicazkâr	»	Mendil elimde	Hüseyin Siyret
12 — Muhayyer	»	Rüzgâr kırdı dalımı	Fuat Edip Baksı
13 — Nihavend	»	Gönlümün bülbülüüsün	Dr. Alâeddin Yavaşça
14 — Hicaz	»	Nerde o günler nerde	»     »     »

*Yukarıda bulunan 14 adet besteminin notaları, tarajından  
taklit olunarak bestesine misaade olundu.*

5. I. 1960

*Dr. Yavaşça.*

İSTANBUL — 1960

Her Hakkı Mahfuzdur.

Eslâfın devrimiye intikâl edebilmis eserleri, elde edilen mehâza  
göre tenevii gösterecek şekilde asundan in hîraf etmîstir. Her mü-  
siki mîntesibi kendindeki çeklin doğruluğunu iddia eder durur.  
Zararın merâinden sonilesse kârdır diyerek, hisolmazsa zama-  
cımızda yaşayan veya ufoluının ügorinden çok fegmenîq  
olan bestekârların eserlerinin istikhâle doğru ne emin qetil  
de intikâli için gerekli tedbir, taksatunca ilk defa geniç  
çopta Rahmi Kalaycıoğlu'nun bu hâyle tespîhi sayesin  
de bir nebze olsun alımmıştır. Bu yorumu ke ypratice yolda-  
kendisine muwaffâtiyeler temenni ederim.

5 I . 960

*Dr. Yavaşça*

ONSÖZ, BESTEKÂRIN KENDİ EL YAZI VE İMZASIDIR.

## KISA HÂL TERÇÜMESİ

Kıymetli ses sanatkârı ve genç Bestekâr Dr. Alâeddin Yavaşça, Mart 1927 yılında Kiliç'te doğdu. İlk ve Orta okul tâhsillerini Kiliç'te ikmal etti. Lise tâhsiline leylî olarak Konya'da başladığ ise de, Konya'nın meşhur soğugündan kendini koruyamadığından, ilk yıl plörözi ve peritonit gibi rahatsızlıklar sebebiyle iki yıl tâhsiline ara verdikten sonra, İstanbul'a giderek İstanbul Erkek lisesinin iki ve üçüncü sınıflarını okudu, çok sevdigi ve ocak tabir ettiği ve talebeliğinin en tatlı hatırlarını geçirdiği bu liseden mezun oldu. Yüksek tâhsilini ise tip mevzuunda yapmak istiyordu. Netekim, İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesine imtihanla girerek, muntazam bir çalışma ve devamlı, sene kaybetmeksiz, 1950-51 senesinde fakülteden doktor olarak mezun oldu. Fakülteden mezun olur olmaz, çok hürmet ettiği kıymetli Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil, kadın ve doğum hastalıkları ihtisasi yaptırmak üzere, kendisini yanına asistan aldı. 1954-1955 senesinde çalışmalarının semeresini, nisaiye mütehassisi olarak elde eden kıymetli genç Bestekâr Dr. Alâeddin Yavaşça, vatani vazifesini yapmak üzere Ankara'da Yedek subay okuluna giderek, öğrenim devresini Ankara'da, kîta hizmetini de, İstanbul'da Kasımpaşa Deniz Hastahanesinde yaptı. Terhisî müteakip, Beyoğlu İlk Yardım hastahanesi Nisaiye mütehassisi olarak vazife ifa ederken, aynı zamanda, serbest çalışmayı da

ihmal etmedi, Taksim'de tesis ettiği muayenehanesinde 3-4 senedenberi muntazam hastalarını kabul etmekte ve gereken alâka ve ihtimami göstererek, hastalarına faydalı olımıya çalışmaktadır. Bu meslek sahası dışında, kendisine büyük bir şöhret sağıyan diğer uğraşma mevzuu müsiki olmuştur. Musikiye temayülü çocukluk yaşlarında başlamıştır. Hattâ, doğumunu takip eden aylarda, huysuzluk ettiği sırada gramafona konan bir plâk sayesinde sustuğunu büyüklerinden, işitmıştır. Keza, 5-6 yaşlarında iken iki defa dinlediği bir şarkıyı plâkla birlikte söylemeye başladığını kendisi hatırlamaktadır. O tarihlerde, komşularından kanun çalan Naime isminden olgun bir hanîmefendi evlerine gelir, ve Alâeddin Yavaşça'ya o günlerin meşhur şarkılardan (Fikrimin ince gülü) adlı şarkıyı sık sık okutur ve Alâeddin Yavaşça'yi çağırırken hep, Fikrimin ince gülü diye hitap ederdi. Çocukluğunda, sık sık dinlediği merhum Tanburî Cemil Beyin seri halindeki plâkları ile, Üstâd Münir Nurettin Selçuk'un klasik eserlerinin nağmeleri kendisine büyük bir musiki zevki veriyordu. Esasen, ailede, babasının tatlı sesiyle okuduğu Kur'anı Kerim ile ablasının ud dersleri meşkinin, keza, Şevki ağabeyisinin güzel olan sesiyle, kardeşine meşk hususunda önyak olması, Alâeddin Yavaşça'nın musiki ders ve zevkini bu sıralarda yuvasında elde etmesine yardım etmiştir. (Devamı: 19 ncu sayfada)