

Ben, yeganelerin, Feim ve
tozunların ellerinizden
öperiz.

Hürmetkârımız
Cebrar Ertürk.

Buğasesi temsil ederek
benim gibi acı duyulara
verebilirsiniz.
Saygılar.

311

Şelale Matbaacılık Ltd. Şti.
Cihan Sok. No: 10 Tel: 30 83 51 Sıhhiye-ANKARA



15.2.1991

Pek Saygıdeğer Ziya bey

Göktandır Sesinizi işitmedik. Kulakların kasret deyince,
inşallah sağlık afiyettesiniz. Vatandaş felaketlerle
dolmuş manzarası elli seneden beri Türklük için hiçbir cefa gele
miş beni yine kederlendirmiştir. Sen devletimizi bile savunma
maktayız. 1938 senesinde Atatürk'ün vefatından sonra
Cumhuriyet Başkanlığına gelen İsmet Paşa'nın Türk (ve devlet Ata
Türk'ün devlet felsefesi yaptığı) Milliyetçiliğini vurdurması,
yasadışı, ırkçılık, Turancılık la dağalaması 53 senede
Türk milli münevverliğini silip süpürmüştür. Ülkümüz ideal
siz, kosmopolit bir münevverlikle yetişmiştir. Kendi milli
meritlerini değerlendiremeyen, milliyetinden gurur duymayan,
bir münevverlik ve bunların vasfını taşıyan idareciler
yetişmiştir. Kürtlerin şımarıp küstahlaşmasına karşı, Türk mil
letinin aedirmemesi, istikbalimizin parlak olmasına
göstermektedir. Bu duygular içinde Özalın Kürtçeye serbesti
isteyişinin neler yapabileceğini dile getiren bir yasa kalem
aldım. Beğeneceğinizi tahmin ederim. Dikkat buyurunuz
bu yasa, Türkiye dışında dağınık, yollarca kendisine yabancı
görüyle bakılmış bir felakete de taraftardan yaralanmıştır.

Yatanlar

Son günlerde ~~Cumhur~~ ~~Başkanının~~ Kürtçenin serbest bırakılması teklifi insanın kafasını allak bullak ediyor, Zira bu teklif Türkiyenin parçalanmasının ilk adımı demektir.

Zaten Kürtlerin kürtçe konuşması hiçbir yerde yasaklanmış deyildir, Cumhur Başkanının bu teklifi başka bir mana taşımaktadır,

Biz yalnız Kürtlere değil, bin seneden beri idaremizde bulunan bütün Türk olmayanların diline, dinine, gelenek göreneğine, ibadethanesine, okuluna, münevver yetiştirmesine yasak koymamışız.

Bin seneden beri içimizde müslüman azınlık olarak yaşayan 1950 senesine kadar sayıları bir milyonu bulmayan kürtleri ise Türk asıllı kabüledenerek bütün haklarımızı ortak kılmışız. Ağır çöğalmalarında sakınca görmemişiz, Memleketin her tarafında olduğu gibi Kürtlerin yoğunluk oldukları bölgelere de okullar açarak onların yetişmesi için elimizden geleni yapmışız, Hatta yetişecek münevverlerin Türk şaasetini takdir ederek dilbirliğine gideceklerini sanmışız, Hatta yetişecek münevverlerin Türklükle gurur duyacaklarını düşünmüşüz, Hatta Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürke bile bu telkini yapmışlar.

sayıları birkaç yüzbin olan kürtçe konuşanlar cahilliklerinden kürtçeyi tutuyorlar, Bunlar münevver olduktan sonra Türklüğün ayrılmayacak parçası olacaklar, Bundan dolayı da Türk bölgelerinden farklı olarak Kürt bölgelerine de her dereceden okul açarak yetiştirmelerine önem verilmiştir. Fakat devlet adanlarımız eskilerden ders almamışlar. Biz bin seneden beri içimizdeki Türk olmayanlara her türlü müsamahayı göstermişiz. Bize düşmanlık duyduklarını bildiğimiz halde dinlerine, dillerine, kiliselerine, okullarına, münevver yetiştirmelerine yasak koymamışız, Bunlardan yetişenek münevverlerin dış düşmanlarla birleşerek bizi içten çökerteceklerini ve çökerttiklerini düşünmemişiz. Bin sene içinde yaptığımız merhamet abdallığını özellikle 1938 senesinde Atatürkün vefatından sonra yapmağa devam etmişiz.

Kurduğu devletinde kendi dil, din, gelenek ve göreneğini hakim kılmayan ve bunu devlet felsefesi yapmayan bir devletin idari sisteminin devlet ve millete hiyanet edeceğini ve eski devletlerimize ettiğini düşünmemişiz, insansöverlik ve merhametin bize ~~yaptığı~~ getirdiği felaketi kimse düşünmemiştir. ^{yabancıyı korumak} bu milli ~~asalet~~ asalet değil aksine abdallıktır, istikbal için tehlikedir.

Devlet ve milletin lehine olmayan merhametin hiyanet olduğunu, felaketlerden ders alarak değerlendirmemişiz.

Türkün kanıyla Çin hududundan Boğaz içine kadar büyük bir imparatorluk kurmuş olan Selçukluların devletin dilini bile Türkçe yapmamaları, üçyüz sene Türkçe okul açarak münevver yetiştirmeleri, Osmanlıların Türküsaraydan uzak tutmaları, devşirmelere daha fazla değer vererek devleti onların eliyle idare etmeleri, milli hiyanetten başka birşey deyildir.

İran Azerbaycanındaki 25 milyon Türkün hala farslaşmaya zorlandıkları bunun asıl delilidir. Arnavutlukta, Bosna'da, Mısır'da, Suriye'de Hicaz'da ~~Tunus~~ Tunus'da yirmi milyon Türkün milliyetini kaybederek Türklükten çıkmaları bu abdallığın sebebiyledir, Osmanlı devletinin, devlet hududları içindeki Ruma, Ermeniye, Bulgara, Yunanlıya, Romane, Sırba ağır hürriyet vererek servete kondurması, milli münevverlik yetiştirerek kendisini içten vurmasını imkan sağlaması, idari akılsızlığın en büyüğü olmuştur, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde devlete düşmanlık besleyen milletler çoğalırken, devletin sahibi millet ise bir taraftan fakri zaruret içinde cehen-nemi yaşıyor, eli silah tutanlar ise cepheden cepheye koşturularak içteki düşmanın servet ve refahı için öldürülüyordu.

Atatürkten sonra biz yine bu hale geldik, Devletin başındakiler Türk milli duygusuna vurdular, Atatürk devrinde yetişen milli münevverliği yokettiler, ^çüküsüz, idealsız bir devir başladı. Kendilerini kürt olarak gören Kürtlere zorla siz Türksünüz ve bizim bütün haklarınıza ortakısınız dendi, En yüksek idari makamlara getirildiler.

Biz İstikbali düşünmeyen bir milletiz. Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu devletlerinin devlet teşekkülünü insan inceleyen, şaşırıp kalıyor, Ticaret, servet, verimli topraklar, sanat türk olmayanlara verilmiş, Askere alınarak cepheleerde eritilmemişler, çöğalmalarında ve düşman münevver yetiştirme-lerinden endişe edilmemiş, ^{bir} Türkü Balkanlardan tutmuş Anadolu içinde ve Afrika ve Arap çöllerinde gayri türklerin hizmetçisi yapmışlar, sonra da biz Türk devletiyiz demişler.

Hayır, yukarıda kullandığım son cümlede yanlışdır, Göktürklerden sonra kurulan Türk devletlerinin hiçbirisi Türk adını kullanmamıştır. Kurulan devletler, devleti kuran kabilenin adını taşımıştır, Birlik yaratacak, Türk adından hepsi kaçmışın acınacak taraf şuki, devlet ^{onu kuran} kendi kabilesini bile himaye etmemiştir.

Bundan altmışsene önceki Anadoluyu düşünelim, Her taraf enkaz halindeydi, Türk olanlar ~~palı~~ Pılı partı ve fakri zaruret içindeydi. Bunuydu Türk devleti? Türkü savunmayan, devletinde hakim kılmayan

Ermeninin, Rumu, kapında hizmetçi durumuna getiren devlet Türk devleti olur muydu? Aşağı yukarı biz bugünde bu felaketten kurtulmuş deyiliz, İçimizdeki Ermeni, Rumu, Suryaniyi bırakalım, münevver yaptığımız buldukları bölgeleri kalkındırmak için Türkün alın terini harcadığımız Kürtçe konuşanlar, idaremizi bile kendilerine teslimettiğimiz halde devleti ~~parçalamak~~ parçalamak için açık mücadeleye başlamışlar, İki sene önce Başbakanlığı sırasında bugünkü Cümhur Başkanımız: (Benim damarında Kürt kanı akıyor) derken yüksek münevver olarak ne söyleyeceğimizi şaşırmaştı. Bugünde Cümhur Başkanı olan bu saygıdeğer kişi Kürtçenin serbest bırakılmasını, Bakanlar kurulunda karara bağlatıyor ve Kabülü için Meclise sevk ediyor. Cümhur Başkanının bu teklifi ilerde Kürtçe okullar açılsın, yayınlar yapılsın, teklifi demektir, Aynı zamanda Türkçenin yanında Kürtçenin resmi dil olarak kabüledilmesini hedef almaktadır, Bundan cesaret almış olacağı, Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz:

- Siz Türkler Orta Asyadan gelmişsiniz, Anadolu bizim vatanımızdır, demekte ve TBMM de Anadolunun Türkün vatani olmadığını söylemektedir, Kendisini Kürt olarak gören ve Anadolunun Türklerin deyilde Kürtlerin vatani olduğunu söyleyen bu milletvekili

vekilî ile bizi Anadoludan atmak isteyen ve Kurtuluş savaşı sırasında Ankara yakınlarına kadar gelen Yunanlıların, bizden doğu Anadoluyu isteyen Ermenilerin, Hatay sınırları içinde gösteren Suriyelilerin ne farkı vardır? Onları düşman iken, bu da TBMM de z
bağırarak üzüzün üzerindeki Türk milletvekilinin önünde Yunan ve Ermeni ağzıyla konuşan iç düşmandır,
Nurettin Yılmazın dışında Devlet Bakanı N. Kamuran İnanın Bakanlar Kurulunda Cemil Çiçek'e karşı söyledikleri Kürtçenin muhakkak serbest bırakılması gerektiğini bağırarak, hatta tehdit ederek Cemil Çiçek'i faşistlikle suçlayarak ağız kullandığı (Ben de Kürdüm dediği (Anasının Ermeni olduğunu söyleniyor)
TBMM nin ne durumda olduğunu ası hakikatlerle ortaya koyuyor ,

-Ben kürdüm on milyon kürdün dilinin serbest bırakılmasını istemek hakkındır, demek bir Türkiye Cumhuriyeti Bakanının sözleriye, ne durumda olduğumuzu söylemeye, açıklanacağı gerek yok .

Kamuran İnanın bu tehdit şeklindeki sözlerine sadece Özgat Milletvekili Cemil Çiçek'in karşı koyması, diğer bakanların seslerini çıkarmaması ise çok acıdır. Kamuran İnan, Nurettin Yılmaz ve benzerlerinin kürtlük duygusu kadar bu vatanın/sahibi bakanlarda Türklük duygusu yok mu? yektur, diyecek olan hata yapar mı?

Eğer TBMM si Türk devletinin, Türk milletinin Meclisi ise, neden bunların dokunulmazlıkları kaldırılmıyor? Neden bunlar adalet önüne çıkarılarak hüküm giymiyorlar? Yedi sene önce Raşvet aldı diye İsmail Özdağların dokunulmazlığını kaldıran ve mahkum ettiren milletvekilleri bugün nerede? Kimin hatırı için İsmail Özdağları mahkum ettirmişlerdi ve bugün kimin hatırı için Kamuran İnsanlara, Nurettin Gülmezlere, Mehmet Ali Erenlere kanunları tatbik ettirmiyorlar?

Kendilerini kürt olarak gören milletvekillerinin TBMM de Çanakkalede yatan şehitlerin yüzde ellisinin kürtler olduğunu söylemesine karşı, 1915 sonesinde Kürtlerin sayısının yarım milyon bile olmadığını ve Kürtlerin asker bile alınmadığını 6 yıllarda bugün Kürtçülüğün ve devlet düşmanlığının merkezi haline gelmiş, subaylarımızı, erlerimizi şehid eden Kürt eşkiyasının sahiplendiği yerlerin hepsinin Karakoyunlu, Akkoyunlu Afşar, Bayat Genger Türk Kabilelerinden kabilelerinden ibaret olduğunu haykıracak milletvekilleri ölmüşler mi? Türk tarihçilerinin üzerine ölü toprağını serpilmiş?

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına:
Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür, maddesini koyacaksınız.

Kürt, Arap dışında, lozanda azınlık hakkı almış olan Ermeniye Ruma Suryaniye bile Türk diycek ve Türkün ^{bir soy olduğunu} soy hakkını inkar etmekle birlikte, Türkün intiyaz hakkını da bunlara peşkeş çekeceksin, sonra da kalkarak ben Türk deyil Kürdüm, dilime hürriyet verecek, okul açmama, yayın yapmama, yani Türk devletini parçalamama müsaade edeceksin diyeceksin, hende bu teklif bizzat Cümhur Başkanı olan bir zat tarafından yapılacaktır.

Aynı zamanda Cümhur Başkanının teklifinden

cesaret alan Bakan Kamuran İnan, Millet vekili

Nurettin Yılmaz Bakanlar kurulu toplantısında ve

Millet Meclisinde :

- Bizler on milyon, yirmi milyon kürdüz, diyecek ve hatta milletvekili hain :

Siz orta Asyadan gelmişsiniz, Anadolu bizim vatanımızdır diyecek, ve kinse Bakan olan zatla milletvekili

olan çok sayıda kişinin Anayasayı ihlal ettiklerinde den bahsederek, Türklüğü ve devleti, aynı zamanda

yemin ettikleri vatanın bugünküünü savunmayacakları.

Bunlar inanılmayacak olaylardır ve dünyanın hiçbir

devlet ve Meclisinde raslanılmayacak bir faciadır.

Biz Anayasayı ihlal etti bahanesiyle, Türkiyenin en

verimli Başbakanı ile iki bakanını ipe çekmiş, suçlu

bir münevverlik olduğumuzu bugün Menderese verdiği

değerle kabulediyoruz, Fakat vatana hiyaneti

TBMM de yapanlara kanunları tatbik etmiyoruz.

Bugün Cümhur Başkanı olan Zatin iki sene önce:

Damarında Kürt kanı akıyor demesi inanılmayacak ve
afedilmeyecek bir itiraftır. Sen Türkiyenin, Türkiye
Cumhuriyet Hükümetinin başbakanı olacaksın, Türk
milleti sana güvenecek, vatanın devletini ve milletin
istikbalini senin eline teslim edecek ve sen TBMM de
kalkarak damarında Kürt kanı akıyor diyerek, Türklüğü
kabül etmiyacaksın. Bir sene sonra da Cümhur Başkanı

Başkanı olduğun partinin milletvekillerinin oyu ile
Cümhur Başkanı seçileceksin, Atatürk'ün makamında
oturarak 1991 senesinde de Kürtçenin serbest bırakıl-

ması teklifiyle Bakanlar Kuruluna
gurubunu baskı altına ala-
rak kabülettireceksin. Sonra da TBMM de kabülü için
kolları sıvayacaksın. Bu teklif ve teşebbüsün ile
Kürtlere okul açmağı, Kürt Enstitüsü kurmağı, TV de
yayın yapmağı, Basın özgürlüğü getirmeyi kanunlaştı-
racak ve Türkiyenin parçalanmasının temelini atacak
sın ve 280' ne yakın Anaplı milletvekillerinden ~~kim~~
Cemil çiçek gibi birkaç şuurlu kişinin dışında kimse
senin teklifine karşı gelmeyecek. Hakikaten acınacak
ve inanılmayacak bir durumdur bu. Bu bir felakettir.

Zaten Türkiyenin bölünüp parçalanması için
Özalin planı
düğüneceği sadece damarında Kürt kanı akıyor diyerek
Türklüğü kabül etmemekle ve Kürtçenin serbest bira-
kılmasını istemekte bitmiyor, Zaten kabinenin

kilit noktalarına Türklüğü kabul etmeyenleri getir^{me}
^{side} men de niyetinin ne olduğunu gösteriyor, diyon yoktur.
 işleri Bakanlığına getirilmiş ^{olduğu} olan Diyarbakırlı
 birisini, veyahut kendi yeyonini Milli Savunma bakanı
 yapması, Ermeni ve kürt karışığı bir anne ve babadan
 olan Kamuran İnani Devlet bakanı yapması, Kendi kar-
 deşini de bakan yaptığı vatan ve devletine bağlı ~~oldu~~
 olan herkesi düşündürmesi gereken hakikatlerdir.
 Bu acınacak ve Türkiyenin karşılaştığı felaketlerin
açık kaynağı kabüledilebilecek durumlar, karşı sında
Türkiyede 15 seneye yakın Başbakanlık yapmış fazi-
letinden kimsenin şüphe etmeyeceği Süleyman Demirel
 ve ~~partisinden~~ ^{milletim} umüd bekleyen, millet vekilleri nere-
de ler? Neden seslerini çıkarmıyorlar? Vatani nezaman
savunacaklar? Türkiyenin bundan daha felaketli
günleri var mı? Bir taraftan Subaylar, Mehmetcik-
ler, Güney doğuda şehidedilecek, İstanbulun göbeğind^{de}
 vatan ve millete bağlı oldukları için generaller,
 albaylar şehidedilecekler, Kürte ve komunistler
 baskınlar yaparak soyunlar düzenleyecekler ve buna
 karşı Milletin umüd beklediği DYP partisi başkan ve
 mensupları susacak hayret edilecek şeydir.
 Demirel ve değruyel Partisinden başka nerede
 Vatanın ve milletin bölünmezliği için namusu üzerin^e
 yemineymiş olan diğer partilerin milletvekilleri?

Bu vatan ve devleti sadece MÇP ve onun başkanı İhtiyar Türkoş mi savunacak? Hemde hangi Türkoş? Komünist ve Kürteçülüğün liderleri elini kolunu sallayarak Türkiyeyi bökup parçalamak için yeni tertipler hazırlarken, altı seneye yakın bizzat Kenan Evrenin teklifi ve baskısıyla tutuk evlerinde şehennemi yaşamış olan Türkoş mi?

Bu hakikatler bize Devlet ve vatani savunacak kimsenin bulunmadığını gösteriyor, Vatani ve devleti savunacak kişiler ve makamlar olsaydı bunlar yapılır mıydı?

Yüksek bir münevver olarak üçüncü Napolyonun karşısında dünyanın en kuvvetli devleti Osmanlı devletidir, çünkü üçüncü Napolyon siz dışardan, biz içerden yıkmak istiyoruz yıkılmıyor diyen Cennetmekan

Keçecizade Fuad Paşa paşa cesaretinde kimseyi bulamıyoruz

Bir devlet ve milleti Cümhur Başkanı, Başbakanı, Millet Meclisi, Siyasi partileri, Hukuk müesseseleri, Üniversiteleri, Hukuk bilginleri, sağlıklı sellu basını ve münevverliği savunmazsa ve şimdiki duruma lakaydı içinde kalırsa, bu devlet ve millete dış düşmana gerek var mı?

Bu vatani savunan ordumuzun subayları, emniyetçilerimiz, Güney değuda Kürteçi ve komünistler tarafından şehid edilirken yakalananlara hak ettikleri cezayı vermemek, kaynağı bilinen terör öbeklerini yıkmamak, Devleti muazzamanın teklifiyle idam hükmünü bile rafa kaldırmak hiyanettir denilse hata olmaz.

Vatana ve devlete kıymak, vatani ve devleti bölüp parçalamak demokrasi mi? İstemediğimiz halde aklımıza şu geliyor:

- Neredesiniz? Ey Harp içinde vatan ve devlet için milyonlarca Türkü hücumla kaldırarak kendinizle birlikte, şehadet şerbetini içiren Türk paşaları

Paşaları? Ey Gazi Osman Paşalar, Cevat paşalar, Cemal Paşalar, Enver paşalar, Esad paşalar, Nurettin paşalar, Kazım Özalplar, Kazım Orbaylar, Kılıç Aliler, Fahrettin Türkkanlar, Fevzi paşalar, ~~Kazım Orbaylar~~ Mustafa Muğlalılar, Salih Omurtaklar, Mürsel Paşalar, Nuri Kalkışlar, Finaztepeler, Kazım Arabekirler

Asım Gündüzler, Alifüad Paşalar, Ali Çetinkayalar, Yakup Şerki Paşalar neredesiniz? Ruhlarınız mübarek ruhlarınız yüzümüze neden haykırıyor?

Ey Türk asıllı milletvekilleri, parti başkanları, hakimler, savcılar, Üniversite hocaları, bilginler, sağlı sellu basın mensupları ve yazarlar bu devlet sizlerin devleti değil mi? Üzerinize ölü toprağı sepilmiş?

Türkazmini kırarak ve Kürdistan kuracağız diyen Mehmet Ali Erenler, Dünyada Türk soyu denen bir soy yoktur diyen Mehmet Eyyaşlar, Anadolu sizlerin değil Kürtlerin vatanıdır diyen Nureddin Yılmazlar, Ben kürdüm diyerek Bakanlar kurulunda Türkiyeyi parçalayıcı teklifler yapan Kamuran İnanların kürtlük gururu kadar sizlerde Türklük gururu ve cesareti yok mu? Atatürk devrini bırakalım, Cennet mekan Menderesin zamanında bunlar bu cesareti göstere bilirler miydi?

Kürtlerden bu kadar yüksek münevver yetiştirip devlet idaresini ellerine vermemiz (Başbakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, hatta bir önceki Adliye Bakanlığını ve devlet Bakanlıklarını) sizleri uyarmadı mı? Bunlardan azımsanmayacak milletvekilini kendi bölgelerinin dışından seçtirerek Meclise doldurmanın yaratacağı felaketi, ikinci Meşrutiyet devri Meclisindeki azınlık mücahedelesinden hatırlayıp endişe duymadınız mı? Atatürk devrinde Kürtlerin kalabalık olduğu bölgelerde CHP nin teşkilatı var mıydı? Oralarından seçilecek milletvekilleri merkezden gösterilmiyorlardu-muydu? Biz bunları yüksek münevver yapmasaydık dedeleri gibi keçi ve koyun sürülerinin peşinde göçebe yaşandı tutsaydık bunların akıllarına Kürt devleti kurmak için Türkiyeyi parçalamak gelecek miydi? TBMM de Siz Orta Asyadan geldiniz, burası bizim Kürtlerin vatanıdır, demek küstahlık ve ahlaksızlığını göstere bilecekler miydi?

Bugün 27 fakültemizde ve sekiz Üniversitemizde yapılan İngilizce tedrisatın tatbikçisi bunlardan yetişen bilim adamlarıyla, siyasilerin olduğunu söyleyenler hakikati dile getirmeyecekler mi?

Atatürk bir kağı istisna bütün yabancı dildeki okulları kapattırdığı halde, 27 Mayıs'tan sonra Anadolu liselerini açtıran ve bugün sayısını binin üzerine çıkaran, ilk okul mezunu çocuklarımızı daha onbir yaşındayken dilinden ve kültüründen ayırmak isteyenlerin öncüleri bunlardır, demek doğru ~~olmaz~~ olmaz mı? TV'deki müziğin, dizilerin ve filimlerin yüzde seksen yabancılarından alınanlar olduğunu ve bunun altındaki maksadın bizi dilimizden, kültürümüzden, gelenek-göreneklerimizden ayırmak, Türklük sevgi ve bağlılığından uzaklaştırmak olduğunun teşkilatçıları arasında azınlık münevver ve makam sahiplerinin olduğunu söylemek doğru olmaz mı? Bunun yarattığı felaket sebebiyle yüzbini aşkın yüksek münevverimizin yabancı diyarlara beyin akımı olarak gittiği, Türk vatandaşlığını bıraktığı, yabancı kadınlarla evlendiği, kendileriyle birlikte çocuklarının Türklükten çıktıkları devlet makamındaki Türkesillileri düşündürdü mü? Fakir Türk milletinin parasıyla bu memlekette yüksek tahsil alacaksın ve bu millete hizmet etmiyerek yabancılara hizmet için keşacaksın ve senin başın da oturanlar da buna müsaade edecek, fecaat değil mi? değil mi?

Anadolu yarım milyar insanı en yüksek refah seviyesinde tutacak yerüstü ve ^{yer} altı zenginliklere sahipken, beş milyona yakın özbeöz Türkü Avrupa, Amerika, Avusturya, Kanada ve Arap memleketlerine köle işçi olarak vermenin teşkilatçısı kimlerdir? Bunu düşünenimiz oldu mu? Bugün Avrupada, Amerikada, Avusturyada bir milyonu aşkın Türk çocuğunun Türkçeyi bilmediği ve Alman ordusunun yüzde onu Türklere devşirmelerden yapıldığını düşünerek ~~aklına~~ uykusu kaçan devlet adamımız ~~oldu mu?~~ ^{Var mı?}

Yabancı diyarlara Türk göçünden memnun olanların kimler olduğunu, Anadoluda en sefil kördün en onbeş çocuğuna karşılık Türklerin bir iki çocukla kaldığının ve dışa muhaceretin kimleri sevindirdiğini kimse değerlendirdi mi? Anadoluda Türklerin azalmasına karşılık doğumla çoğalan Kürtlerin birgün çoğunluk olacağını endişesini kimse hissediyor mu? Bunlar daha çoğunluk olmadan TBMM de Türkiyeyi parçalayıcı teklifler yaparken, bir kaç sene sonra çoğunluk olurken neler yapacaklarını anlayan var mı? Ey fedakar, vatan ve devletine bağlı Türk milleti, biz münevverlerin bu abdallığına karşı kızman gerekiyor. Bakınız kendini Türk saymayan en yüksek makama getiriyoruz, bizi vuruyor. Nezaman akıllanaacağı