



## SON PEŞREV

(♩=96)

Derviş Yektanın



TDV İSAM  
Kütüphanesi Arşivi  
No KB.6557

## SON YÜRÜK SEMAİ

(♩=150)



SON

## Suzidil makamında mevlevî âyininin metni

## BİRİNCİ SELÂM

— 1 —

Yaşağıressinni yaratbelbeden hey hey hey hey yari yarimen  
 Ya karibel ahdi min şür billeben " " " " " "  
 Ruhuhu ruhî ve ruhî ruhuhu " " " " " "  
 Men reâ ruhayni aşâ filbeden " " " " " "  
 Sahha indennasi enni aşikun " " " " " "  
 Gayru enlem yarifu aşkıbimen " " " " " "

— 2 —

Taşikî ân yarem bikâremü bakârem  
 Serkeştevü baberca manendei perkârem hey hey hey hey yari yarimen  
 İkrar mekûn hace men ba tû nemiguyem  
 Men mürde nemişuyem men har nemiharem " " " " " "  
 Dost dost yari yarimen heyi hey hey heyi yar pirimen

— 3 —

İn kisti in inkistiin şirini ziba âmede  
 Ser mestü naleyn derbeğal der hanei maamede  
 Hane deru hayran şüde endişe ser gerdan şüde  
 Sad aklü can ender peyeş bidestü bipa amede

— 4 —

Ey madeni âteş biya âteş çimicuyi zima  
 Vallahki mekrestü değa intaki inca amede  
 Rupuşi çün püşed tûra eyruyitü şemsüddoha  
 Ey künci hane ezruhat çün deştü sahra amede

— 5 —

Ah nedared destü pa bîaşk o bidestü bipayem  
 Ah kiruzü şeb çü mecnunem seri zenciri mihaem  
 Ah hayâlâti heme âlem eğer çi âşina daned  
 Ah behun garka şevem billah eğer inrazi bükşayem

## İKİNCİ SELÂM

— 6 —

Ah geh çerhi zenan hem çün felegem  
 Ah geh pali zenan hem çün melegem  
 Ah çerham peyhak ah raksam peyi hak  
 Men zani veyem ni müşterekem (Terennüm)

## ÜÇÜNCÜ SELÂM

— 7 —

Perdei diğêr mezen cüz perd idildarima  
 Ânhezaran Yusüfi şirin şirin kârima  
 Yusüfanra mesti kereded perdehâ şan berderid  
 Gamzei çeşmani mesti ânşehi hunharima (Terennüm)

— 8 —

Eyki hezar aferin (ilâahirihî)

— 9 —

Ser begeriban dürüst sofii esrarira  
 Taçi berared zi gayb akıbeti kârira  
 Badi behâk amede âb ber ateş zede (Mükerrer)  
 Aşk behem berzede haymeiin harra (Terennüm)  
 Bade dih an yar kadeh harera  
 Yar türüş ruyi şeker parera  
 Hamuşi kün güft ki in alemest  
 Terk kün in alemi gaddarra  
 Ah güzelin aşkına halâtine  
 Yandı yürek aşk hararatine  
 And içeyim gayri güzel sevmeyem  
 Tanrıye vü Tanrının âyatine  
 Yar yar yar yüreğim yar dost dost gör ki  
 Neler var yar yüreğim del ciğerim gör ki  
 Neler var yare haber var (Terennüm)

— 11 —

Ey kâşifi esrari Huda mevlana	yar yar yariyarimen
Sultani fena şâhi beka mevlana	" " "
Aşk itmededir hazretine böyle hitab	" " "
Mevlayi güruhi evliya mevlana	" " "

## DÖRDÜNCÜ SELÂM

Sultanimeni (ilâahirihî)

SON

## Hafız Mehmet Zekâi Dede Efendi

1242 Hicri senesinde Eyüp civarında « Cedit Alipaşa » mahallesinde doğmuştur. Pederi mahallenin imamı Hafız Süleyman Hikmeti Efendidir. Altı yedi yaşlarında iken o civarda « Lalizade Abdülbâki Efendi » Mektebi iptidaisine devama başlamıştır. Pepe Hoca ismile anılan amcası Hafız İbrahim Efendi mektebin başmuallimi, pederi Süleyman Efendi de yazı hocası idi.

Mektebi bitirdi. Lâkin ecdadı gibi hafızı kur'an olmak istedi. Amcasından hıfza çalıştı. Pederinden hüsnü hat dersi almağa devam etti. 1259 senesi recebinde hıfzını ikmal etti. Aynı tarihte hüsnü hattan icazet aldı. Yazısı çok güzeldi.

Okuma arzusu sönmemiştir. Eyüp İskeleyi civarında oturan o zamanın meşâhiri ulemasından Balçıklı Hoca Ali Efendiye devam ederek ulümü arabiye tahsil etti.

Şimdi musiki öğrenmek istiyordu. Araya araya bir hoca buldu ki bu da Hamamizade İsmail Dede merhumun en güzide çıraklarından ve Babı Seraskeri Mektubî Kalemi Hulefasından Eyübi Mehmet Bey idi.

Eyübi Mehmet Bey iktidarını müteaddit âsarile ispat etmiş öyle bir musiki meraklısı idi ki Dede merhum unuttuğu eserleri ona sorar ve kendisine Dedenin notası unvanı verilir harikülâde bir musikişinas idi.

Mehmet Bey dâha ilk meşkte Hafız Zekâi Efendinin istidadını takdir ederek kendisinin musikide tekâmülüne pek ziyade gayret etmiştir.

O esnada hüsnü hat merakı da devam ediyordu. Bunun için de asrın en büyük üstadlarından « Mustafa İzzet Efendi » merhuma bir sene kadar devam ederek yazısını bir kat daha güzelleştirmeğe çalışmıştı.

Mustafa İzzet Efendi de musikişinas idi. İlk meşka geldiği gün Hafız Zekâi Efendiden bir şey okumasını istemiş, pek beyenmiş, o zamandan sonra bir kaç eser okutmadan yazısına bakmazmış.

Mehmet Beyden meşk almağa başlayalı daha bir sene olmuşken Hafız Zekâi Efendi ufaktefek şarkılar, ilâhiler besteleyecek kadar ilerlemişti.

Dede Merhum bir gün Eyüpte Mehmet Beyin hanesine gelerek Mehmet Beye der ki yeni çırakların varmış pek medhediyorlar, dinlesek demiş. Zaten meşk günü olmak dolayısıyla Hafız Zekâi Efendi diğer arkadaşlarıyla gelmişler ve yeni meşkettikleri eserleri vesair fasılları Dedeye okumuşlar. Hafız Zekâi Efendinin okuyuşu Dedenin o kadar nazarı dikkatini celbetmiş ki bir aralık Dede merhum parmağıle Zekâi Efendiyi yanına çağırılmış, oğlum artık bundan böyle hocan ile birlikte bize meşka devam edebilirsin. Ancak haftada bir gün de ayrıca gelmene vaktin müsait ise herhalde istifade edeceğine ümit ederim. Çünkü Mehmet Bey daha musikinin orustopolluk [1] yollarını öğrenemedi, demiştir.

İşte 1260 senesinden 1262 senesi cemaziyelâhırının birinci günü Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa ile Mısıra azimet edinceye kadar Zekâi Efendi Dededen meşk almağ devam etmiştir.

Dede Efendiden ilk öğrendiği eser Dedenin (Ey çeşmi ahu) hicaz nakşu ve nühüft makamından (Bend oldu dil bir şuhi cihana) şarkısı idi.

Dede Efendiye devam ettiği sırada Dede Merhum Hafız Zekâi Efendiye « Suzidil » makamından « Dil hesret vaslin ile nalan gel efendim » ağır semaisini besteletmiştir. Bundan sonra Zekâi Efendi Dededen « Gülizar » vesair fasıllar geçmiştir. Lâkin bu sırada Zekâi Efendinin Mısıra azimeti bu meşklerin devamına mâni oldu. O sene nihayetine doğru Dede Efendi de Hicaza giderek orada vefat etti. Dededen edilen istifade bu kadarla kaldı.

Zekâi Efendi Mısırdaki bulunduğu zaman Şeyh Şahap isminde bir musiki üstadı buldu ve ondan arap musikisinin bütün usullerini ve bu usullerle bestelenmiş birtakım eserleri öğrendi.

1274 tarihinde Mustafa Fazıl Paşa vezir olarak İstanbule geldi. Zekâi Efendiyi de İstanbula getirdi ve o tarihten itibaren Mehmet Beyden yine meşka başladı.

[1] Bu tabir Zekâi Efendiye sual edildiğinde (Küçükçe) şarkılar demmiştir.

Kemal BATANAY  
Naim BATANAY

İSTANBUL  
**KONSERVATUVARI**  
NEŞRİYATI

TÜRK MUSİKİSİ KLÂSİKLERİNDEN

On altıncı cilt

*Mevlevî Âyinleri*

XXX

Zekâizade Ahmet Dr. Suphi ve Mes'ut Cemilden müteşekkil Konservatuvar « Tasnif ve Tesbit Heyeti » tarafından notaya alınmış tarihî kıymeti haiz dört MEVLEVÎ ÂYİNİ ile Heyetten Zekâizade Ahmedin yaptığı tetkikat üzerine Bestekârlarının tercümei hallerini havidir.

*Her hakkı mahfuzdur.*

İSTANBUL

Marifet Basımevi

1938

*Mevlevî Âyinleri*

XXX